

2011-05-30 13:16:50

Brothers in Arms - Brothers on Bikes. Veteranencultuur op wielen

Motorrijdende veteranen en hun emoties, rituelen en symbolen

Doorn, 30 mei 2011 - Op vrijdagmiddag 10 juni ontvangt de Inspecteur der Veteranen luitenant-generaal Lex Oostendorp het eerste exemplaar van de studie "Brothers in Arms – Brothers on Bikes. Veteranencultuur op wielen" uit handen van de onderzoekers René Moelker en Michelle Schut (Nederlandse Defensie Academie).

Het fenomeen van motorrijdende ex-militairen is niet typisch Nederlands. In de Verenigde Staten bestaat al decennialang een veteranencultuur op wielen. Er zijn verschillende redenen waarom veteranen kiezen voor de motor: "Ik heb een motor gekocht om zo af en toe mijn hoofd leeg te kunnen rijden", aldus één van de veteranen in dit boek. Juist door samen op reis te gaan met de motor, naar een treffen, een militaire herdenking of een bedevaartsoord, bieden veteranen elkaar steun en kunnen ze hun verhaal kwijt. Als ze al willen praten, want soms is het genoeg om samen te rijden en 's avonds plezier te maken met de hele groep rijders.

Dit boek verhaalt over broederschap, militair verleden, traumaverwerking en lotgenotencontact op wielen. Wild Hog vertelt over de verwerking van zijn ervaringen in Libanon. We zien hoe motorclub Dutch Forces naar een internationaal feest vertrekt en we lezen waarover zij daar praten. Weer andere veteraan-motorrijders, afkomstig uit heel veel verschillende militaire operaties, ondernemen een motorpelgrimage naar Lourdes of doen mee met het grootste militaire motorevenement in de Verenigde Staten, Rolling Thunder, een jaarlijkse rit in het teken van de Amerikaanse herdenkingsdag.

Het gaat de bikers om broederschap en maatschappelijke erkenning en in die zin verklaren de "Brothers on Bikes" zich solidair met hun "Brothers in Arms". Of om Amerikaanse bikers te citeren: "We ride for those who can't!".