

2014-10-01 00:00:00

Steller: Webmaster

Titel : Weekbrief nr. 449, t/m 455 van de RA, dóór de RA.



### ***Genisten, Regimentsleden,***

Wel enkele rustige weken gehad, maar toch weer even een inhaalslag maken.

### **Weekbrief 449, kalenderweek 24**

**Maandag.** 2<sup>e</sup> Pinksterdag

**Dinsdag.** Op naar Nijverdal. Aoi Tonio van Rhee gaat een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Ridder in de Orde van Oranje Nassau met zwaarden. Hij weet nog van niets. Echter de toen nog Adjudant Leenderts heeft achter de schermen samen met een sport collega van Tonio zijn archief samengesteld zodat hij voor de onderscheiding kon worden voorgedragen. Nietsvermoedend ging Tonio met zijn vrouw op pad om te gaan dineren. Helaas militaire- en sportcollega's, familie en vrienden waren reeds verzameld in het gemeentehuis. Het werd voor hem een verrassende avond. Samen met de RC en marketenster Jeth hebben we zijn receptie opgeluisterd met de Regimentstradities.

Tonio van harte gefeliciteerd. Het is je gegund, maar nog belangrijker, je hebt het zelf verdient.

**Woensdag.** Op naar de Knobbel in 't Harde. Majoor Jack de Kleine viert daar zijn FLO. Een schitterende locatie, helaas niet van ons regiment. Ook daar uiteraard de genietradities uitgedragen, ditmaal samen met marketenster Kim en Nicole van 102 Constrcie. Een mooi receptie met genie-oudgediende en uiteraard nog vele collega's van Jack. Jack, het ga je goed en hopelijk tot op een van de wapendagen van ons regiment

**Donderdag.** Vakantie.

---

### **Weekbrief 450, kalenderweek 25**

Vakantie

---

### **Weekbrief 451, kalenderweek 26**

RA op vakantie

**Donderdag.** De NLVD Motor-rit strijkt voor een pauze, lunch, bezoek museum en bezichtiging van het "De Brug" neer op de van Brederodekazerne te Vught. Na dit alles wordt er door hen een krans gelegd bij ons monument tijdens de door henzelf georganiseerde herdenking.

**Zaterdag.** De Nederlandse Veteranendag te Den Haag. Wederom met een detachement actief dienende veteranen, veteranen van onze Vereniging Veteranen Regiment genietroepen en uiteraard het Vrijwillig Fanfarekorps der Genie.

Het actief dienend detachement was afkomstig uit Wezep van 11 Pagnbat. Aooi Peter Metsemakers nam mijn taken waar en bij deze gelegenheid kon gelukkig de RC ook aanwezig zijn.

-----

**Weekbrief 452, kalenderweek 27**

Vakantie

-----

**Weekbrief 453, kalenderweek 28**

Vakantie

-----

**Weekbrief 454, kalenderweek 29**

Na diverse opmerkingen kan ik niet anders dan de weekbrief en het Facebook in de lucht houden. Van beide smaken wordt gebruik gemaakt. En dit is dan gelijk weer de eerste volle week. En ja ik ben me ervan bewust dat ik vele weken achter lig. Maar dat maken we goed. Er is immers meer dan voldoende gebeurd.

**Maandag.** De eerste dag na de vakantie. Snel alles doorspreken want zoals gezegd het wordt zeker een drukke week. Gevolgd door oefenen met de Vaandelwacht, namelijk a.s. donderdag houdt 101 Gnbat haar beëdiging te Cuijk, voorafgaand aan de proefsluiting.

**Dinsdag.** Vtgn beladen voor de Vierdaagse van Nijmegen en wederom oefenen met de Vaandelwacht. 's Middags de dagen van de vierdaagse doorgesproken met de vrijwilligers van het Museum, de marketentsters en de chauffeur van de tarnsportgroep.

**Woensdag.** De dag van Wychen. De jaarlijks terugkerende stand van het Regiment genietroepen t.b.v. de vierdaagse lopers en natuurlijk de "vrienden" van het regiment. Altijd een geslaagde dag. 's Avonds met de RC, C en CSM 105 Gncie Waterbouw naar de avond van Cuijk. BC 101 Gnbat kon niet echt aanwezig zijn. Hij was namelijk de Burgemeester van Heumesoord. Hij werd echter vertegenwoordigt door de BA, adj Ruud Kleuskens.

**Donderdag.** De beëdiging te Cuijk.

Vele sub-eenheden van 101 Gnbat moesten hun bijdrage leveren aan deze beëdiging, maar met ons regiment kunnen we alles aan, ook al zijn we niet met organieke eenheden. De beëdiging vond plaats op de Maaskade, daar waar 105 Gncie Waterbouw het kamp heeft opgebouwd. Een kleine 35 man en vrouw zijn beëdigd op ons vaandel met als beëdigingsautoriteit de RC, Kolonel van Cooten. Als bijzonderheid, deze keer waren er weer een aantal reserve officieren van het CMI aanwezig om of beëdigd te worden of te worden omgecat naar Genist. Schitterend weer, alles buiten, militaire muziek, de burgemeester van Cuijk erbij aanwezig en dus de uitgebreide tradities. Mooi werk.

Daarna door naar het Commandantendiner van C-105 Gncie Waterbouw, majoor Jeroen Gelinck. Altijd mooi om in goed gezelschap te eten aan de kant van de Maas met uitzicht erop. Daarna natuurlijk weer door naar de "Proefsluiting" van de brugslag over de Maas. Even kijken of het nog past!!! Maar eigenlijk om de traditie voort te zetten met de burgemeesters van Cuijk en Mook die de brug uiteindelijk "Open slaan" met hun inmiddels eigen Baileypen. Na de opening muziek van ons Fanfarekorps.

Dit jaar was de proefsluiting ook aangeboden aan de relaties van de net beëdigden. Een mooi feest om mee te maken. 's Avonds, na gedane arbeid(voor de pontonniers), was het tijd en ook met de toestemming van de regimentscommandant om aan te vangen met het Pontonniersbal.

Inmiddels werd het verhaal van de MH 17 steeds duidelijker. In het begin van de avond was het nog een enkele Nederlander die erbij betrokken zou zijn, aan het eind van de avond zaten we op 183 Nederlanders, waaronder een gezin uit Cuijk. Omdat de omvang nog niet geheel duidelijk was is besloten om die avond nog niets te doen aan het terugschreeven van festiviteiten. De burgemeester met zijn raad was inmiddels al lang in beraad over wat wel en niet te doen.

**Vrijdag.** Afgelopen nacht is er door de diverse spelers en beslissers van de vierdaagse en alle vierdaagse comités besloten om de festiviteiten niet te verbieden, wel terug te schroeven. In Cuijk betekende dit op onze militaire locaties geen feestgedruis. Inmiddels was duidelijk dat er meer dan 190 Nederlandse slachtoffers te betreuren waren(later 196)

Voor ons betekende dit alles hetzelfde, geen gezang, geen alcohol, geen feestgedruis. Wel respect voor de vele vierdaagse lopers. Een vierdaagse die we nooit zullen vergeten!!!

-----

**Weekbrief 455, kalenderweek 30**

Voor Nederland is de wereld veranderd. Ineens zijn we een speler op het wereldtoneel. Een vliegtuig waarin onder andere 196 Nederlanders zaten is neergehaald. En de Minister president Rutte aast op de schuldige(n). In de Oekraïne is het zeer onrustig en we beginnen ons langzamerhand toch wel druk te maken over de toekomst. Later blijkt dat er nog veel meer op handen is.

**Maandag.** Geen bijzonderheden. De spullen van de vierdaagse weer opruimen.

**Dinsdag.** Geen bijzonderheden.

**Woensdag.** Op ziekenbezoek. Jos Houet heeft een wel heel vervelend ongeval gehad. Uiteindelijk is hij onder een heftruck gekomen. En kenners weten dat dit niet echt briljant is. Daarnaast is pechvogel Jos ook nog eens een keer onderuitgegaan en heeft hij wederom het een en ander gebroken.

**Donderdag.** 's Avonds Genietradities voor een enthousiaste klas toekomstig genisten. Samen met Jeth en Wienand. Genietradities, organisatie van de genie en het regiment en uiteraard een rondleiding door ons mooie museum.

**Vrijdag.** Geen bijzonderheden.

**Zaterdag.** Een deel van de Gngp LMB gaat naar Mali. En dan gaan we zingen. Ook op Schiphol en ook al staan we daar in onze zomer-korte broek. Mannen succes en doe je genieding.

**Zondag.** Deel twee van de gngp vertrekt ook naar Mali, ook vanaf Schiphol, dus nogmaals hetzelfde recept

**Met de Geniegroeten en hopelijk tot snel.**

*Jullie Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

**“Sodeju”**