

2014-02-08 00:00:00

Steller: Webmaster

Titel : Weekbrief nr. 431 en 432 van de RA, dóór de RA.



Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 5-2014.

Ook deze keer weer twee weekbrieven achter elkaar. Alles heeft te maken met mijn vertrek in het weekend naar de collega's van 105 Gncie WB die momenteel werkzaam zijn in Burundi.

Maandag. Drie man ISD vertrekken vroeg naar Turkije om de patriotmissie te ondersteunen. De 3 collega's zijn afkomstig van 105 Gncie WB, de Waterboorgp van 101 Gnbat en 101 CBRN Verdcie. Onze genisten zijn dus van alle markten thuis. Mannen, maak er een genieuwaardige missie van.

Daarna gelijk door naar Schiphol. De pagngp van 41 Pagnbat, 411 Pagncie vertrekt, samen met 1 aooi ISD van 101 Gnbat, naar Mali. Natuurlijk hebben we ze met de ons bekende genietradities op de vliegtuigtrap gezet, ons Mineurslied en ons regimentsborreltje. Ook jullie een hele goede missie toegewenst.

Vervolgens weer terug naar Vught. Angeliq heeft alles geregeld en klaargezet voor de uitreiking van de "Herinneringsspel Genie". Jeth als marketenster, kolonel Van Cooten en ik hoefden alleen nog maar "bij te trekken" en de ceremonie kon beginnen. Ongeveer achttien dienstverlaters en FLO-ers hebben hun speld in ontvangst mogen nemen. En passant hebben we ook nog twee spelden omgewisseld voor de speld met onderschrift 'Legpenninghouder'. Het geheel werd afgesloten met een receptie en een oer-Hollands stampottenbuffet. De uitreiking is vastgelegd op foto door onze regimentsfotograaf Bernard Oude Nijhuis. Dus op onze regimentssite kunt u de fotoreportage terugzien.

Dinsdag. Een dagje Vught zonder grote bijzonderheden.

Woensdag. De ochtend in Vught en de middag in het kader van een bezoekje aan 414 CBRN Verdcie en de uitreiking van een medaille voor 12 jaar eerlijke en trouwe dienst aan kpl-1 Arrindell. Een mooie ceremonie voor de korporaal. En uiteraard heb ik samen met de marketenster Hersisia de tradities vóór en met hem uitgedragen. Iets of wat uitgebreider, op verzoek van de csm Piette, om alle exoten binnen de cie kennis te laten maken met onze gebruiken van het regiment. Graag gedaan en kpl Arrindell, gefeliciteerd. Het was mij een eer.

Donderdag. Ba-overleg met voldoende gespreksstof waarvan u op termijn wel wat van hoort. Een overleg met de organisatie van de Veteranen-motorrit die op 27 juni ons Regimentsmonument en het Huis van het Regiment aandoen om een krans te leggen en gelijk gebruik maken van ons 'veteranen-inloophuis' om te lunchen. We gaan dit ondersteunen. Daarna nog een les 'Regiment' met bijbehorende tradities en een rondleiding voor een klas SGB (Soldaten Genie Basis), samen met Jeth als marketenster.

Vrijdag. Geen bijzonderheden, Wel mijn spullen bij elkaar gezocht en nog het een en ander geregeld voor mijn reis naar Burundi.

Zaterdag. Mezelf transporteren naar vliegveld Schiphol om aan de reis naar Burundi te beginnen.

Kalenderweek 6-2014.

Maandag. Na een behoorlijk stuk vliegen, met een overstap op vliegveld Nairobi (Kenia), kom ik uiteindelijk aan op het vliegveld te Bujumbura, Burundi. De DetCo en csm pikken me op onder begeleiding van een Burundese majoor van het leger en zonder een visum te betalen kom ik het land binnen. Dit is, zoals later zal blijken, geen goed begin om later het land weer fatsoenlijk te verlaten.

Vervolgens ingecheckt in het hotel, een briefing van de commandant over de stand van zaken en de ochtend eindigt met een gezamenlijke lunch met het geneeskundig detachement die altijd tussen de middag op hotellocatie luncht. Een mooie gelegenheid voor de eerste kennismaking met hen. 's Middags op pad naar onze genisten die op een "revalidatiekamp" geniewerkzaamheden verrichten. Op alle locatie werd door de acterende groepscommandant of plaatsvervanger een presentatie gehouden over hun opdracht. Prima geregeld en ik was gelijk in het plaatje. Aan het eind van de dag terug naar het hotel om daar het einde van de dag, tevens het begin van het avondritueel mee te maken. In het kort: de pelotonswerkbepreking, de bespreking met beide pc'n met de staf van het detachement en uiteindelijk de stafbespreking zelf. Vervolgens de warme maaltijd en nadien bijpraten met de mannen en vrouwen van het detachement.

Dinsdag. Eerst naar het Militair Hospitaal te Bujumbura. Daar zijn onze collega's van het geneeskundig detachement druk aan het werk om een bijdrage te leveren aan de weg die het hospitaal moet afleggen om een "role 4 hospitaalstatus" te verkrijgen. Onze genisten leveren hier nu nog maar minimale inspanningen, maar ik neem mijn petje zwaar en diep af voor onze collega's van de GnK. Een dagelijks te leveren inspanning, zonder betutteling of kleinerend gedrag, of zonder ook maar iets op te willen leggen om kleine verbeteringen te laten plaatsvinden. De rondleiding was, ondanks dat ik me bewust ben van de status van het land en de verhalen die ik al had gehoord, erg indrukwekkend. Door datgene wat daar in het hospitaal gewoon is, maar nog meer door de gedrevenheid van alle NLD-genezerikken die wel zeer bevlogen met hun werk bezig zijn. Nogmaals dank en het is onmogelijk, maar ik zou willen dat iedereen kon zien waar ze mee bezig zijn.

Na de lunch op pad naar de kazerne, waar in 2012/2013 de geniewerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Uiteraard is er het een en ander stuk, wordt het anders gebruikt dan we hadden gehoopt. Maar alles is er nog, reparaties zijn noodzakelijk.

Daarna weer terug naar het hotel. Hetzelfde ritueel en nog even de presentatie van de commandant mogen aanschouwen die alle NLD-militairen krijgen voor ze op hun tweedaagse trip door Burundi vertrekken. Weten ze gelijk hoe het in de war steekt met de Hutu's en de Tutsi's. Het hoogtepunt van de avond was de 'midterm' bbq met het traditioneel doorzagen van een boomstam (nu een of andere pijp) met een chirurgenzaagje door de jongste genist samen met de oudste genezerik. En natuurlijk mocht ik daar ons regimentding doen. Een praatje, onze borrel met het Mineurslied en uiteindelijk, omdat het toch pontonniers zijn, hun eigen pontonnierlied. Ook deze avond weer uitstekend kunnen benutten om bij te kletsen en nu met namen met de oon van de genie.

Woensdag. Weer mee naar het revalidatiekamp. Her en der nog wat kunnen bekijken en praten met onze genisten en kunnen zien dat we zwaar leunen op de kennis en kunde van een paar sgt'n en kpls maar dat we uiteindelijk toch wel weer een mooi resultaat kunnen neerzetten. Ondanks de staat van Burundees materiaal en materieel.

Na de lunch mijn spullen weer bekapt zodat ik 's middags toch nog even meekon om het 'hoogste punt op de bouw bereikt'- ritueel mee te maken. De vlag van 105 Gncie WB op het dak. Een geweldige toespraak van C-105, in de Franse taal voor de uiteindelijke eigenaar en de Burundese "kampcommandant", waarin het Dakpannenbier werd vertaald in 'Bière du Tuile'. Dus met een biertje afscheid genomen van de mannen van de genie. Daarna terug om te douchen en een aanvang te nemen met de terugreis.

En zoals eerder gezegd, als een Burundees militair aangeeft dat je geen visum nodig hebt, is dat nog geen garantie voor een succesvolle terugreis. Na de eerste drie controles was er nog niets aan de hand. Maar toen ik door de deur ging en uit het zicht van csm en de DetCo was, mocht ik pardoes niet verder. Ik mocht plaatsnemen op een stoeltje voor de deur van 'een baas' die zou gaan besluiten of ik door mocht. Dat duurde pittig lang maar uiteindelijk, na wat telefonisch verkeer met o.a. de bewuste Burundese majoor, kreeg ik alsnog mijn paspoort terug en mocht ik verder. Ik ben overigens erg benieuwd hoe deze gang van zaken gaat in week 8, als er wat commandanten op bezoek komen! Uiteindelijk kon ik instappen.

Donderdag. 's Ochtend stond ik weer in Nederland. Moe maar voldaan van een wel zeer nuttige trip met voldoende stof die besproken gaat worden. Nog even met de trein weer naar huis en effe bijpitten.

Vrijdag. Aanmeren nieuwe stijl VTO-KMS Genie en natuurlijk de bijbehorende certificaatuitreiking. Elf nieuwe genieonderofficieren hebben hun opleiding in de nieuwe stijl afgerond. Het bijzondere aan deze klas was, dat het een mix was van jong en oud (-er), genist en ander wapens en dienstvakken. En allemaal zijn ze geslaagd. In de

ochtend zijn ze als kaderlid aangemeerd bij het Regiment Genietroepen. Deze actie werd op ludieke wijze uitgevoerd op de IJzeren Man te Vught, met vuur en beweging en een heuse strandlanding richting de meerpaal van ons regiment. Vervolgens kregen de burgergenodigden een programma in het museum aangeboden. Na de lunch volgde de certificaatuitreiking en werd het geheel afgesloten met de receptie en de daarbij behorende regimentstradities voor de geslaagden. Deze keer aangevuld met de "uienrats" omdat iedereen al beëdigd was en ik hen deze lekkernij niet kon ontnemen. Mannen, gefeliciteerd en tot later ergens in genieland.

Volgende week.

- bezoek nadet 105 Gncie WB;
- instructiemaaltijd op de KMS in Weert;
- gouden medaille voor de baas van de sport in Vught, aoi Keulemans;
- co-overdracht van 412 Pagnie;
- gouden medaille aoi Wijnen en de zilveren medaille voor sm Pen.

Jullie Regimentsadjutant Regiment Genietroepen

"Sodeju"