

2014-04-13 00:00:00

Steller: Webmaster

Titel : Weekbrief nr. 440 van de RA, door de RA.



Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 14-2014.

Maandag. Op naar de opening van de week. Deze keer zijn slechts de cs van het OTCGenie en ik binnen, dus we zijn zo klaar. Wat administratief werk, de brandewijn en de plastic glaasjes voor de Rode Kruis Bloesemtocht meegegeven aan een kpl-1 van 105 Gncie WB.

's Middags staan er 58 leerlingen van de VEVA in het kader van beroepspraktijkweek op de stoep; lesje Regiment Genietroepen en uiteraard de genietradities en een rondleiding geniemuseum. De tradities werden natuurlijk ondersteund door de aanwezigheid van een marketentster en dat was Jeth.

's Avonds op weg naar Ieper. De onderbouw onderofficieren van 11 Pagnbat hebben een vormingsweek onder leiding van de ba en de csm's.

Dinsdag t/m donderdag. De vormingsweek van 11 Pagnbat vond plaats in de setting van de 1^e Wereld Oorlog met als locatie Ieder en omgeving. Een wisselprogramma was door de ba georganiseerd. Thema's: vorming, begeleiding, het voeren van begeleidingsgesprekken, uiteraard krijgshistorisch besef van de Grote Oorlog (WO 1) en TOOK TOZT van de diverse veldslagen. Ook lezingen van diverse gastsprekers werden in het programma gesleuteld. En toch was er nog tijd om de dag af te sluiten met een biertje en saamhorigheid. Een aantal pittige dagen maar dankbaar dat ik aanwezig kon zijn en dat ik deelgenoot was.

Vrijdag. Naar Vught. De spullen voorbereid voor de Rode Kruis Bloesemtocht en in de middag op pad naar Vlijmen. Marian Vervoort heeft haar feest voor haar 40-jarig jubileum. De opstart is bij haar thuis. Daar reikt de cs, Ikol Bart Linsen, de oorkonde uit en wordt Marian in het zonnetje gezet. Ook daar, bij haar thuis, mag ik de tradities uitdragen samen met Jeth. Anders, maar zeker ook erg leuk. Daarna zijn we naar Vught getogen om op een kooklocatie, "IKOOK", gezamenlijk onder leiding van de bezielende chef-koks - hfd KC Edwin Leidelmeijer en 'padre' Jeffrey Vincentie - een Indische rijsttafel te koken en deze uiteraard met alle gasten ook weer te verorberen. Een 40-jarig jubileum om nooit te vergeten. Marian, nogmaals gefeliciteerd en tot je volgende jubileum.

Zaterdag. De drank was al op locatie van 105 Gncie WB. Nu wij nog. Samen met de organisatie en ondersteuners van de Rode Kruis Bloesemtocht, deelgenomen aan de PROMS dag. Bij pauzeloctie "Kievit" staan de mannen van 105 Gncie WB samen met de Duitse collega's klaar met de ingeschonken brandenwijn, zodat we samen met alle anderen onze borrel kunnen drinken en natuurlijk pas nadat we ons Mineurslied hebben gezongen. 105 Gncie WB heeft een aantal bruggen gebouwd ter ondersteuning van de wandeltocht die uiteindelijk geld moet opleveren voor het Rode Kruis. Vandaar de vele prominenten die dit mede mogelijk maken.

Daarna een goed georganiseerde, Betuwse lunch en een drankje na.
Op naar 2015.

Volgende week.

- regimentsraad en regimentscontactraad;
- voorbereidingen beëdiging;
- uitvoeren van een noodbeëdiging en de organieke beëdiging te Kampen;
- op stap met de commandogroep van het OTCGenie;
- uitrotatie van de eerste collega's vanuit Mali.

Jullie Regimentsadjutant Regiment Genietroepen

“Sodeju”