

2014-05-11 00:00:00

Steller: Webmaster

Titel : Weekbrief nr. 443 en 444 van de RA, dóór de RA.



Genisten, Regimentsleden,

Twee weken in één weekbrief.

Kalenderweek 18-2014

Maandag. Voor de verandering op de maandagmorgen maar eens een keer naar Vliegbasis Eindhoven: kpl-1 Pott roteert iets eerder in om een collega af te lossen die een fysiek mankementje heeft opgelopen. Mooi dat we dat zo kunnen doen. En ook als het maar één genist is die inroteert, dan zijn we erbij: zingen, borrel en dan pas op missie. Daarna de rest van de dag gewerkt in Vught.

Dinsdag. Na de ochtend in Vught, door naar Breda naar de Luchtmachtflat, samen met Jeth als marketentster. Naar later bleek, waren er nog meer regimentsleden naar Breda getogen. Eln't Peter van den Hout gaat met FLO. Na 32 jaar Genie en de laatste 7 bij de KLU, zit het er voor hem op. En omdat hij zolang bij ons regiment heeft gewerkt is het vanzelfsprekend dat we dan de genietradities uitdragen. Het was een mooi FLO. Peter, het ga je goed en tot later.

Woensdag. Overdag in Vught en 's avonds naar Oirschot om een groep van 411 Pagncie te verwelkomen van hun kleine missie naar Afghanistan als een taakteam. En daarna door naar vliegbasis Eindhoven om de een kleine 90 man van 103 Constrcie en 111 Pagncie uit te zwaaien naar Mali als MINUSMA Gndet 2. En met zo'n aantal klinkt dat altijd goed. Jammer dat zeker drie marketentsters ook in geroteerd zijn, maar het gaat ons gewoon lukken. Meiden, maak er iets moois van daar. Uiteraard ook de rest van de cie, doe je genieding op een genieuwaardige manier.

Donderdag. Een bespreking over de uitreiking van een aantal dapperheidsonderscheidingen. Jullie zullen er later meer over lezen.

Vrijdag. 's Morgens naar Schaarbergen, 11 Gncie LMB AASLT. De functie van commandant van deze mooie club wordt overgedragen van maj Johan Kranenburg aan maj Tijs Koks. Johan bedankt en Tijs gefeliciteerd. Uiteraard, en ik mag wel zeggen dat het bijna uniek is, samen met Marjan van de MSS de tradities uitgedragen. En ook in Schaarbergen klinkt dat meer dan goed.

Zaterdag. Geen bijzonderheden.

Zondag. 4 mei. Dodenherdenking. De RC is samen met de OTC-adj naar Vught om daar twee kransen te leggen en ik ben samen met twee collega's van de VTO-KMS Gn naar Den Haag naar de Binckhorst geweest om bij het Soldatenmonument een krans te leggen. Lkol Ruud Boeijen had - zoals alle andere jaren - alles geregeld, al wordt dat wel steeds moeilijker nu er geen kazerne meer in de buurt is.

Het Soldatenmonument symboliseert de gevallen zoeklichtmilitairen die in de omgeving van Den Haag zijn gesneuveld. Zoeklichtmilitairen behoorden tot ons Regiment.

Kalenderweek 19-2014

Maandag. Bevrijdingsdag en dus een dagje vrij en die was welkom.

Dinsdag. Geen bijzonderheden. Behalve dat we de laatste details van de Wapendag hebben doorgesproken en dat de vertegenwoordigers van de parate ehdn op de hoogte zijn gebracht.

11 Pagnbat en de logistieke eenheid van het OTCGenie zijn al begonnen met de voorbereidingen.

Woensdag. Als bijzonderheid kunnen we vermelden dat 103 Constrcie samen met een peloton van 111 Pagncie is vertrokken richting MALI. Volle geniebak dus op vliegbasis Eindhoven en het dak ging er bijna af. Mannen en vrouwen, veel geniestengeluk en tot later. Sodeju.

Donderdag. In de ochtend eerst de "Wekker", ons geniekanon getest. Hij doet het en we gaan hem weer gebruiken op de Wapendag. 's Middag het 36-jarig jubileum van Frans van de Aardweg, adj van de logistieke eenheid. Een mooie ceremonie - helaas binnen - en een gezellige receptie. Daar heb ik samen met Jeth en de ra van de Technische Troepen, aooi Bert van Lawick, de tradities uitgedragen. Dus genietradities maar dan met Smeerolie, best lekker moet ik toegeven. Bert, bedankt, en Frans, TD-er gefeliciteerd.

Vrijdag. Een dagje inspannend ontspannen. Om 6 uur melden om deel te nemen aan het NMK golf met nog een behoorlijk aantal genisten.

Zaterdag. 10 mei, de dag dat de VOPET de gevallen pontonniers, torpedisten en pioniers herdenken die zijn gesneuveld bij het uitbreken van de oorlog. Deze regimentsleden hebben zich op genieuwaardige wijze verdedigd. Helaas zijn er teveel omgekomen in deze ongelijke strijd. 105 Gncie Waterbouw leverde de erewacht, vlaggenwacht en de kransdragers. Samen met de rc hebben we namens het regiment een krans gelegd. Piet van Haaften, vz van de VOPET, had een erg mooie toespraak en de dag was zoals vanouds weer prima geregeld. Volgende week.

- oefenen met de vaandelgroep voor de ceremonie dapperheidonderscheidingen te Breda;
- de ceremonie zelf;
- nog een Inrotatie naar MALI.

Met de Geniegroeten en hopelijk tot snel.

Jullie Regimentsadjutant Regiment Genietroepen

"Sodeju"