

Van: 2012-03-05 tm 2010-12-17

Steller: Cees van Vessem

Titel : Weekbrieven nr. 289 tm 294 van de RA, dóór de RA.

Weekbrief nr. 289 van de RA, dóór de RA.



Vught, vrijdag 12 november 2010

Beste collega's,

Weer een week voorbij die vooral in het teken stond van de beëdiging van afgelopen donderdag. De vaandelwacht en de gewapende troep werd geleverd door 105 Brugcie.

De afgelopen week

Maandag 8 november. De weekopening en de agenda-afstemming. Vroeg in de ochtend kwam ons ter ore dat de echtgenote van onze collega Hennie Braat was overleden. We wensen Hennie, de kinderen en hun dierbaren heel veel sterkte toe.

De rest van deze dag, opruimen en ordenen van de diners. Begonnen met de planning voor het bezoek aan de bataljons en 11 Gncie Lumbl.

In de late middag het bericht dat op 6 november de adjudant b.d. Wally Bresser was overleden. Wally was jarenlang werkzaam op de Machinistenschool. We wensen familie, vrienden en collega's heel veel sterkte met dit grote verlies.

Dinsdag 9 november. Naar Wezep, samen met Frans. Vooroefenen met de vaandelwacht. Was voor mij even de mogelijkheid om de nieuwe RA al te laten proeven. Ook al de nodige gegevens meegenomen voor het komende jaar.

Woensdag 10 november. Vooroefenen met de vaandelwacht in de tuin van het Huis van het Regiment. Ook met de hoofdrolspelers het hele scenario doorlopen en de puntjes op de 'i' gezet.

Donderdag 11 november. De weersvoorspellingen waren heel slecht, met o.m. een windkracht van 5. Dan maar binnen. Na een mooie en waardige ceremonie met veel genodigden de regimentstradities met uienrats en het ons bekende borreltje.

Vrijdag 12 november. In de morgen naar Schijndel. De uitvaartdienst van Alie Braat. In de late middag naar het vliegveld. De mannen van 411 Pagnacie kwamen terug uit het uitzendgebied en we hebben ze op genieuwaardige wijze welkom thuis geheten.

De komende week.

Maandag 15 november. Bijkomen van weer een erg pittige week.

Dinsdag 16 november. Mails wegwerken en verder opruimen en uitzoeken van vele mappen. Ook de overgave van diverse zaken aan mijn opvolger Frans.

Woensdag 17 november. Vergadering met de RC. Onderwerp: de regimentssite. In de avond gaan we afscheid nemen van briggen b.d. Gerrit de Gilde. Hij neemt afscheid als voorzitter van de Historische Genie Verzameling.

Donderdag 18 november. Het verhuizen van spullen.

Vrijdag 19 november. Afhankelijk van wat er nog gedaan moet worden.

Mannen en vrouwen het ga jullie allen goed. Zorg goed voor elkaar maar ook zeker voor jezelf.

Groetjes, jullie RA,
Cees van Vessem

Weekbrief nr. 290 van de RA, dóór de RA. 2010-11-19 00:00:00

Weekbrief nr. 290 van de RA, dóór de RA.

Vught, vrijdag 19 november 2010

Beste collega's,

Een rustige start van deze week; ik was daar ook echt aan toe. Deze week zal voor een groot deel bestaan uit het overbrengen van de spullen naar en het inrichten van het nieuwe bureau van de regimentsadjutant. Verder gaan we proberen om de vaandelwacht en het regimentsdetachement compleet te krijgen.

De afgelopen week.

Dinsdag 16 november. Agenda doornemen en diverse brieven beantwoorden en afspraken maken betreffende de komende overdracht. Bezig met verhuizing.

Woensdag 17 november. Vergadering m.b.t. de nieuwe opzet van onze regimentssite. In de late middag afscheid van de scheidend voorzitter van de Historische Genieverzameling. Gen b.d. G. de Gilde heeft na 10 jaar het stokje overgedragen aan gen b.d. M. van de Broek. Dit hebben we gedaan tijdens een gezellig samenzijn tijdens een geweldig diner. De regimentscommandant, kol T. de Vries, bedankte de vertrekkende voorzitter voor het vele werk dat hij, samen met zijn bestuur en medewerkers, heeft verzet. Namens het hele regiment onze dank.

Donderdag 18 november. Naar Schaarsbergen om wat afspraken te maken. Verder diverse gesprekken. En door filerijgend Nederland weer terug richting het zuiden.

Vrijdag 19 november. De puntjes op de bekende 'i' zetten. Het betreft de functieoverdracht van de regimentsadjutant. Diverse gesprekken.

De komende week.

Zaterdag 20 november. Naar Cuijk. Een concert van de FKKL BW, aangeboden door de gemeente Cuijk aan vele medewerkers aan de Nijmeegse Vierdaagse.

Maandag 22 november. Weekopening en agenda-afstemming. Tussen diverse afspraken door verder met de overdracht.

Dinsdag 23 november. In de vroege morgen naar Veldhoven. Enkele collega's zullen vertrekken richting het uitzendgebied. We zullen ze op genieuwaardige wijze de hand drukken. In de middag naar Utrecht. Daar zal adjudant Ed Steiger zijn gouden medaille uitgereikt krijgen.

Woensdag 24 november. Diverse bezoeken. En natuurlijk de verhuizing.

Donderdag 25 november. Adjudant Jan van Santen gaat met FLO. Dit zal gaan gebeuren in Apeldoorn. Het is niet mogelijk om daarbij aanwezig te zijn want in Vught neemt Ikol Van Kauwen afscheid, ook hij gaat met FLO. De mogelijke waarnemers zijn deze dag niet beschikbaar. Mocht er toch een oplossing komen, dan leest u dat in de volgende weekmail.

Vrijdag 26 november. In de late middag/vroege avond naar het vliegveld. Vele collega's zullen er dan landden en we zullen ze op genieuwaardige wijze welkom thuis heten.

Mannen en vrouwen het ga jullie allen goed. Zorg goed voor elkaar maar ook zeker voor jezelf.

*Groetjes, jullie RA,
Cees van Vessem*

Weekbrief nr. 291 van de RA, dóór de RA. 2010-11-26 00:00:00

Weekbrief nr. 291 van de RA, dóór de RA.

Vught, vrijdag 26 november 2010

Beste collega's,

Alweer een volle week voorbij. Een week die lekker muzikaal begon met een geweldig concert van de FKKL BW in Cuijk.

De afgelopen week.

Zaterdag 20 november. Naar Cuijk. Een concert t.b.v. de medewerkers van de Nijmeegse Vierdaagse in de gemeente Cuijk. Vele gasten waren uitgenodigd onder wie de c en csm 105 Brugcie. Het was een geweldig mooi concert, dat werd afgesloten met ons Mineurslied. Met een handvol genisten was het voor de volle zaal goed te horen wie dat we waren.

Maandag 22 november. De weekopening en de agenda-afstemming. Mails verwerkt en in de middag kwamen de nieuwe genieagenda's. Verdeling gemaakt en de verstrekking kan beginnen.

Dinsdag 23 november. Al vroeg naar het vliegveld. Op genieuwaardige wijze hebben we de collega's, mede namens onze RC, een goede en veilige uitzending toegewenst. Daarna via Vught naar Utrecht. Adjudant Ed Steiger kreeg daar zijn gouden medaille uitgereikt. 't Was een waardige ceremonie met aansluitend een receptie. Tijdens het uitdragen van onze tradities hebben we met de aanwezige genisten laten horen wie wij zijn.

Woensdag 24 november. Naar Wezep. Een kort bezoek aan de ba van 101 Gnbat. Daarna naar 11 Pagnbat, even wat korte gesprekken. Om 11.45 uur een bataljonsappèl bij 101 Gnbat. Op het appèl kregen vier collega's hun uitzendmedaille uitgereikt. Ook werden er drie gevechtsinsignes uitgereikt en als laatste een rood erekoord aan sld-1 Nicky Verhoeven. Hij heeft in maart van het afgelopen jaar, samen met een collega in de gemeente Boxtel, een jongen die door een vrachtwagen was aangereden door adequaat optreden mede het leven gered. Ook de burgemeester van de gemeente Boxtel evenals de ouders van Nicky waren bij de uitreiking aanwezig. Wij, het Regiment Genietroepen, zijn trots op zulke collega's. Aansluitend werd door c-105 Brugcie een lunch aangeboden ter afsluiting van weer een geslaagd en productief jaar.

Donderdag 26 november. In de morgen een korte bijeenkomst en daarna plannen. In de middag heeft lkol Theo van Kauwen afscheid genomen in het huis van het Regiment. Theo gaat met functioneel leeftijdsontslag (FLO). Na diverse toespraken onze regimentstradities. Het was een mooie en gezellige receptie.

Vrijdag 27 november. Op ziekenbezoek en in de late middag naar het vliegveld. 33 collega's van 101 Gnbat kwamen terug van hun uitzending. Veel vertraging en uiteindelijk kwam de eerste om 20.00 uur de hal binnen. We hebben ze op genieuwaardige wijze ontvangen.

De komende week.

Maandag 29 november. De weekopening en de agenda-afstemming. Mogelijk enkele zaken doornemen met Frans. In de middag naar 41 Pagnbat.

Dinsdag 30 november. In de vroege morgen naar Veldhoven. Collega's vertrekken

richting het uitzendgebied. In de late middag zullen 24 leerlingen, bezig met hun BGO, kennis maken met onze regimentstradities.

Woensdag 1 december; Een dag op stap met de personeelsvereniging 'Het Vaticaan'.

Donderdag 2 december. Naar Breda voor het symposium.

Vrijdag 3 december. Naar Hedel, even de schipper van de RV-29 de hand drukken. Jan gaat na vele jaren het roer overgeven. Jan, alvast namens het hele regiment bedankt. In de middag bezoek aan het Huis en in de late middag/vroege avond naar het vliegveld.

Mannen en vrouwen het ga jullie allen goed. Zorg goed voor elkaar maar ook zeker voor jezelf.

Groetjes, jullie RA,
Cees van Vesseem

Weekbrief nr. 292 van de RA, dóór de RA. 2010-12-03 00:00:00

Weekbrief nr. 292 van de RA, dóór de RA.

Vught, vrijdag 3 december 2010

Beste collega's,

Terwijl ik afgelopen maandag begon aan deze weekmail, werd de eerste winterdag een feit. Men voorspelde wat lichte sneeuw maar het resulteerde in lange files. Ruim 860 km file.

Het verhuizen van spullen naar het 'Huis van het Regiment' is in volle gang. En ook is het afgelopen weekend bij de meesten het blad 'Genist' weer op de mat gevallen.

Als je er dan vluchtig in bladert, dan ben je trots. Als je het blad wat beter gaat bekijken dan kom je tot de conclusie dat we iets geweldigs hebben geproduceerd. Ik wil namens het Regiment, de mensen bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt.

Afgelopen week.

Maandag 29 november. In de morgen de agenda-afstemming en weekopening. In de middag naar Oirschot, wat zaken kortsluiten met de bc en ba van 41 Pagnbat. Ook de regimentsagenda's afgeleverd.

Dinsdag 30 november. In de vroege morgen naar het vliegveld - wat vroeger i.v.m. de weersomstandigheden - om weer enkele collega's op geniewaardige wijze de hand te schudden. Ons lied klonk weer goed. Op de middag een interview voor het blad 'Promotor' van de VGOO en later op de middag onze tradities voor een klas BGO-leerlingen. Ook hier klonk ons Mineurslied, al moeten ze nog wel flink oefenen.

Woensdag 1 december. In de morgen veel administratief werk en in de middag gezellig beugelen. Dit is een sport uit de 14e eeuw. Met een stuk hout en zware bal door een beugel zien te krijgen. Was er gezellig. In de avond een heerlijk buffet. Dit alles georganiseerd door de personeelsvereniging 'Het Vaticaan' van de staf van het OTCGenie. Onze dank daarvoor.

Donderdag 2 december. Naar Breda voor het Genie Symposium. 'De Genie in de Toekomst'. Vele goede sprekers en een fijn samenzijn. Jammer dat we ons lied niet hebben kunnen laten horen. Als je dan ziet wat voor werk er allemaal is verzet, dan verdienen de mannen van de Log-eenheid zeker een verdiende pluim. Eenieder bedankt voor het vele werk.

Vrijdag 3 september. In de vroege morgen naar Hedel. Even wat afspraken maken en in de morgen schipper Jan een hand geven. Jan gaat om gezondheidsredenen stoppen. Wel blijft hij actief als vraagbaak. Jan, namens ons allen bedankt voor je

jarenlange inzet. Daarna in Vught wat zaken doornemen en een bezoek aan het Huis van het Regiment. Kort samenzijn met Peter Reinhoudt, een oud-regimentscommandant.

De komende week.

Maandag 6 december. Sinterklaas is weer vertrokken. In de morgen de weekopening en de agenda-afstemming. Ook zullen deze dag enkele officierskruizen worden uitgereikt.

Dinsdag 7 december. Naar Bronbeek in Arnhem. In de 'Kompulan' een vergadering met alle regiments- en korpsadjutanten.

Woensdag 8 december. Vooroefenen met de vaandelwacht en het regimentsdetachement in de tuin van het Huis van het Regiment.

Donderdag 9 december. Weer elke zaken overdragen aan mijn opvolger en in de loop van de middag naar de Bruggenschool.

Vrijdag 10 december. Samen met de nieuwe RA naar Oirschot. Samen met het personeel van 41 Pagnbat nog even op de ons bekende manier samen zingen van het Mineurslied. In de middag een evaluatie van de regimentdiners en in de avond naar het vliegveld. Mannen en vrouwen het ga jullie allen goed. Zorg goed voor elkaar maar ook zeker voor jezelf.

*Groetjes, jullie RA,
Cees van Vessem*

Weekbrief nr. 293 van de RA, dóór de RA. 2010-12-10 00:00:00

Weekbrief nr. 293 van de RA, dóór de RA.

Vught, vrijdag 10 december 2010

Beste collega's,

Alvorens ik begin met de weekmail, wil ik even iets rechtzetten. Afgelopen week heb ik namens het Regiment alle mensen van de Logistieke eenheid bedankt voor hun inzet bij het Genie Symposium. Ik werd er terecht op gewezen dat ik toch nog wat collega's was vergeten. Of ik dat nu wel of niet wist dat maakt niets uit. Ik wil daarom al het personeel van de Pioniers- en Pontonniersschool en de Sappeursschool die hebben gesteund, de dank van het Regiment alsnog overbrengen voor hun geleverde inzet, al dan niet op vrijwillige basis.

De afgelopen week.

Maandag 6 december. De bekende weekopening en daarna agenda-afstemming. In de middag naar 41 Pagnbat om afspraken te maken betreffende komende vrijdag en de inzet van personeel tijdens de vaandelwacht van 14 januari 2011.

Dinsdag 7 december. Naar Arnhem, vergadering met de regiments- en korpsadjutanten. Vele onderwerpen passeerden de revue. Zodra alles een feit is, wordt u op de hoogte gebracht.

Woensdag 8 december. Kort overleg en daarna met de vaandelwacht en het regimentsdetachement vooroefenen, voor de ceremonie van 14 januari. Met kritische ogen aan de zijanten hebben we iets moois op de mat gezet. Wel zullen er nog veel oefenmomenten volgen.

Donderdag 9 december. De werkzaamheden geïnventariseerd betreffende het inrichten van de tuin van het Huis van het Regiment. Afspraken gemaakt en spullen gebracht naar de nieuwe locatie. Verder gewerkt aan de draaiboeken.

Vrijdag 10 december. Bataljonsappèl van 41 Pagnbat. Het moment werd vooraf gegaan door de uitreiking van een cadeau aan de 'bestman' van 2010. Daarna een woord van dank voor de steun van de afgelopen jaren. Als afsluiting ons regimentslied en een toast op het regiment. In de late middag/bijna avond naar het vliegveld. Uiteindelijk was iedereen om 20.00 uur bij zijn familie.

Komende week.

Maandag 13 december. De weekopening en agenda-afstemming. In de middag naar het Huis van het Regiment een gezellig samenzijn met alle vrijwilligers van het Huis.

Dinsdag 14 december. Een vergadering met de werkgroep van onze 263ste verjaardag. In de middag een bijeenkomst met de bd-club uit de regio Vught. Met een gezamenlijke maaltijd.

Woensdag 15 december. In de ochtend een kerstontbijt. Naar Wezep om het bataljonsappèl van 101 Gnbat bij te wonen. Afhankelijk van het einde en de evt. kilometerslange file naar Vught om daar samen met de wapenbroeders het jaar af te sluiten.

Donderdag 16 december. Weer naar Wezep. Bijwonen bataljonsappèl 11 Pagnbat. Ook zal maj Richard Schulte, c-11 Pagnacie, zijn functie overdragen aan maj Marijn van Sliedregt. In de avond een kerstdiner met de ondercommandanten en stafonderoffieren van c-OTCGenie.

Vrijdag 17 december. In alle vroegte naar Schaarsbergen. Bezoek aan 11 Gncie Lumb. Mogelijk in de avond naar het vliegveld.

Mannen en vrouwen de week is weer om gevlogen. Het ga jullie allen goed. Zorg goed voor elkaar maar ook zeker voor jezelf.

*Groetjes, jullie RA,
Cees van Vessem*

Weekbrief nr. 294 van de RA, dóór de RA. 2010-12-17 00:00:00



Weekbrief nr. 294 van de RA, dóór de RA.

Vught, vrijdag 17 december 2010

Beste collega's,

Mannen en vrouwen het eerste deel zit erop. Samen met de nieuwe RA de parate eenheden bezocht. Tijdens de diverse appèls vele handen geschud en hen bedankt voor de geweldige steun. Nogmaals mijn dank. Dit zal me altijd bijblijven.

Dat het regiment trots kan zijn op zijn mensen, dat blijkt wel weer uit de reactie op de bedelbrief. Jullie hebben weer royaal het regiment gesteund en onze regimentscommandant, kol Tjeerd de Vries, en ik zijn daar erg blij om. Zo weten we zeker dat onze opvolgers in elk geval de middelen hebben om op dezelfde voet door te gaan. Collega's, onze dank.

De afgelopen week.

Maandag 13 december. In de ochtend de weekopening en agenda-afstemming. In de middag naar het Huis van het Regiment om daar samen met alle vrijwilligers van het Huis het jaar 2010 goed af te sluiten. Diverse sprekers, een loterij en een geweldig diner viel ons ten deel. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om eenieder te bedanken - mede namens de RC - voor hun geweldige inzet. Ook ons Mineurslied en het ons bekende borreltje mocht er niet ontbreken.

Dinsdag 14 december. In de ochtend een vergadering met het project team 263e verjaardag van het regiment. Centrale vraag was: Wat en hoe gaan we het doen? We komen hier nog op terug. Verder de punten gescherpt. In de middag een eindejaarsbijeenkomst van de bd-club Vught. 't Had een groot reüniegehalte en dus gezellig. Een goed diner met een mooi woord van Jeffrey. Ook hier hebben we ons lied ten gehore gebracht en ook hier was een dankwoord op zijn plaats.

Woensdag 15 december. In de vroege ochtend samen met Frans door het winterlandschap naar Wezep. Diverse gesprekken en om 10.30 uur de uitreiking van de PMK-cup. De winnaar werd dit jaar 113 Pagnacie. Iedereen natuurlijk van harte want meedoen is natuurlijk belangrijker. Tegen de middag een bataljonsappèl bij 101 Gnbat. Diverse uitreikingen van het gevechtsinsigne. Mooie woorden van de bc, Ikol Tjeerd Blankenstein, vielen mij ten deel. Daarna heb ik de collega's van het bataljon kunnen bedanken voor hun geweldige steun in al die jaren. Afgesloten werd het appèl met het Mineurslied en een borreltje in een bijzondere beker. Zeer veel handen werden er geschud. Nogmaals, allen hartelijk dank.

Donderdag 16 december. Nog meer sneeuw dus weer wat vroeger weg. Afspraak om 09.00 uur bij 11 Pagnbat. Na koffie het bataljonsappèl. De bc, Ikol Ernst Dobbenberg, dankte zijn bataljon voor hun geweldige inzet. Hierna de uitreiking van 92 gevechtsinsignes en mij viel ook de eer de beurt, samen met de c van 43 Gemechaniseerde Brigade. Het was een eer om het te mogen doen. Ook werd de 'bestman' van 2010 bekend gemaakt en er werden collega's in het figuurlijke zonnetje gezet. Het werd o.m. een tevredenheidbetuiging uitgereikt. In de filmzaal chocomel met appelflap. Hier werden lovende woorden in mijn richting gezegd, waarna ik de mogelijkheid had om de mannen en vrouwen toe te spreken. Het geheel werd afgesloten met een geweldig koor dat ons Mineurslied zong. Allen dank voor weer een onvergetelijke dag.

Vrijdag 17 december. In de vroege ochtend richting Schaarsbergen. Het werd later dan gepland. Dit i.v.m. het extreme weer en een algehele afsluiting bezoek 11 Gncie Lumbl.

Hier tijdens de koffiepauze de mannen een woord van dank overgebracht en samen met hen ons Mineurslied gezongen. Ook hier vele handen geschud.

De komende week.

De regimentsactiviteiten staan op een laag pitje. Wel zal ik aan geven waar het regiment vertegenwoordigd zal zijn. Voor het overige de jaar afsluiting en het afronden van de overdracht.

Maandag 20 december. De weekopening en de agenda-afstemming.

Donderdag 23 december. Hier moet goed afgestemd worden. In de morgen een afspraak in Vught. In de middag de uitreiking van de zilveren medaille aan sm Sander van Ophoven en daarna snel naar het vliegveld voor het verwelkomen van collega(-s).

Daarna genieten van een paar Kerstdagen.

De weekmail zal verschijnen op donderdag 23 december.

Mannen en vrouwen het ga jullie allen goed. Zorg goed voor elkaar maar ook zeker voor jezelf.

Groetjes, jullie RA,
Cees van Vessem