

Van: 2010-12-23 tm 2011-03-19

Steller: Aooi Cees van Vessem en Frans Schiltman

Titel : Weekbrieven nr. 295 tm 308 van de RA, dóór de RA

Weekbrief nr. 295 van de RA, dóór de RA.



Vught, donderdag 23 december 2010

Beste collega's,

We zijn weer bijna toe aan de feestdagen. Het jaar is weer bijna om en de regimentsactiviteiten nemen af. In de laatste week tussen Kerst en Nieuwjaarsdag is het merendeel van de collega's aan het genieten van een welverdiend verlof. Natuurlijk zullen er een aantal zijn die de laatste plooiën aan het gladstrijken zijn, weer anderen zijn druk om de organisatie rond te krijgen. We laten het op ons afkomen. Ergens tussen de feestdagen zal er nog een jaaroverzicht van mijzelf komen.

Namens onze regimentscommandant, kol Tjeerd de Vries, willen wij alle regimentsleden in Nederland, maar zeker hen die in het uitzendgebied verblijven en al hun dierbaren, fijne feestdagen toewensen een goede jaarwisseling en een goed, gezond en voorspoedig 2011.

De afgelopen week.

Maandag 20 december. Het winterse weer heeft bijna heel Nederland ontregeld. Iets later dan normaal toch even een agenda-afstemming voor deze week. Al zullen de regimentsactiviteiten zich deze week alleen beperken tot de donderdag.

Dinsdag 21 en woensdag 22 december. Afronden verhuizing. Verder bezig met het op papier zetten van de ceremonie van 14 april.

Donderdag 23 december. In de morgen naar het gemeentehuis in Vught. Daar werd door de burgemeester het Gewondeninsigne uitgereikt aan Ikol b.d. T. van Erp. Publicatie zal volgen in het VOG-blad. In de middag de uitreiking van een medaille voor 24 jaar eerlijke en trouwe dienst aan sm Sander van Ophoven. Een mooie ceremonie in een besneeuwde tuin. Aansluitend onze regimentstradities en een mooie receptie. Daarna door naar Veldhoven om collega Ton Schadewijk welkom thuis te heten. We hebben dat op geniewaardige wijze gedaan.

De komende dagen genieten van het kerstverlof.

De laatste week van 2010.

Dinsdag 28 december. Het nodige papierwerk verzetten. Bijeen zoeken van diverse PGU en het gereed maken voor de jaarwisseling.

Woensdag 29 december. Samen met de RC doornemen van de diverse ceremonies, zodat we ze in januari gereed kunnen hebben.

Donderdag 30 en vrijdag 31 december. Allerlei zaken afronden.

Mannen en vrouwen zoals jullie kunnen lezen, weinig regimentsactiviteiten tussen Kerst en de jaarwisseling.

Ergens volgende week zal ik een jaaroverzicht en de eerste werkzaamheden van de eerste week van januari aan jullie doen toekomen. Het ga jullie allen goed, zorg goed voor elkaar maar ook zeker voor jezelf.

*Groetjes, jullie RA,
Cees van Vessem*

Weekbrief nr. 296 van de RA, dóór de RA.

Vught, donderdag 30 december 2010

Beste collega's,

Voordat ik begin met het overzicht van 2010 en een korte terugblik op mijn periode als RA, eerst even de regimentsactiviteiten van de eerste week van 2011.

Maandag 3 januari. Elkaar het beste wensen en de weekopening. Daarna agenda-afstemming en ergens op deze dag de bekende Oliebollenloop met aansluitend de Nieuwjaarsreceptie.

Dinsdag 4 januari. In de late middag zullen we de leerlingen van een BGO-klas de tradities van ons regiment laten meemaken.

Woensdag 5 januari. Druk met het vooroefenen voor de ceremonie van 14 januari, samen met de vaandelwacht en het regimentsdetachement.

Donderdag 6 januari. Bij een nieuwe klas ABOO-leerlingen onze regimentstradities; dit zal in de late middag of vroege avond zijn.

Terugblik op 2010.

Mijn laatste terugblik als jullie regimentsadjutant betreft het jaar 2010. Het jaar 2011 zal voor mij als regimentsadjutant snel voorbij zijn want op 14 januari geef ik het stokje over aan adjutant Frans Schiltman. We hebben samen het jaar 2010 kunnen doorlopen: bij vele activiteiten die maar een enkele keer per jaar voorkomt was hij aanwezig. Op deze manier heeft hij zich een goed beeld kunnen verschaffen van het reilen en zeilen van ons regiment.

We gaan er als Defensie een hele klus aan krijgen (bezuinigingen) en ik denk dat dit ook binnen het regiment wel te merken zal zijn. We zullen er met ons allen onze schouders onder moeten gaan zetten. En daar, waar nodig, elkaar steunen door dik en dun. Maar aan dat laatste twijfel ik geen moment. Jullie hebben dat in al die jaren al gedaan, als één grote familie.

Als je dan gaat terugblikken, dan kun je weer zeggen: "We hebben het weer gefikst!" En weer met z'n allen, van hoog tot laag en gesteund door de vele burgermedewerkers en met geweldige steun van de vele vrijwilligers. Hier kunnen we met zijn allen trots op zijn.

Ook dit jaar hebben we vele mooie momenten gehad, maar ook enkele dieptepunten. Ook dit jaar zijn er enkele (oud-)collega's van ons heen gegaan. Ook hier waren we met velen bij aanwezig. Dat is ons Regiment. In goede en minder goede tijden elkaar steunen. Mijn dank daarvoor.

Vierhonderddrieenzestig maal Eindhoven.

Dan nu een korte opsomming van de afgelopen jaren als RA. 65 beëdigingen achter de rug met een gemiddelde van 40 collega's; dat is 2600 collega's beëdigd. Weekmails, dat waren er 300. Vele medaille-uitreikingen en collega's die met functioneel leeftijdsontslag gingen. Al die jaren de Bloesemtocht, de Vierdaagse, de herdenkingen, de Wapendagen, de uitreiking van de herinneringsspeld, het aanwezig zijn bij oefeningen in binnen- en buitenland, het aanmeren, de verschillende opleidingen, meerdere malen per jaar de Basis Genie Opleiding (BGO) en ga zo maar door.

En heel vaak naar een vliegveld, zoals Eindhoven, Amsterdam, Brussel, Köln en Düsseldorf. Maar het meest daarvan was toch op de vliegbasis Eindhoven. Daar ben ik 463 maal geweest voor het wegbrengen en inhalen van collega's die naar/van het uitzendgebied gingen/kwamen. Telkens ons Mineurslied en het ons

bekende borreltje.

De keren dat ik aanwezig was in het uitzendgebied die zullen me altijd bijblijven. Wat ik daar gezien en beleefd heb, is niet te beschrijven. Maar eenieder die daar is geweest, kent dat gevoel. Vele verhalen, vele mails, het werken van onze collega's onder moeilijke en soms zéér moeilijke omstandigheden, dat maakt dat ik er trots op ben dat ik al die jaren jullie regimentsadjutant heb mogen zijn.

Het ga jullie allen goed. Zorg goed voor elkaar maar ook zeker voor jezelf.

*Groetjes, jullie RA,
Cees van Vessem*

Weekbrief nr. 297 van de RA, dóór de RA. 2011-01-07 00:00:00

Weekbrief nr. 297 van de RA, dóór de RA.

Vught, donderdag 7 januari 2011

Beste collega's,

De eerste week van 2011 zit er weer op. Ook de meeste vakanties zijn ten einde en iedereen kan er weer vol tegenaan. De regimentsactiviteiten komen langzaam op gang.

Ook de voorbereidingen voor de Wapendagen beginnen op stoom te komen. We gaan er, ondanks de drukke werkzaamheden, weer iets moois van maken met als hoogtepunten de sportmiddag, feestavond, ceremonie en de commando-overdracht van de commandant van het Regiment Genietroepen.

De afgelopen week.

Maandag 3 januari. In de vroege ochtend een nieuwjaarstoespraak van wnd c-OTC Genie, Ikol Leidelmeijer, waarbij hij met name flexibiliteit van het personeel vroeg. Daarna de inmiddels bekende oliebolloop. In de middag voorbereidingen voor mijn functieoverdracht.

Dinsdag 4 januari. In de morgen samen met de RC en de stuurgroep de puntjes op de "i" zetten voor de commando-overdracht van 14 april. In de late middag een klas BGO leerlingen. In de traditiekamer van het Huis van het Regiment samen gesproken over onze tradities. Natuurlijk afgesloten met ons Mineurslied en een toast op het regiment.

Woensdag 5 januari. De hele dag vooroefenen en met diverse functionarissen de ceremonie doorlopen. In de late middag werden de certificaten uitgereikt aan de leerlingen van ABOO klas 39. Allen van harte gefeliciteerd.

Donderdag 6 januari. Drie Koningen. In de middag eerst naar de Pioniersschool. Daar werd een certificaat uitgereikt. Heb tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om de collega's te bedanken voor hun jarenlange steun. Daarna door naar het Pionierterrein. ABOO klas 41 sloot daar hun oefening 'Entre Nous' af. Alvorens we aan de maaltijd gingen beginnen, hebben we ze welkom geheten binnen het regiment en hen met onze tradities bekend gemaakt. Afgesloten met ons Mineurslied.

Vrijdag 7 januari. In de vroege morgen de overhandiging van de "Benjaminshamer" door de benjamin van klas 40 aan de jongste van klas 41. Na een korte ceremonie hebben we binnen ons Regiment weer een nieuwe benjamin. Daarna nog wat zaken overdragen en de weekmail maken.

De komende week.

Dit is nog een regimentsarme week, weinig activiteiten.

Dinsdag 11 januari. Naar het appèl bij de Sappeursschool.

Woensdag 12 januari. Vooroefenen met de vaandelwacht en in de middag het doorlopen van de hele ceremonie.

Vrijdag 14 januari. De ceremonie met de overdracht van de functie van regimentsadjutant.

Volgende week zal er nog een laatste weekmail verschijnen en dan zal het boek gesloten worden. De nieuwe RA zal ook met een weekmail komen. Het hoe of wat zal hij zelf wel bekend maken.

Mannen en vrouwen het ga jullie allen goed. Zorg goed voor elkaar maar ook zeker voor jezelf.

Groetjes, jullie RA,
Cees van Vessem

Weekbrief nr. 298 van de RA, dóór de RA. 2011-01-07 00:00:00

Weekbrief nr. 298 van de RA, dóór de RA.

Vught, zaterdag 15 januari 2011

Beste collega's,

Ook de 2e week van januari zit erop, net zoals mijn periode van 8 jaar regimentsadjutant. Maar ook deze tijd is omgevlogen evenals de periode van 39 jaar beroepsmilitair

Ik ben er, in de diverse bladen en tijdens bezoeken aan de bataljons, cien en scholen, kort op teruggekomen en dat hoef ik dus in deze laatste weekmail ook niet meer te doen.

Vanaf vandaag, 14 januari 2011, is adjudant Frans Schiltman onze nieuwe regimentsadjutant.

Hij heeft ook mijn telefoon overgenomen. Het nummer wordt hier niet vermeld, om redenen van dienst.

De afgelopen week.

Maandag 10 januari. De weekopening en de agenda-afstemming, daarna verder met de overgave aan onze nieuwe RA. Alles doorgenomen en de kp-auto overgedragen.

Dinsdag 11 januari. In de vroege morgen op het appèl bij de Sappeursschool. Van de gelegenheid gebruik gemaakt om alle collega's mijn dank over te brengen voor hun steun in de afgelopen 8 jaar aan mij als regimentsadjutant.

Woensdag 12 januari. De gehele dag voorgeoefend met alle partijen en in de middag een generale repetitie. Ik denk dat we tevreden kunnen zijn. Nu alleen het weer nog.

Donderdag 13 januari. Bijkomen en gereedmaken voor de vrijdag.

Vrijdag 14 januari. De functieoverdracht. Hierbij een kort verslag.

In de ochtend thuis opgehaald en gebracht naar het Huis van het Regiment. Daar, samen met de familie, de vaandelwacht en het regimentsdetachement, een lunch en even heerlijk samen zijn

Het weer was nat. Om 12.30 kwamen de eerste gasten en het was al snel volle bak. In gebouw S - de Machinistenschool -verzamelden de eenheden en de muziek zich. Om 13.00 uur gereedmaken en wachten op het tijdstip van de ceremonie. Het weer: nat . Om 13.30 uur aanvang ceremonie. Het weer: gelukkig droog. Een geweldig mooie en waardige ceremonie waarbij ik door onze regimentscommandant in het zonnetje werd gezet. Mooie speech wat me zeker

veel deed. Daarna de receptie en het afscheid. Ik denk dat ik hier een boek over kan schrijven, maar kort samengevat: "Ik heb er geen woorden voor, zo geweldig mooi." Mannen en vrouwen van het Regiment, jullie hebben ons een onvergetelijke dag bezorgd. Dit zal me nog lang bij blijven. We wensen onze nieuwe RA Frans een geweldig mooie tijd toe en voor jullie zorg goed voor elkaar maar ook zeker voor jezelf.

Dit was de laatste weekmail van mijn hand. Ik wens jullie allemaal het allerbeste toe en we zullen elkaar ongetwijfeld ergens wel weer zien.

Het zit erop! Bedankt en houdoe !

Groetjes, jullie oud-RA,
Cees van Vessem

Weekbrief nr. 299 van de RA, dóór de RA. 2011-01-23 00:00:00

Weekbrief nr. 299 van de RA, dóór de RA.



Vught, 21 januari 2011

Beste collega's,

Zoals ik Cees heb beloofd ga ik door met de weekmail, want wat goed is gaan we niet veranderen. Dit is dan mijn eerste weekbrief en ik vermoed dat er nog velen gaan volgen.

Ik begin toch nog even met 14 januari 2011. Ik denk, voor mij een van de belangrijkste dagen in mijn militaire carrière. Ik vond het een geweldige dag net als mijn familie, die zo'n ceremonie nog niet eerder hadden meegemaakt. Als je daar dan staat te wachten in het regimentsdetachement en je kijkt dan links en rechts om je heen en je ziet daar 'het Regiment Genietroepen' - jullie dus - staan, al is het een afvaardiging van nog veel meer regimentsleden, dan moet ik jullie bekennen 'dan lopen de rillingen over mijn rug en dan ben ik apetrots dat ik daar de RA van mag zijn'.

En als ik jullie de vele complimenten vertel die Cees en ik hebben mogen ontvangen, dan denk ik 'dat hebben we dan weer mooie met elkaar gefikst'. Bijzonder was dat het na het opstellen erg stil werd; we voelden aan dat we aan een bijzondere ceremonie zouden beginnen. De laatste ronde van Cees met vaandel, gevolgd door een emotionele overdracht van de vaandeldragerattributen.

Het gebracht en gehaald worden door het regimentsdetachement, het was allemaal geweldig. Mooie woorden zijn er gesproken en een goede receptie. Ik denk dat we op een genieuwaardige manier 'afscheid' van Cees en Annemiek hebben genomen.

Afscheid tussen haakjes, want Cees speelt nog steeds een rol in de voorbereiding van de komende wapendagen en bovendien nemen wij geen afscheid, maar zeggen 'Tot ziens!'. Over een tijdje zal ik jullie berichten over het reilen en zeilen van Cees en Annemiek, want ik heb hem beloofd verslag uit te brengen van mijn eerste weken. Cees en Annemiek gaan dan verslag uitbrengen van hun belevenissen. Langs deze weg wil ik nogmaals iedereen bedanken die hebben meegeholpen aan deze geweldige dag.

Twee mensen wil ik speciaal bedanken, want die hebben uiteindelijk alles in de

juiste banen geleid. Leo en Toon jullie weten het al, maar toch nog bedankt.

Mijn eerste week.

Maandag 17 januari. De gebruikelijk weekopening en het afstemmen van de agenda's en ik kom er gelijk achter dat hij al aardig is volgelopen. Daarnaast nog druk met het uitzoeken van het regimentsarchief. Telefoontjes over de afgelopen vrijdag, de overdracht, en de eerste bezoeken op mijn bureau.

Dinsdag 18 januari. ADV, ja je leest het goed, maar nu het nog kan ben ik graag vrij op de dag dat Marian - mijn echtgenote - jarig is.

Woensdag 19 januari. Een rondje langs de muziek, Paresto en LFD voor de komende beëdiging op 28 januari. Afspraken gemaakt en ik ga ervan uit dat alles loopt zoals het hoort. Tevens nog even wat voorbereid voor het 36-jarig jubileum van adj John de Waal.

Donderdag 20 januari. Ik heb nog een 'vuiltje' van het Kenniscentrum liggen, dus hier wat tijd aan gepend. Tevens de rozen en nog een voorraad brandewijn opgehaald en natuurlijk mijn eerste optreden bij adj John de Waal, wat mij een genoegen was.

Vrijdag 21 januari. Overleg met de OTC-adj, ba's en csm 11 Gncie AASLT en daarna door naar Wezep om te oefenen met de komende vaandelwacht van 111 Pagnie(li). Ook de foto's gescand van de functieoverdracht, ze zijn mooi en ik ga ervan uit dat ze volgende week op onze site staan. Cees, nog even geduld maar jij krijgt ze ook.

De komende week

Volgende week staat in het kader van nog méér oefenen met de vaandelwacht, de beëdiging van 40 nieuwe collega's, de overdracht van 101 CBRN Verdie van 101Gnbat naar 11 Pagnbat, de commando-overdracht van 101 CBRN Verdie en de nieuwjaarsreceptie van de OLFKG. Tevens moet ik mijn deel op de Regimentssite nog wat aanpassen, maar dat zien jullie snel genoeg, als de vernieuwde site van "Het Regiment Genietroepen" de lucht in gaat.

Dus regimentsleden, veel "genistengeluk".
En hopelijk tot snel.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 300 van de RA, dóór de RA. 2011-02-03 20:25:18

Vught, zondag 30 januari 2011

Genisten, Regimentsleden,

Week 2.

Maandag. De maandag stond wederom in het teken van de weekopening, agenda's afstemmen en het doorspreken van bijzonderheden.

Dinsdag. In alle vroegte naar Wezep. In de ochtend werd namelijk 101 CBRN Verdie overgedragen van 101 Gnbat aan 11 Pagnbat. Een korte, krachtige ceremonie, die zeker genievaardig was.

Na de overdracht snel naar 11 Pagnie, waar we met de vaandelwacht hebben geoefend voor de beëdiging van a.s. vrijdag. 's Middags naar 101 CBRN Verdie, omdat op deze dag ook de commando-overdracht was, dus de tradities uitgedragen bij de receptie in "De Gaswolk". Mooie naam !!!

Woensdag. Een dagje Vught. Nog snel wat afspraken nagelopen voor de komende beëdiging op vrijdag. Een bezoek aan de Wapenbroeders die hun Nieuwjaarsbijeenkomst hadden.

Donderdag. Weer naar Wezep. Eigenlijk stond de hele dag in het teken van de beëdiging, gewapende exercitie, het af te leggen parcours met zijn bijzonderheden en het aan elkaar wennen met het vaandelwacht tempo. Nog wat mensen gesproken en vervolgens huiswaarts.

Vrijdag. De eerste beëdiging. Je wilt toch dat het allemaal goed verloopt. Nog eenmaal de gehele ceremonie doorgesproken met alle spelers van de dag en nog een aantal zaken geoefend. Aan het eind van de ochtend begon de ceremonie. Fantastisch weer, iedereen gemotiveerd om het goed te doen en uiteindelijk is het een hele mooie dag geworden. Ik dank met name de mannen van 111 Pagnacie, die door goed en flexibel optreden dit mogelijk hebben gemaakt, Tevens natuurlijk 11 Pagnbat en 101 Gnbat die (op het laatste moment) nog hebben bijgesprongen.

Zaterdag. Op deze dag waren wij, de RC en ik, uitgenodigd bij een 'bijzondere Nieuwjaarsborrel' door het bestuur van de 'Stichting tot Behoud van het Oud-leden Fanfarekorps der Genie'. Een mooi concert van bijna anderhalf uur en vervolgens een receptie met alles erop en eraan. Daar werd afscheid genomen van Ikol b.d. Houben die maar liefst 33 jaar in het bestuur heeft gezeten. Gelijktijdig werd Ikol Boeije verwelkomt in het bestuur. Tijdens de receptie een aangepaste traditie uitgevoerd.

We mogen als Regiment Genietroepen trots zijn dat we dit fanfarekorps, voor mij het "Fanfarekorps Genie" tot ons regiment mogen rekenen.

Volgende week.

Relatief rustig. Administratie - ik denk en hoop de ABOO te bezoeken - zeker de Seniorenmiddag - de rest van de tijd wordt gevuld met de voorbereidingen voor de wapendagen - het blad "Genist". En mensen let op, de regimentssite gaat geheel vernieuwd de lucht in op maandagmorgen rond het tijdstip van 08.00 uur.

Veel genistengeluk en tot snel.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 301 van de RA, dóór de RA. 2011-02-07 11:58:37

Genisten, Regimentsleden,

Week 3.

Maandag. De eerste handeling van deze dag was het operationeel stellen van de vernieuwde site van het Regiment Genietroepen. Dit is samen met de RC en Frank Wilsens uitgevoerd.

De rest van de maandag stond in het teken van de weekopening, agenda's afstemmen en het doorspreken van bijzonderheden. En uiteraard een heildronk op Hare Majesteit de Koningin omdat ze op 31 januari jarig was.

Dinsdag. 's Morgens mijn eerste vliegveld optreden. Een collega van 101 Gnbat is vertrokken naar Afghanistan voor een aantal maanden. Ik wens haar en haar familie en vrienden een goede uitzending toe. Daarna rap naar Vught om "tijdelijk" afscheid te nemen van een collega van de Sie 1 van het OTCGN.

's Middag naar de "Seniorenmiddag" die een lezing kregen over beschermingconstructies en daarna een rondleiding kregen in de nieuwe Pioniers- Pontonniersschool.

Woensdag. Een dag op pad met de OTCGN adjudant, de VTO-KMS(ABOO) was namelijk op oefening. Een klas (de oudste) te Wezep. Deze klas was bezig met het in de praktijk beoefenen van in de voorgaande maanden geleerde "reguliere" pantsergenietaken.

De jongste klas was actief in de strook Oirschot-Vught. Een oefening te voet waarin de broodnodige herhalingsmomenten van het algemene militaire optreden was verweven met de in de eerste weken aangeleerde genietaken.

Donderdag. Vandaag stond in het kader van de Wapendagen Genie op 13 en 14 april.

Vrijdag. Wat administratief werk, opruimen en weekend!!

Volgende week. Er vertrekt weer een vliegtuig en in Weert wordt de `Martijn Rosier` brug geopend. Dan heb ik nog een aantal bezoeken te Heerden en ik ga mijn belofte inlossen: "Ik ga op bezoek bij de eerste RA, Joop van de Tillaard".

Veel Genisten geluk en tot snel.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 302 van de RA, dóór de RA. 2011-02-13 15:26:13

Genisten, Regimentsleden,

Week 4.

Maandag. Geen bijzonderheden, weekopening, agenda's afstemmen en het normale administratieve dagje Vught.

Dinsdag. 's Morgens naar het vliegveld, twee `echte` uitzenders en die wens ik natuurlijk heel veel "Genistengeluk" gedurende hun uitzending en ook veel succes voor het thuisfront. Daarnaast vertrok er een flinke verkenningsparty naar Kunduz, zo'n twaalf genisten die het mogelijke geniewerk voor de komende tijd in kaart gaan brengen. Dat ze maar veel geniewerk mogen plannen. Daarna terug naar Vught.

Woensdag. Een wel heel speciale dag. Vandaag werd de `Martijn Rosierbrug` overhandigt aan de KMS. 's Morgens werd er verzameld in het Bastion van de KMS. Een kleine delegatie van 111 Pagnie onder leiding van C-111 Pagnie, familie, vrienden en voormalige directe collega/vrienden van Martijn waren aanwezig. Natuurlijk een delegatie leerlingen van de KMS want voor hen ligt daar deze brug. Eerst een bakje koffie vervolgens verplaatst naar de bruglocatie op het oefenterrein. Vervolgens een korte ceremonie, maar wel weer erg mooi, waardig en ook weer emotioneel. Ook werd de gevechtsinsigne postuum uitgereikt aan Martijn. Oud-commandant en oud-csm overhandigden de medaille en de daarbij behorende certificaten aan de kinderen van Martijn en Claire. Na het officiële gedeelte verzamelden we met zijn allen op de brug en hebben we gezamenlijk het Mineurslied gezongen. De KMS gaat deze brug in de toekomst gebruiken als vormingsobject voor de jonge aspirant-onderofficieren.

Donderdag. Op pad naar Heerde. 's Ochtends op visite geweest bij Peter Rübssamen. Hij heeft mij helemaal bijgepraat in de financiële wereld van het regiment; hij is namelijk de penningmeester van de Stichting Vrienden van het Regimentgenietroepen, alweer zo'n onmisbare vrijwilliger. 's Middag mijn eerste bezoek aan een oud-RA en wel Joop van de Tillaard, woonachtig te Wezep. En ik moet zeggen ook hier weer een leerzame maar zeker een heel gezellige middag waar ook de anekdotes als vanzelf op tafel kwamen. Peter en Joop hartelijk dank voor jullie gastvrijheid mooie verhalen en tips en tools.

Vrijdag. Als eerste wat telefoontjes gepleegd, er is namelijk een collega van 113 Pagnie overleden. Ik wens familie vrienden en collega's alle sterkte en wijsheid toe in deze dagen. Vervolgens achter de artikelen aan voor de komende Genist, wat administratief werk en opruimen.

Volgende week.

Veel "Genist" en "Wapendagen"! Dinsdag uitreiking gevechtsinsigne bij de Pionier en Pontonnierschool. Woensdag eerst de ceremonie van onze overleden collega en daarna de medaille-uitreiking bij- en tevens mijn eerste kennismaking met ons trotse zuidelijk bataljon. Donderdag naar Wezep. 101 Gnbat krijgt een nieuwe BA. En vrijdag hopen zes cadetten van de VTO-KMA hun geniebaretempleem te krijgen. Meer dan voldoende werk op de plank dus!!

Veel Genisten geluk en tot snel.

Weekbrief nr. 303 van de RA, dóór de RA. 2011-02-20 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Week 5.

Maandag. Afstemmingsoverleg, agenda's en de bijzonderheden van de week doorgesproken. 's Middags overleg met dienstkring Oirschot en de cultuurtechnisch dienst om afspraken te maken over het gebruik van het evenemententerrein de komende wapendagen.

Dinsdag. Zoals verleden week al gezegd, veel aandacht voor de Genist en de Wapendagen. Regimentorders en ceremoniële orders geschreven en aangepast voor de wapendagen en weer enkele artikels verzamelen voor de Genist.

Omdat er op sommige zaken nogal wat tijdsdruk lag, is de uitreiking van het Gevechtsinsigne bij de Pionier en Pontonnierschool helaas in het water gevallen.

Woensdag. Vroeg vertrokken naar Gramsbergen, Vandaag was namelijk de begrafenis van sld Leon Douw van 113 Pagnie. Een bewogen dag vol emotie maar met een (als je dit zo mag zeggen) hele mooie, waardige ceremonie. Het was ook zichtbaar dat familie, kerk en 113 Pagnie er echt een gezamenlijke begrafenis van hebben gemaakt. Met beperkte militaire eer dus. Van 09.00 uur was er de mogelijkheid om afscheid te nemen van Leon en de familie te condoleren. Het was zo druk (ongeveer 1000 man i.p.v. de verwachte 500), dat de kerkdienst bijna een uur later aanving dan gepland. Een mooie dienst met aansluitend de gang naar de begraafplaats met dragers, erehaag en slipdraggers van 113 Pagnie. Op de begraafplaats de laatste eer op militaire wijze betoond en gezamenlijk het Mineurslied gezongen voor Leon, familie vrienden en natuurlijk zijn militaire maten.

Ik kan niet anders zeggen, "**113 Pagnie, jullie hebben op een meer dan geniewaardige wijze invulling geven aan de begrafenis van Leon.**"

Omdat de begrafenis in tijd behoorlijk was uitgelopen kon ik de medaille-uitreiking van sm Van de Pal bij 41 Pagnbat niet meer halen. Gelukkig had de BA daar al rekening mee gehouden en heeft hij echt op geheel eigen wijze de medaille-uitreiking met tradities opgeluisterd. 41 Pagnbat heeft ook een nieuwe traditie, maar die moeten ze zelf maar vertellen. "Sm Van de Pal, nog gefeliciteerd met je 24-jarig jubileum en ik vind het jammer dat ik niet aanwezig kon zijn."

Donderdag. Beëdigingcontrole en afsprakenrondje gemaakt. 's Middags naar Wezep om aanwezig te zijn bij de BA-wisseling. Peter, hartelijk dank voor alles wat je voor 101 Gnbat, maar zeker ook voor het Regiment, hebt gedaan. Het lijkt allemaal vanzelfsprekend maar dat is het niet altijd. Alfredo, heel veel succes bij dit mooie bataljon, maar zeker ook heel veel werkplezier en dat we maar veel en nuttig mogen samenwerken. Voor Peter de beperkte regimentstradities uitgevoerd, eregalerij, brandewijn en gezongen. Vreemd, want een dag ervoor zongen we hetzelfde lied, maar dan wel onder totaal verschillende omstandigheden.

's Avond naar de VTO-KMA. Deze waren bezig met hun eindoefening. Ergens aan de Maas samen met Jeffrey, onze aalmoezenier, een plekje ingericht om de kerels een Genie-opkikker te geven en natuurlijk het lichtpuntje in de duisternis van de aalmoezenier. Nadat de cadetten weer op pad gingen zijn we huiswaarts gekeerd.

Vrijdag. Uienrats opgehaald, drankje mee om de VTO-KMA cadetten, hun toekomstige commandanten, de sportinstructeurs en de logistieke ondersteuning van die week met weer wat tradities getrakteerd. Van de instructeurs VTO-KMA Genie kregen de cadetten het genie-embleem met ondergrondje. Ik kan jullie vertellen dat ze dat na deze week wel verdiend hebben. Allen veel succes in jullie prille genieloopbaan en voor de instructeurs, namens het Regiment, hartelijk bedankt.

's Middags klaar is Kees en weekend !!!, ik denk dat het voldoende was deze week.

Volgende week.

Redactievergadering van "Genist", alles moet nu toch wel klaar zijn. Voorbereidingen voor de beëdiging met 413 Pagnie, oefenen dus. Regiments- en Korpsadjutanten (RAKA) overleg. Certificaatuitreiking VTO-KMS Genie en OJKL en VTO-KMA Genie. En wapendagen.

Weekbrief nr. 304 van de RA, dóór de RA. 2011-02-26 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Week 6.

Maandag: Agendaoverleg, bijzonderheden van de week en afstemming. Daarna een vergadering van de "Genist". 's Middags naar Oirschot, eerst oefenen met de vaandelwacht die 4 maart moet optreden bij de beëdiging. Na het oefenen snel door naar het bataljonsappel van 41 Pagnbat, voor de uitreiking van drie Draag Insignes Gewonden. Twee korporaals en een soldaat van 413 kregen de draaginsigne opgespeld door de brigadecommandant van 13 Mechbrig.

Dinsdag: De gehele dag RAKA(Regiments- en Korpsadjudanten) -overleg te Soesterberg. Normaal verteld een van de RA's of KA's over zijn Regiment of Korps nu hadden we een bezoek van de Landmachtadjutant.

Woensdag: Weer een bezoek aan 413 Pagnie om nogmaals te oefenen met de vaandelwacht, vervolgens door naar Vught. 's Middags om 13.00 uur wordt ik gebeld door Sjef Hamers met het bericht dat Toos, zijn echtgenote, nog maar net is overleden. Het Regiment Genietroepen wensen Sjef, kinderen, familie en vrienden alle sterkte toe die we maar kunnen wensen.

Donderdag: Vergadering wapendagen in de ochtend. 's Middags certificaatuitreiking bij de VTO-KMS Genie, de AKG is afgesloten door vijf jonge sergeanten, ze gaan nu verder met hun functiegerichte opleiding. Daarna door naar een certificaatuitreiking bij Pionier en Pontonnierschool waar de laatste leerlingen van de OJKL hun certificaat kregen uitgereikt. De leerlingen gaan terug naar het ROC en allemaal hopen ze halverwege dit jaar terug te komen bij Defensie en in het bijzonder terug bij de Genie.

Vrijdag: 's Ochtends het telefoontje van Aalmoezenier Jeffrey Vincentie: "Pieter Arens is donderdagavond rond 18.00 uur overleden". Het Regiment Genietroepen wensen zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden veel sterkte bij dit verlies.

Daarna toch door naar de VTO-KMA Genie. Na 26 weken keihard werken zijn ze klaar om pelotonscommandant te worden. We hadden dus een certificaatuitreiking in het bijzijn van familie, vrienden en collega's. Met de roos en peddel met eregalerij, die deze keer iets te groot was, de VTO-KMA Genie 2011 afgesloten.

"Pelotonscommandanten, veel genistengeluk en vooral heel veel plezier in misschien wel de mooiste maar zeker belangrijkste functie die jullie kunnen krijgen."

Volgende week.

Er komt een nieuwe klas BGO, tradities en het Regiment Genietroepen, Vliegveld, Afscheid nemen van Toos Hamers en het Regiment vertegenwoordigen bij de crematie van Toos. Vaandelwacht oefenen, een ingelaste Genieraad, begrafenis van Pieter Arens en een RDTF medaille-uitreiking en een beëdiging.

Weekbrief nr. 305 van de RA, dóór de RA. 2011-03-05 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Week 7.

Maandag. We gaan een bewogen week in. We starten natuurlijk met de weekbespreking, agenda's afstemmen en bijzonderheden. En helaas zijn er daar deze week voldoende van. Gelijk na de bespreking naar het LFD om de begrafenis van Pieter Arens door te spreken en zaken te regelen. De familie heeft de wens uitgesproken dat we met beperkte militaire eer gaan begraven. En dat gaan we dus regelen.

's Middags naar de BGO, tradities voor een klas nieuwe genisten in sp . En ik moet zeggen dat het Mineurslied er al behoorlijk goed uitkwam.

's Avonds met de kolonel afscheid nemen van Toos Hamers en tevens Sjef en de familie condoleren . Met Sjef en de kinderen toch nog even doorgesproken hoe we de genietradities de volgende dag inhoud zouden gaan geven.

Dinsdag. Drie i.p.v. twee militairen van 101 Gnbat zijn om 07.00 uur weer vertrokken voor hun missie. Dus een borrel en ze uitgezwaard. Veel genistengeluk toegewenst met het verzoek er een mooie uitzending van te maken. Door naar 413 Pagnie om even oefenen met de vaandelwacht.

's Middags naar de uitvaart van Toos. Het was er druk en er waren veel regimentsleden, dat kon ook eigenlijk niet anders. De tradities, de roos en ons lied, samen uitgedragen met de anderen. Het was indrukwekkend. Sjef en kinderen, nogmaals heel veel genistengeluk toegewenst bij de verwerking van dit grote verlies.

's Avonds naar de Genieraad. Voor mij waarschijnlijk eenmalig, alhoewel ik blij was met alle info die daar gedeeld werd. Ik mag het misschien niet zeggen, maar ik denk dat er door een aantal genisten de afgelopen maanden keihard gewerkt is aan en voor de genie.

Woensdag. Een dag in Vught om er voor zorg te dragen dat de be diging van a.s. vrijdag klopt, de uienrats voor de VTO-KMS klas die terugkomt van hun eindoefening en natuurlijk de laatste puntjes op de 'i' voor de begrafenis van Pieter.

Donderdag. Gepland stond de 'Medal Parade' van de RDTF in de IJsselhallen te Zwolle. Dat ging niet lukken. Gelukkig heeft de BA van 101 Gnbat daar de borrel geschonken en ons lied met de aanwezige regimentsleden gezongen. Alfredo, bedankt.

Samen met de kolonel naar de uitvaart van Pieter Arens. 'Beperkte militaire eer', maar dat blijft toch iedere keer indrukwekkend. Draggers, de sprekers, een tamboer voor de stoet. Iedereen ziet en hoort: 'Hier gaat iets gebeuren'. In de kerk de regimentstradities uitgedragen middels de roos voor Ria en het Mineurslied voor Pieter en zijn naasten. Daarna op de begraafplaats met de militaire eregroet afscheid genomen van Pieter Arens

Vrijdag. 's Ochtends werd de oudste klas van de VTO-KMS Genie binnengehaald. In een paar dagen tijd hebben ze heel Nederland aangedaan met als verrassing (denk ik), melden op baan 'Arnhem' in Roosendaal. Ja, je weet maar nooit wat iemand voor je heeft verzonnen. Zo te zien waren ze meer dan aardig beziggehouden. Dus de welverdiende uienrats, om op krachten te komen en natuurlijk hebben we gezongen en gedronken.

En dan de be diging. Negentien jonge collega-genisten zijn be digd op ons mooie vaandel. Bijzonder was dat het wel de laatste be diging was van onze RC, kolonel T.J.J. de Vries. De ouders hebben een programma aangeboden gekregen in het Geniemuseum en op de receptie hebben zij allen kennis gemaakt met de genietradities.

En toen was het weekend.

Maar voordat ik me stort in het feestgedruis van carnaval, wil ik toch weer een aantal mensen bedanken die deze week behoorlijk voor het Regiment of voor de regimentsleden hun beste beentje voor hebben gezet. Alsof het allemaal gewoon erbij hoort, maar wij weten beter.

41 Pagnbat voor de ondersteuning bij de be diging, 413 Pagnie, de Lumberjacks voor de steun bij de be diging maar ook nog eens bij de begrafenis van Pieter Arens. Lfd Vught (Joop) je weet waarvoor, Jo Hugens voor het zijn van tussenpersoon en natuurlijk 'de Padre', ook hij weet wel waarvoor.

Volgende week. Op bezoek bij 105 Brugie en de certificaatuitreiking van de VTO-KMS Genie. Zo te zien een rustige week.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 306 van de RA, dóór de RA. 2011-03-05 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Week 8.

Een rustige week. Dan zou je denken: "De weekbrief kan toch op tijd verschijnen?" Echter, vrijdagavond stond het vliegveld gepland om drie collega's op te halen. Dit werd uiteindelijk zaterdag en dus moest ik eerst zeker weten dat ze binnen zijn voordat ik dit op papier zet.

Maandag. Carnaval

Dinsdag. Carnaval

Woensdag. Na eerst het een en ander door te hebben genomen met de RC, ben ik vertrokken naar Speyer – Duitsland - waar 105 Brcie aan het oefenen was. Alle brugpelotons waren druk bezig om met te weinig materiaal toch fatsoenlijke enkele veren in bedrijf te houden. Door dit te kort aan materiaal moest er veel gecoördineerd worden en kwamen er wat alternatieve veren in bedrijf. Het duikpeloton had diverse genietechnische werkzaamheden onder water uitgevoerd, waaronder een pijpleiding aanleggen en een "havenverbetering" aanbrengen door middel van het aanleggen van boeien. Daarnaast is er door de cie ook nog op constructie getraind door het opbouwen van de zogenaamde "natte fabs", ze werden hierbij ondersteund door twee collega's van een constricte.

Voor één pc en twee nieuwe groepscommandanten was deze week een geweldige binnenkomer, net bij de compagnie en dan gelijk aan de bak in Speyer, van het rustige water in de uitlopers van de Rijn tot de snel stromende Rijn zelf.

Donderdag. Nog steeds in Speyer, de csm is namelijk jarig. 's Morgens met het appèl is dit kort gevierd met "Lang zal t' ie leven", wat overigens zeer apart werd gezongen, daarna natuurlijk het Pontonnierlied (stukken beter). We sloten af met een genieborrel. "Jan, nogmaals gefeliciteerd met je verjaardag". Daarna terugverplaatst naar Nederland. 101 Brcie bedankt voor jullie gastvrijheid.

Vrijdag. 's Morgens met Cees de bestaande protocollen doorgelopen voor de herdenking op onze Wapendag op 14 april. Daarna de certificaatuitreiking van klas 38 van de VTO-KMS Genie. Natuurlijk op het buitenterrein van "Het Huis van het Regiment Genietroepen" en daarna in "Het Huis" een receptie met Genietradities.

Acht nieuwe sergeanten, die allemaal gaan starten als groepscommandant. "Ik feliciteer jullie en wens jullie heel veel genistengeluk toe maar zeker ook heel veel werkplezier. Ik zie jullie wel weer ergens in het land". Na de receptie werd het mij dus ook duidelijk dat het vliegtuig van vanavond één dag later terugkwam.

Zaterdag. Drie collega's op vliegveld Eindhoven welkom geheten, met de genieborrel natuurlijk. Allemaal een heel goed verlof toegewenst en ik zal ook jullie ongetwijfeld wel weer ergens zien.

Volgende week.

Vergaderingen van de Traditieraad en SVRG, het FLO van maj Andre Renkens. En daartussendoor zorgen dat het protocol "Herdenking" en de beëdiging op papier komt. Dit neigt naar rustig.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 307 van de RA, dóór de RA. 2011-03-19 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Week 9.

Maandag. Weekopening, agenda's afstemmen en elkaars bijzonderheden overnemen. Daarna zijn we gestart met de Genieraad. Allerlei zaken besproken en die zijn 's middags dan ook weer voorgelegd aan de Genieraad en de voorzitters van de stichtingen die het regiment rijk is. Binnenkort zullen jullie daar meer van horen, o.a. een nieuwe overlegstructuur die we willen hanteren.

Dinsdag. Er zou een collega op uitzending vertrekken. Gelukkig gaat het goed met de communicatie binnen het regiment zodat niemand tevergeefs op het vliegveld stond. Dus een dagje Vught.

Woensdag. Deze dag stond voor mij in het kader van mijn eerste deelname aan de vergadering van de Stichting Vetaren Regiment Genietroepen. Veel besproken en ik denk dat we als regiment blij moeten zijn met weer een stel zeer betrokken vrijwilligers die op de achtergrond veel voor ons doen. Eén van de zaken die daar is besproken, is het aanstaande Veteranendefilé op 25 juni te Den Haag en de wil om hiervoor nog eens een extra inspanning te gaan verrichten. Dus als jullie nog collega's - bd-ers met de veteranenstatus - kennen, laat ze dan eens contact opnemen met ons of laat ze eens kijken op de regimentssite en wie weet groeit het detachement groter en groter.

Donderdag. Getracht een 'Facebook Regiment Genietroepen' de lucht in te krijgen. Speciaal voor snelle berichtgeving. Het vriendenaantal moet dan natuurlijk wel flink groeien. Dus ook hier, als ieder die dit leest zich nu aanmeldt en tevens een andere meeneemt, dan groeit het aantal gestaag. 's Middag een bijzonder appèl. André Renkens gaat met FLO. Hij vond al het een en ander wat vreemd gaan deze middag en dat was terecht. Nadat het geheel was gemeld aan C-OTCGenie, tevens onze regimentscommandant, kwam C-OTCO - generaal Vleugels - om in persoon de 'OTCO Legpenning' uit te reiken aan André. En dat is wel heel bijzonder. Daarna de receptie met natuurlijk de genietradities om zo een verdiend afscheid aan André te bezorgen. André, het gaat je goed en maak er samen met je vrouw een hele mooie tijd van.

Vrijdag. Geen bijzonderheden.

Volgende week.

Werken aan de wapendagen. Naar de uitreiking van een Draaginsigne Gewonden aan een oud-genist - tevens regimentslid - te Zuidbroek in de buurt van Groningen. En een bezoek aan de [Cadetten Revolver Schietvereniging 'De Mineur'](#) (CRSV De Mineur) te Breda die hun jaarlijkse schietdag organiseren.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 308 van de RA, dóór de RA. 2011-03-26 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Week 10.

Maandag. Weekopening, agenda's afstemmen en elkaars bijzonderheden overnemen. Het een en ander uitzoeken voor het bezoek later in de week, voor de uitreiking van het Draaginsigne Gewonden (woensdag) en het bezoek aan CRSV 'De Mineur' aanstaande vrijdag. Rustig dus.

En op deze dag heb ik mijn eigen RA-tas in ontvangst mogen nemen. Cees, helaas die van jouw is niet meer. En voor degene van wie ik hem heb gehad en degene die toestemming heeft gegeven. 'Bedankt'.

Dinsdag. Vliegveld Eindhoven, drie collega's van Geniewerken die voor een aantal weken gaan werken in Afghanistan en ik zie één korporaal der Genie. Met weekendtas, laptop en een gereedschapskoffer. Kan niet anders dan dat het de genist is van 102 Constructiecompagnie die zou vertrekken. Voordat hij doorreist naar Kunduz, moet hij herder nog wat klusjes doen. Dat is wat mij betreft dan weer typisch Genie. Een ervaren, kundige korporaal die zelfstandig op pad gaat. Daarna terug naar Vught, rozen oppikken en nog wat telefoontjes plegen voor de uitreiking van woensdag, er moeten toch nog wat collega's van de korporaal bd Kruize te vinden zijn .

Woensdag. Net voor ik zou vertrekken naar Groningen belt de aalmoezenier. "Harry Brekelmans is overleden". En wel in Zuid Soedan in het ziekenhuis van Juba. Harry is gestorven aan een longinfectie. Hij voelde zich al enige tijd niet zo lekker. Uiteindelijk heeft hij op 22 maart (gisteren dus) aangegeven mee te willen gaan naar de brugslaglocatie, daar was hij al een tijdje niet meer geweest en iedereen weet dat het niks voor Harry is om zijn brugslag te missen. Na daar anderhalf uur te hebben gekeken gaf hij aan dat het niet meer ging en dat hij naar het ziekenhuis wilde (500 km verderop te Juba). Diezelfde avond is hij, in het bijzijn van een missionaris overleden in het ziekenhuis. Harry was samen met Henk Schuurs op pad, als "Genisten met een Missie", om bruggen te bouwen voor de plaatselijke bevolking.

"Fernanda, familie en vrienden van Harry, veel genistengeluk bij het verwerking van dit verlies. En Henk, ook jij daar hou je taai en ook veel genistengeluk".



Dan toch op pad naar Muntendam (Groningen) en wel via Wezep. Daar heb ik twee collega's opgepikt die kpl b.d. Roland Kruize nog kennen van hun diensttijd bij 113 Pagnie (zw). Dus samen met kpl-1 Maikel Kieftenbelt en smi Rene Budding verder op deze Nederlandse wereldreis. Aalmoezenier Jeffrey Vincentie en adj Martin van Veldhoven waren ook al op weg. Op het gemeentehuis van Muntendam troffen we elkaar en de uitreiking heeft dan ook plaatsgevonden. Een mooie en rechtvaardige uitreiking, het hernieuwde contact tussen Roland en 113 Pagnie, mooie woorden van de burgemeester en Jeffrey en natuurlijk de Genietraditie. De wereld blijkt toch iedere keer te klein voor ons Nederlanders. Roland heeft namelijk in 1996 samen met mij, tijdens IFOR, 6 maanden op "forward base Jajce" gezeten. Ook adj Martin van Veldhoven was daar toen aanwezig.

Na beide collega's weer op de kazerne te hebben afgezet en een bezoekje aan de BA van 101Gnbat, door naar huis. Een mooie en zinvolle dag, maar wel met een dubbel gevoel.

Donderdag. Een dagje 'van alles' te Vught en even bijkletsen met de kolonel en eindelijk weer eens de ATB gepakt en een klein rondje Vugtherheide gedaan.

Vrijdag. Het bezoek aan de CRSV 'De Mineur', de Cadetten Revolver Schietvereniging van de Genie. De jaarlijkse schietdag werd georganiseerd. Op diverse typen oude (ik heb ze nog gewoon gebruikt. Hoezo oud !!!) wapens kon worden geschoten. Ik heb met plezier met de cadetten (jong en wat ouder) kunnen praten. De volgende keer zal ik zeker meeschieten en de gehele dag blijven. Voorzitter en LDO, hartelijk dank voor de uitnodiging en de gezellige halve dag

Volgende week.

Vliegveld, er staan een behoorlijk aantal gepland. En behalve op 1 april staat er niet veel op de rol. Meters maken dus. En 1 april gaan we allemaal horen wat de toekomst ons brengen gaat.

Voor eenieder, veel genistengeluk en tot ziens.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*