

Van: 2011-04-03 tm 2011-07-25

Steller: Frans Schiltman

Titel : Weekbrieven nr. 309 tm 321 van de RA, dóór de RA.



Genisten, Regimentsleden,

Week 11.

Het heeft even geduurd maar de week duurde deze keer tot zondag en mogelijk had ik nog informatie gehad over het terugbrengen van het lichaam van Harry Brekelmans en over de crematie die gaat komen. Informatie heb ik nog niet voldoende omdat er nog niets zeker is. Hou de website en Facebook (Regiment Genietroepen) in de gaten want ook daar zal ik informatie achterlaten.

Maandag. Weekopening, agenda's afstemmen en elkaars bijzonderheden overnemen. En afspraken gemaakt met aoi Jean Piere Boelaars over de komende klassen Veiligheid en Vakmanschap die de komende weken hier hun praktijk gaan uitvoeren. Ergens in de komende tijd gaan we ze een stukje Genietradities bijbrengen.

Dinsdag. Vliegveld Eindhoven, een detachement van in totaal 17 man is vertrokken. Niet om 07.00 uur maar het werd melden vanaf 10.00 uur. 's Middag s een vergadering over het 'IJzeren Man concert', over hoe we dat wat kunnen ondersteunen. Schrijf maar vast in je agenda: 2 juli wordt dit concert gegeven, dit jaar echter geen bijdrage van de OLFKG of FKKL.

's Avonds een telefoontje dat aoi Henk van Eck opgenomen was in het Ziekenhuis te Den Bosch. Tijdens sporten in een civiele sportschool had hij last van zijn hart gekregen. Zodra ik meer weet, zal ik dit jullie mededelen. In ieder geval was de toestand van Henk weer stabiel maar aanvullend onderzoek moet nog worden uitgevoerd.

Woensdag. Afspraak gemaakt met Jan Brekelmans – de broer van Harry - om hem en Fernanda te bezoeken. Wij, de RC en ik, gaan donderdagavond naar Bokhoven. Voor de rest van de dag afspraken gemaakt voor de wapendagen.

Donderdag. Een dagje te Vught en 's avonds naar de familie Brekelmans. Daar hebben we het een en ander doorgesproken en wat basisafspraken gemaakt. De bijzonderheden zal ik later mededelen als alles zeker is. Harry moet namelijk nog van Soedan via Nairobi (Kenia) en Brussel naar Nederland worden gebracht.

Vrijdag. Weer veel administratie, een gesprek met de nieuwe regimentscommandant, kol Van Griensven. En veel enveloppen met uitnodigingen voor 14 april controleren en versturen.

Zondag. Bezoek aan het Geniemuseum. Dit weekend was 'Museumweekend'. Dus Hans was met menig museumvrijwilliger in de weer om bezoekers te ontvangen. Een aantal andere vrijwilligers hadden tenten, gereedschappen, voertuigen, wapens, radio's en nog veel meer uitgesteld om het geheel nog aantrekkelijker te maken.

Volgende week.

Vliegveld, maar dan nu op woensdag en ook nog om 13.00 uur. Met aooi b.d. Hans Nijhof op verkenning t.b.v. de crematie van Harry Brekelmans. Seniorenbijeenkomst met een speciaal karakter, het 25-jarig jubileum van deze bijeenkomst. BGO met genietradities. FLO van Hennie Radt. Eerste keer oefenen met de vaandelwacht t.b.v. de ceremonie op 14 april en een functieoverdracht van CA (compagniesadjutant) Wout Kleinbussing. Ik denk, redelijk gevuld deze week.

Voor eenieder, veel genistengeluk en tot ziens.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 310 van de RA, dóór de RA. 2011-04-09 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Week 12.

Helaas verschijnt de weekmail weer wat later. Nu omdat op zaterdag 9 april sld-1 Jordi Smeet werd gecremeerd. Maar, zoals normaal, beginnen we op de maandag.

Maandag. Weekopening, agenda's en elkaars bijzonderheden. En die zijn er op dit moment voldoende. De wapendagen komen eraan en deze week staat vol met activiteiten.

Dinsdag. Verkenning samen met aoo b.d. Hans Nijhof op de locatie waar Harrie gecremeerd wordt. De begrafenisondernemer was er ook. De laatste details doorgesproken en als alles gaat zoals besproken, dan krijgt Harrie een mooie uitvaart.

's Middag naar het jubileum van de seniorenbijeenkomst te Vught. Uiteindelijk bestaat deze bijeenkomst in een of andere vorm al 25 jaar, en ik denk dat het nog lang zal blijven bestaan. Het was er gezellig druk. Daarna door naar de OTE Sappeurs. Er zat weer een klas BGO te wachten op de tradities en die hebben ze gekregen. Ons lied kende ze uitstekend en een paar overhoringsvragen van mij hebben ze goed doorstaan.

Woensdag. Ik zie 's morgens om 06.30 uur op de gsm dat de aalmoezenier heeft gebeld. Dat is meestal niet goed op die tijdstippen. Tijdens de rit naar Vught krijg ik hem te pakken. Hij vertelt mij dat sld-1 Jordi Smeets van 412 Pagnie(zw) is overleden. Dat slaat in als een bom.

Deze dag ben ik naar het vliegveld geweest, het kwartiermakers detachement o.l.v. Ikol Blankestijn is vertrokken naar Kunduz. Met de gehele club een jarige toegezongen, een aantal collega's werden bevorderd en we hebben ons lied gezongen met de bijbehorende borrel en natuurlijk aandacht geschonken aan het overlijden van sld-1 Jordi Smeets.

's Avonds met Jeffrey, onze aalmoezenier, het een en ander doorgesproken hoe we de uitvaart van Jordi genieuwaardig kunnen ondersteunen.

Donderdag. De ceremonie doorgesproken met de diverse spelers. We moeten toch nog wel wat aanpassen. Daarna door naar het crematorium te Vlijmen/Nieuwkuijk om alle militairen op te vangen en hen uit te leggen hoe we het gaan doen.

Vervolgens de uitvaart van Harrie; een indrukwekkende ceremonie die recht doet aan een bruggenicoon. Daarna als een speer naar Vught, maar nu voor het FLO van Henny Radt. Een bijzonder gezellige receptie die ook hier weer recht doet aan een collega, die de dienst gaat verlaten. Henny heeft uit handen van kol De Vries de OTC-Legpenning mogen ontvangen. Het is verdient en je zeker gegund. Daarna in besloten kring informeel afscheid genomen van de kolonel.

Vrijdag. Vooroefenen met de vaandelwacht, nog niet compleet, maar dat gaat maandag gebeuren. Nog kort overlegd met oud-RA Cees waar de 'snaks' zitten. Dit gaat ons zeker lukken.

Rond 10.30 uur wordt ik gebeld door kol b.d. Bert van der Veen. OLFKG-collega Willem van der Marel is overleden en de uitvaart is a.s. dinsdag. 'Kun je de genietradities doen?'. Ja, dat ga ik doen.

Daarna wat afspraken gemaakt voor de uitvaart van sld-1 Jordi Smeets, wat zaterdag gaat plaatsvinden. En dan wachten op de uitkomst van de beleidsbrief. Vanaf 15.00 uur zat het OTCGenie gespannen in het KEK-gebouw. De kolonel heeft het een en ander uitgelegd. We konden het verwachten, maar toch valt het niet mee te horen dat er eenheden gaan verdwijnen. De komende tijd zal antwoorden moeten geven hoe we het kunnen gaan uitvoeren.

Zaterdag. De crematie van sld-1 Jordi Smeets te Baexum (Limburg). Erg emotioneel. 412 Pagnie (zw) heeft er een genieuwaardige ceremonie van gemaakt. De commandant en zijn pagnegroep hebben mooi gesproken en we hebben afgesloten met de genietradities. Ik wens vader en moeder Smeets heel veel sterkte met dit grote verlies. Maar ook zijn makkers van 412.

Weer een bewogen week, die ik liever niet elke week zo meemaak. Toch hebben we samen met elkaar het er goed en genieuwaardig vanaf gebracht.

Volgende week.

Oefenen met de vaandelwacht, nog een uitvaart, op woensdag de sportdag met aansluitend de feestavond, waar we dan met elkaar ontspannen een biertje kunnen drinken. Dan op donderdag de herdenking met daaraan gekoppeld - we zouden het bijna vergeten - de commando-overdracht van C-Regiment Genietroepen. De Bloesemtocht. Ik verveel me ook deze week zeker weer niet.

Voor eenieder, veel genisten geluk en tot ziens.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 311 van de RA, dóór de RA. 2011-04-17 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Week 13.

Ook deze week weer een extra dag. Zaterdag was de Rode Kruis Bloesemtocht en daar was het Regiment uitgenodigd. 105 Brugie heeft daar zijn brugslag gepleegd zodat de Bloesemtocht gelopen kan worden.

Maandag. We beginnen met een korte weekopening. Maar de rest van de ochtend staat in het teken van oefenen met de vaandelwacht. Aan het eind van de ochtend hebben we er een goed gevoel over. 's Middags is er een overleg van het GORKKL (Georganiseerd Overleg Regimenten en Korpsen Koninklijke Landmacht).

Dinsdag. De ochtend hebben we besteed om met de RC, de paradedcommandant voor de komende wapendagen, de OTCadj en de lady speaker om de gehele procedure nog eens door te nemen.

En aan het eind van de ochtend vertrek ik samen met oud-RA Sjors Maas en kol b.d. Van der Veen, voorzitter van het dan nog OLFKG naar de begrafenis van Willem van der Marel. Willem was een van de pioniers van het OLFKG en was altijd van de partij. Het was een waardige uitvaart die muzikaal werd ondersteund door het OLFKG. Daar heb ik de tradities uitgedragen, voor Willem en zijn familie. Ik wens hen veel sterkte de komende tijd.

's Avonds staan er 48 leerlingen van de school Veiligheid en Vakmanschap te wachten op een rondleiding Geniemuseum door Jo Hugens en de genietradities door mij. En ik moet zeggen dat een aantal instructeurs al aardig wat genietradities hebbe onderwezen op de diverse ROC'n. Het deed me goed dat ook door hen het Mineurslied al uit volle borst werd meegezongen.

Woensdag. De ochtend van de generale repetitie voor de vaandelwacht en die was niet geweldig, of het nu lag aan de lagen schoenen of dat de spanning langzaam opliep, ik weet het niet. We hebben afgesproken er het beste van te maken en dat is, vind ik, dan ook gebeurd.

Dan het eerste regimentsappèl, met de paradedcommandant en als waarnemend RC Ikol Van de Broek. Het appèl was eigenlijk het startschot voor de sportdag. De overste vond dat we nog even moesten oefenen met het zingen van het Mineurslied en dat mocht ik dan doen. En daar wordt je even stil, maar ook erg trots van. Ons Regiment. Daarna de sportdag. Er werd erg fanatiek gestreden, door iedereen. Maar het was ook erg gezellig. Uiteindelijk met z'n allen naar het Kamp voor het eindspel, de "Commandantenrace" een groot spektakel. Bij deze wil ik iedereen die deze sportdag weer mogelijk heeft gemaakt erg bedanken.

Na de maaltijd (zuurkool en boerenkool, wie verzint het) werd de feestavond geopend met de prijsuitreiking. Ik noem alleen 411 Pagnie die als winnaar werd uitgeroepen. Daarna stond er weer een geweldige band klaar die ons die avond heeft vermaakt met geweldige muziek. Een goede sfeer een lekker biertje en dus een geweldige feestavond.

Donderdag. Vroeg weer op, want de laatste zaken moeten nog geregeld worden voor de herdenking en de commando-overdracht. De VTO-KMS is ook al aan met de laatste voorbereidingen bezig o.l.v. Leo. De vaandelwacht houdt de laatste tenue-inspectie, de genodigden en veteranen stromen binnen, we zijn er klaar voor. Na mijn laatste rondje langs de tenten, verzamelen we in de Traditiekamer.

En dan gaan we aan de slag. Eerst de herdenking. Of beter gezegd eerst met het vaandel opkomen en dat doet me toch wel wat want je weet iedereen staat te kijken wat er gebeurd en vele kenners zijn aanwezig. Nadat de kolonel de ceremonie heeft ingeleid, spreekt aalmoezenier Jeffrey Vincentie weer rake woorden en daarna worden de kransen gelegd. Vervolgens wordt vaandel met de vaandelwacht verplaatst zodat duidelijk zichtbaar is dat we met de commando-overdracht gaan beginnen.

De laatste keer voor kol De Vries dat hij acteert voor het Regiment. Voordat hij zijn vaandel overdraagt aan kol Van Griensven, heeft hij zijn toespraak. En tijdens die toespraak worden twee regimentsleden naar voren gehaald om een regimentswaardering in ontvangst te nemen. Tommy Belle voor de operationele waardering "De Bronzen Genist" en Hans Sonnemans voor de Traditionele Waardering "De Regimentslegpenning". Beiden de hoogste waardering binnen het regiment. Hans en Tommy, jullie hebben het zeker verdient, dus van harte proficiat.

Daarna mag ik als vaandeldrager uitreden om het vaandel te overhandigen aan de RC, voor de laatste keer. "Met het overhandigen van dit vaandel.....". " Met het aannemen van dit vaandel". Voor de eerste keer ontvang ik van de nieuwe RC het vaandel en ik treed weer in de vaandelwacht.

Kol Van Griensven is nu onze nieuwe Regimentscommandant, hij is zichtbaar en hoorbaar trots, "Hoe kan het anders". En hij start zijn taak met het uitnodigen van gen Veger die vervolgens de CLAS-Legpenning uitreikt aan een verbaasde kol De Vries. Tjeerd ook jij hebt deze legpenning verdiend. Van harte gefeliciteerd.

Daarna de lunch en de genietradities in de verkorte versie op het podium op het middenterrein. En vervolgens de receptie.

's Avonds is het geheel afgesloten met een maaltijd voor genodigden op uitnodiging van de kolonel De Vries.

Vrijdag. De boel wat opruimen, zaken voor zaterdag en maandag bij elkaar zoeken en natuurlijk wat nakletsen over deze de afgelopen dagen. We zijn met zijn allen meer dan tevreden. En de schoonheidsfoutjes trachten we volgend jaar er weer uit te krijgen.

Zaterdag. Bloesemtocht. Deze kan worden gelopen door een aantal bruggen, die gebouwd worden door personeel van 105 Brugcompagnie. Van het Regiment en 101 Gnbat worden ook een aantal collega's uitgenodigd. Onderweg bij post Kieviet een Genieborrel gedronken en gezongen voor de kerels van 105 Brugcie.

De week zit erop en ik denk dat we terug kunnen kijken op een lange maar wel geslaagde week.

Ik zou natuurlijk mensen moeten bedanken voor hun inspanningen deze week. Ik denk dat ze weten dat ze daar dankbaar voor ben. Van de week kom ik nog wel even langs om persoonlijk te bedanken. Wel wil ik Marit even bedanken, weer zo iemand die onzichtbaar achter de schermen veel voor de wapendag heeft gedaan. Marit, ik maak het goed met je.

Volgende week.

Vergadering voor het Veteranen defilé op 25 juni 2011, waar het regiment gaat meelopen, samen met het Oud-leden Fanfarekorps der Genie en de Genieveteranen. Stafadjudanten Genieoverleg, op bezoek bij oud RA Piet de Jong, een bezoek aan 104 Constrcie, aanmeren van een klas VTO-KMS Genie. Een bezoek aan 105.

Voor eenieder, veel genisten geluk en tot ziens.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 312 van de RA, dóór de RA. 2011-04-27 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Week 14.

Maandag. Maar een kort overleg, er is nauwelijks iemand binnen. Er wordt namelijk weer voorlichting gegeven, ditmaal vanuit OTCO. Om 09.00 uur nog een kort overleg met kol b.d. Van der Veen en de oud-rc kol De Vries over de naamswisseling van het OLFKG naar FKG (Fanfarekorps der Genie). Vervolgens naar Utrecht voor het eerste overleg over het veteranendefilé van 25 juni a.s..

Dinsdag.

Overleg met alle stafadjudanten van de genie. Vanalles is de revue gepasseerd, allemaal met een informerend karakter.

Woensdag. 's Morgens naar oud-ra Piet de Jong. Behoorlijk bijgepraat en op sommige zaken weer een andere invalshoek gehoord. Ook vele anekdotes over gebeurtenissen die Piet vroeger als RA heeft meegemaakt. Leerzaam, Piet bedankt.

's Middags naar 104 Constrcie. Onder begeleiding van een zeer gemotiveerde csm langs enkele pelotons geweest, en die waren ook nog zeer gemotiveerd bezig met diverse werkzaamheden. Geëindigd bij de cc en ook die laat zeker niet zijn hoofd erbij hangen. "104 Constrcie, jullie hebben indruk gemaakt, bedankt."

Donderdag. 's Morgens de regimentsorder, die de naamswisseling van het OLFKG officieel maakt, overhandigd aan het bestuur van het FKG. Fanfarekorps der Genie, gefeliciteerd.

Vervolgens aanmeren, het originele aanmeren. Drie groepen 41 a en b en klas 42. Ze hebben fanatiek vloten gebouwd en gevaren en vervolgens hebben ze ons vermaakt met sketches. Ik had een mooie middag en avond. En de nieuwe rc kon nog even tijd vinden om langs te komen. Ook bedankt.

Vrijdag. Op bezoek bij 105 Brugcie, samen met de ba van 101 Gnbat, aooi Leenderts, en de OOCL adj, aooi Faber. Ze zitten nu officieel en in zijn geheel in Hedel. Er zijn nog wat zaken te regelen en ik heb het idee dat iedereen zich positief inzet om dit te regelen. Ik hoop dat met name voor de kerels en vrouwen van 105 de zaken snel worden geregeld.

En dan nog even naar het vliegveld. Om 22.00 uur landde er een vliegtuig met drie regimentsleden. We hebben een borrel gedronken op hun uitzending en op hun welverdiende verlof. Welkom thuis.

Volgende week.

Niets, tenminste, ik ben even niet van de partij. Ik ga een weekje kamperen. Wel speel ik nog mee met het NMK golfen te Biddinghuizen, samen met toch wel behoorlijk veel andere regimentsleden. Dus volgende week geen weekbrief tenzij er iets belangrijks gebeurd.

Dus allemaal veel genistengeluk en tot over twee weken met bij volgende weekbrief.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 313 van de RA, dóór de RA. 2011-05-09 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Week 16.

Maandag. Geen RC aanwezig, hij is nog steeds bezig met zijn cursus. Op afstand bespreken we af en toe wat, bijv. 16 mei 12.00 uur een brandewijntje op de verjaardag van ons Regiment in het Huis van het Regiment. Voor de rest de agenda's met de cs en de OTC-adj afgestemd.

Dinsdag. Weer wat oude spullen opgeruimd. De eerste voorbesprekingen voor de komende Nijmeegse Vierdaagse. 's Middags aanwezig geweest bij de seniorenbijeenkomst, en dat was weer aardig druk en ook gezellig. Daarna afspraken gemaakt met de leerlingen van VTO-KMS Genie klas 41 die me gaan ondersteunen met de kranslegging in Den Haag.

Woensdag. De ochtend twee uurtjes gesport, Daarna met ba 101 Gnbat en vervolgens ook nog met de ba 41 Pagnbat, de beëdigingen doorgesproken. Uiteindelijk gaan we weer terug naar de ochtend en middag en de communicatie zal lopen middels een regimentsbevel en draaiboeken. Deze had ik al, ze moeten alleen iets aangepast worden aan de huidige tijd.

's Middags met echtgenote naar een kranslegging in Den Haag, de Brinckhorst. Bij het gebouw van het huidige CDC is in de nabijheid een monument waar gevallen militairen van een zoeklichteenheid worden herdacht. Het

monument staat op het terrein van kasteel Brinckhorst. Hier waren tijdens de Tweede Wereldoorlog zo'n 28 militairen gelegerd en tevens werd hier vandaan de bevoorrading naar de zoeklichten geregeld. Zoeklichtmilitairen behoorden vroeger ook tot het Regiment Genietroepen. Vandaar dat het regiment daar aanwezig is. Al jaren organiseert Ikol Ruud Boeije deze kranslegging. Dit jaar mocht ik de krans van het regiment samen met generaal Middendorp leggen. Twee collega's van de VTO-KMS Genie waren de erewacht bij het monument.

Donderdag. Bevrijdingsdag

Vrijdag. Vrij

Volgende week.

Regimentsorders voor de komende beëdiging van 23 juni en het Veteranendefilé van 25 juni moeten de deur uit. De Vierdaagse moet op de rit worden gezet. Er is een mogelijke terugkomst van collega's uit Afghanistan op woensdagavond. Een herdenking bij de Verbindingsdienst, eens kijken hoe ze daar het een en ander regelen. En het FLO van Cees Versteeg op vrijdag.

Allemaal veel genistengeluk en tot snel.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 314 van de RA, dóór de RA. 2011-05-15 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Week 17.

Maandag. Nog geen RC fysiek aanwezig. Toch met de overigen de agenda's afgestemd en de weken weer doorgesproken. Met het middageten nog wat afspraken gemaakt over het FLO van kap Cees Versteeg met zijn 'best man' en de OTC-adj. Voor de rest leek het een rustige dag met wat bureauwerk te worden. Echter om 14.30 uur kwam er een rouwkaart binnen. Adjudant b.d. Cor Henrion Verpoorten is overleden en er wordt vandaag, 15.30 uur, afscheid van hem genomen in het crematorium te Vlijmen. Door de 4 en 5 mei was de postbezorging niet zoals het zou moeten zijn. Ik kon in ieder geval toch nog het Regiment vertegenwoordigen, net op tijd.

Dinsdag. Het eerste telefoontje wat ik kreeg was van de BA 101 Gnbat. De aankomst van de cc 103 Constrcie (terug uit Gunduz) was niet woensdagavond maar dat zou vanmiddag worden, net na de middag. Uiteindelijk, na een paar telefoontjes verder, bleek dit 15.30 uur te worden. Dus onze collega opgehaald van vliegveld Eindhoven. En alweer werd ik niet ingedronken bij de PV 't Vaticaan van staf OTCGenie. Jammer.

Woensdag. Dit was dan wel een normale dag. Uiteindelijk de order voor de komende beëdiging in concept eruit en een waarschuwingsbevel voor het komende veteranendefilé.

Donderdag. Stond in het teken van een herdenking van de gevallen bij het Regiment Verbindingstroepen. Ik was uitgenodigd maar sowieso ook erg benieuwd hoe zij het doen. Net iets anders maar ook erg indrukwekkend. Het grote verschil is dat ze de verjaardag op een andere dag vieren.

Vrijdag. 's Ochtends het eerste gesprekje gehad met de nieuwe RC, kol Van Griensven, samen met de OTC-adj en de cs. Nog net niet begonnen maar nu wel aanwezig. Kap Cees Versteeg gaat met FLO, dus werden de tradities uitgedragen. Een mooie receptie en ook met een traan en een heel indrukwekkende speech van de dochter van Cees.

Zaterdag. Voor het eerst op pad met de RC, naar Dordrecht. Herdenking van de gevallen pontonniers en torpedisten bij de verdediging van Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. We hebben herdacht, een krans gelegd en op aangepaste wijze enkele Regimentstradities uitgevoerd. De geplande marketenster had autopech en kon niet meer op tijd in Dordrecht zijn. Het was een mooie herdenking .

Zondag.

Als eerste, " Iedereen van harte gefeliciteerd met onze verjaardag, 263 jaar".

En dan, op naar Amsterdam, niet voor het kampioenschap voetbal van Nederland, velen weten dat ik daar niets te zoeken heb. Wel voor het uitzwaaien van een genieadjutant die de komende zes maanden zijn werk uitvoert in Irak. Hij ging samen met drie andere collega's (2x KLU en 1x KM). Ook die heb ik laten kennismaken met onze tradities. Dus bij vertrekhal twee een borrel en natuurlijk ons Mineurslied gezongen en vervolgens handen geschud.

Volgende week.

Onze verjaardag vieren bij toch wel een aardig clubje genisten in Münster. Daarna regelrecht door naar Wezep, Sm J. van der Gaast krijgt zijn zilveren medaille. Er is weer een RAKA- (Regimentsadjutanten & Korpsadjutanten-) overleg. Een pensioenleeftijd van onze contactpersoon van de school 'de Oversteek' te Nijmegen. Hier zitten de kinderen die elk jaar de herdenking van de oversteek van de Waal regelen. Overleg over de regimentssite met de nieuwe stagiaire. En op pad met de VOG. Ook weer vol dus.

Allemaal veel genistengeluk en hopelijk tot snel.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 315 van de RA, dóór de RA. 2011-05-22 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Week 18.

Maandag. RC aanwezig, nu ben ik er niet. Zeven regimentsleden zijn vertrokken vanaf vliegveld Eindhoven voor hun uitzending. Dus de borrel met ons regimentslied en ze uitgezwaaid. Zoals al eens eerder gezegd: **het regiment zwaait uit en neemt geen afscheid.**

Daarna in Vught mijn spullen opgehaald en op weg gegaan naar Münster. Ik was uitgenodigd door de genisten (en oudregimentsleden), die werkzaam zijn bij 1 GE/NL Headquarters, om de verjaardag te vieren van ons trotse regiment. Dat hebben we daar gedaan met zo'n 14 'verborgen' genisten, middels een geslaagde BBQ. Daar geslapen en

Dinsdag. de volgende ochtend langs geweest op de werkplekken van deze genisten en vervolgens door naar Wezep.

Bij 11 Pagnbat werd de zilveren medaille aan smi Van der Gaast uitgereikt. Tijdens de receptie de tradities van ons regiment uitgedragen.

Woensdag. Op weg naar Dongen naar het CWI. Eerst het RAKA (Regiments- en Korpsadjutanten overleg) aldaar en vervolgens een rondleiding door het CWI. Mooi om weer eens te zien wat daar allemaal gemaakt kan worden.

Daarna door naar Nijmegen; de conciërge van de school de 'Oversteek' gaat met pensioen. Het regiment heeft al wat jaren een relatie met deze school i.v.m. het monument ter herdenking van de oversteek van de Waal door de Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Donderdag. Vught: papier bijklussen en een overleg over de regimentssite, de database met al onze regimentsleden en het op internet gaan van deze database. Een stagiaire is daar mee bezig en jullie horen daar snel meer van.

Vrijdag. 's Ochtends nog even in Vught langs geweest en daarna door naar Oosterhout waar de VOG een golftoernooi had georganiseerd en waar ook relaties (bedrijven, CIMIC, etc.) van de genie aanwezig waren. Bij de prijsuitreiking de tradities uitgedragen en dit keer met uienrats, met dank aan de VOG.

Zaterdag en zondag. Niets schokkend te melden.

Volgende week.

In ieder geval weer het vliegveld, locaties? Ik laat me verassen. Veteranendefilé briefing te Den Haag. Afsluiting Wapendagen 2011, Symposium veteraneninstituut en vrijdag een medaille uitreiking te Apeldoorn en 's middags de VGOO-contactdag. Ik ben weer van de straat zullen we maar zeggen.

Allemaal veel genistengeluk en hopelijk tot snel.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 316 van de RA, dóór de RA. 2011-05-28 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Week 19.

Maandag. Voor het eerst een agendabespreking waarbij iedereen aanwezig is. Voor de rest is voor deze dag nauwelijks bijzonderheden.

Dinsdag. Geen bijzonderheden.

Woensdag. Naar Den Haag een briefing over het Veteranendefilé dat 25 juni gaat gebeuren. Daarna terug naar Vught waar we de Wapendagen Genie 2011 hebben afgesloten.

Donderdag. 's Ochtends langs geweest bij 102 Constructie. De mannen en vrouwen zijn druk bezig met constructietaken in o.a. Vught (permanente constructie) en in Volkel. Tevens met de plv cc alvast de komende beëdiging doorgenomen. 102 gaat deze namelijk ondersteunen. 's Middags naar Doorn om een Veteranen Symposium bij te wonen.

Vrijdag. Eerst naar Apeldoorn. Zes genisten hebben voor hun uitzending de herinneringsmedaille gekregen. Uiteraard met de aanwezige regimentsleden een borrel en ons lied luid en duidelijk ten gehore gebracht. Daarna door naar Didam, waar we de Contactdag hadden van de VGOO. Een gezellig samenzijn en een voor sommige vrouwen een wel heel creatieve middag.

Zaterdag. Geen bijzonderheden.

Zondag. Geen bijzonderheden.

Volgende week.

Het lijkt een rustige week te worden. Maar wel op vrijdag, zaterdag en zondag vliegveldactiviteiten.

Allemaal veel genistengeluk en hopelijk tot snel.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 317 van de RA, dóór de RA. 2011-06-05 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Week 20.

Maandag. Agendaoverleg en de bijzonderheden doornemen en dat zijn er deze week niet zo gek veel. De kolonel is als commandant OTCGenie nog bezig met zijn ronde op het opleidingscentrum. Later zal hij de parate eenheden aandoen, maar dan als regimentscommandant. Ik heb me bezig gehouden met administratie, niet leuk, maar moet wel.

Dinsdag. Geen bijzonderheden dachten we. Totdat het telefoontje binnenkwam dat smi Jo Kol in de nacht van 30 op 31 mei was overleden. Meer bijzonderheden volgen nog.

Woensdag. Geen bijzonderheden.

Donderdag. Hemelvaartsdag, een dagje vrij.

Vrijdag. 's Ochtends naar vliegveld Eindhoven. Er zijn 18 collega's vertrokken op missie naar Kunduz. Een borrel, voorafgegaan door ons Mineurslied, en we hebben ze uitgezwaaid. Daarna door naar Schiphol, Amsterdam, om daar nog een collega uit te zwaaien. Om 09.05 uur was ik aanwezig, maar net te laat: hij was al door het poortje heen.

Zaterdag. 's Avonds naar vliegveld Eindhoven om een collega van 102 Constrcie op te halen. Nu wel op tijd om nog samen met hem een borrel te drinken. Hier was de bus vanuit Köln eigenlijk te vroeg, maar wat heet te vroeg als je terugkomt van je missie. In ieder geval welkom thuis en een goed verlot. 's Avonds nog gebeld met SitCen; de vlucht van zondag wordt verschoven naar maandag of later.

Zondag. Vrij dus.

Volgende week.

Wezep: de eerste genie-eenheid, 113 Pagnacie(zw), wordt opgeheven. Oefenen met de vaandelwacht. Vliegveldactiviteiten in Amsterdam, een FLO, wederom een overleg voor het Veteranendefilé. En mogelijk dat het regiment actief is bij de crematie of begrafenis van smi Jo Kol.

Allemaal veel genistengeluk en hopelijk tot snel.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 318 van de RA, dóór de RA. 2011-06-11 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Week 21.

Maandag. 's Ochtends vroeg zijn we met een behoorlijke delegatie richting Wezep betrokken. Er speelden een zaken af op de PMK. Eerst was er het bataljonsappèl van 11 Pagnbat, geen leuk appèl maar wel een geniewaardig appèl. 113 Pagnacie (zw) werd namelijk ontbonden, beide pagnpels werden naar hun nieuwe eenheid afgemarcheerd. Maar voordat dit kon gebeuren, nam C-11 Pagnbat uitgebreid de tijd om de mannen en vrouwen van 113 te bedanken voor hun inzet en relateerde dit aan de karakteristieken van hun mascotte "De Bok".

Vervolgens werd de uitzendvlag van de eenheid teruggegeven aan de bc en om de eenheid nooit meer te vergeten werd een deel van de tradities, middels een (niet echte) bokkenkop, overgedragen aan onze regimentscommandant, kol Van Griensven. Daarna nog een bak koffie en - zoals wij genisten dit gewend zijn - weer door met de dag. Ik wens alle collega's van 113 Pagnacie (zw) het allerbeste toe, en wij - het Regiment - zullen 113 Pagnacie een plaatsje geven in het Geniemuseum.

Daarna zijn de wegen gescheiden. De rc ging verder met de OTC-adj richting de Genieraad en ik ben naar 102 Constrcie gegaan om met de vaandelwacht te oefenen, en ook dat gaat goed komen. Daarna nog even langs geweest bij de Sie 3 van 101 Gnbat.

Gedurende de dag nog een aantal keren getelefoneerd met Vught en afspraken gemaakt voor het condoleanceregister voor Jo Kol en de uitvaartceremonie.

Wat ik nog wel moet vermelden is dat op het tijdstip van het bataljonsappèl een aantal genisten terugkeerde van hun uitzending. Ik heb gevraagd of de cc'n van 105 Brugcie en 102 Constrcie mij wilden verontschuldigen. Ik denk dat ze geen genieborrel hebben gekregen, maar die houden ze dan maar tegoed.

Dinsdag. Inmiddels was bekend hoe de uitvaart van Jo Kol zou gaan plaatsvinden. U heeft dat kunnen lezen op de geniesite. Deze dag stond in het teken van het een en ander regelen voor deze uitvaart en de seniorenbijeenkomst, alweer de laatste van het eerste deel van dit jaar. Onze bd-collega's zwerven uit en gaan genieten van hopelijk mooi weer. Het is ze gegund.

's Avonds stond nog een programma voor een klas SMG, (Veiligheid en Vakmanschap) op de rol. Het museum hadden ze al gehad, dus alleen de genietradities. De kerels hadden marsen op het programma staan en ergens op hun rustpunt stond ik met marketentster Jet om de tradities uit te dragen. En ik kan jullie zeggen dat mijn ervaring na drie klassen is dat dit bijzonder gemotiveerde jong lui zijn. Dus instructeurs, goed gedaan.

Woensdag. Naar St Class om de laatste gegevens op te halen voor het veteranendefilé dat op 25 juni gaat plaatsvinden. 's Middags terug naar Vught en wat papierwerk gedaan. 's Avonds naar vliegveld Eindhoven, gelukkig werd ik nog op tijd gebeld dat de bus al onderweg was vanuit Köln. Dus haasje repje die kant op en op het nippertje op tijd. Later op de avond kreeg ik een telefoontje dat binnen mijn eigen familie iemand plotseling was overleden.

Donderdag. Even naar Vught. Want deze dag stond in het teken van de crematie van Jo Kol, de medaille-uitreiking voor eerlijke en trouwe dienst van aooi Dassen en de OO-borrel. We moesten even het een en nader regelen, want ik zou snel naar mijn familie gaan. Een aantal aooi's gebeld en eigenlijk was het al weer zo geregeld. Leo, bedankt dat je mijn taken hebt overgenomen.

Vrijdag.

Zaterdag.

Zondag.

Volgende week.

Vliegveld, opening hoge bouwplaats door 105 Brugcie, certificaatuitreiking van de AKG en een diploma uitreiking op de KMA.

Allemaal veel genistengeluk en hopelijk tot snel.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 319 van de RA, dóór de RA. 2011-06-20 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Week 22.

Een erg vreemde week. Alleen het nodige heb ik gedaan. Daarnaast ben ik redelijk veel thuis geweest i.v.m. een overlijden in mijn eigen familie.

Maandag. 2e Pinksterdag.

Dinsdag. Het was de bedoeling dat er s 'ochtends een collega zou vertrekken richting Afghanistan. Dit was echter verschoven naar de avond en tot mijn verassing stond er niet één maar twee collega's die vertrokken voor hun missie. Gezongen en gedronken met toch nog een aardig clubje want genisten zijn er altijd wel te vinden.

Woensdag.

BV

Donderdag. Kazernedag te Vught, bijwerken van de afgelopen dagen. En een AKG certificaat-uitreiking.

Vrijdag. 's Morgens het hoognodige gedaan voor de komende beëdiging en vervolgens naar huis, dat was even nodig vandaag.

Zaterdag en zondag. Geen bemerkingsen.

Volgende week.

Een redelijk drukke week met o.m. vooroefenen met de vaandelwacht, vliegveld, beëdiging, veteranendefilé, een FLO in Den Haag, BGO-klas waar de tradities worden uitgedragen, overleg met het FKG. En dan op vakantie

Allemaal veel genistengeluk en hopelijk tot snel.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 320 van de RA, dóór de RA. 2011-06-26 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Week 23.

De laatste week voor mijn vakantie. Zoals jullie kunnen lezen een volle week met diverse happeningen.

Maandag. Agendaoverleg en bijzonderheden doorgenomen en dat zijn er aardig wat. Vervolgens administratie bijwerken.

's Middags oefenen met de vaandelwacht van 102 Constrcie en dat ging eigenlijk al gelijk best aardig. Ze hadden de afgelopen week geoefend.

Uiteindelijk de dag afgesloten met de genietradities, samen met marketentster Jet, voor een klas nieuwe collega's van de BGO.

Dinsdag

. Drie collega's besluiten wel erg vroeg te vertrekken richting uitzendgebied. Eén reguliere uitzender en twee werkbezoekers, waarvan er één toch wel wat langer blijft. In ieder geval blijkt het alweer dat we ook dan met voldoende collega's zijn om ons lied te zingen en een borrel te nuttigen en de uitzenders een goede missie toe te wensen. Vervolgens door naar Vught, waar enige tijd later weer de vaandelwacht van 102 Constrcie op de stoep staat om te oefenen. We zijn er klaar voor, de beëdiging van donderdag 23 juni.

Woensdag. 's Ochtends naar Vught, nog het een en ander regelen voor de beëdiging van morgen en daarna door naar Den Haag waar Ikol Henk Stokking zijn receptie vierde omdat hij de dienst ging verlaten. Dus weer marketentster Jet mee en de traditie uitgedragen. Ikol Henk Stokking wensen we al het goeds toe, zeker op zijn "missie" samen met zijn dochter naar Afrika om daar een project te gaan uitvoeren.

Donderdag. Beëdiging. 's Ochtends nog even geoefend met de vaandelwacht en de gewapende troep en vervolgens alles doorgesproken met de rc die zijn eerste beëdiging als rc ging uitvoeren. We waren niet het enige gezelschap in het Huis van het Regiment. Het was er goed druk, maar uiteindelijk hebben we een mooie beëdiging gehad en hebben we twintig collega's definitief binnen het regiment verwelkomd. Tijdens de tradities hebben we als regiment adj Frits Hoogstede van 101 Gnbat nog even in het zonnetje kunnen zetten. Ik ben namelijk afwezig op zijn flo-receptie. Maar Frits is een van die adjudanten - geen genist - die het regiment wel een warm hart toedraagt. En daar ben ik, met name voor zijn steun rondom de beëdigingen en het op tijd waarschuwen voor bekende vliegveldacties, dankbaar voor. 102 Constrcie, bedankt voor het ondersteunen van de beëdiging en natuurlijk ook de diverse functionarissen van 101 Gnbat en de twee marketentsters van 103 Constrcie. Dan toch nog maar even naar de PV 't Vaticaan. De eerste keer dat ik daar een biertje kan drinken. Want het afgelopen jaar schitterde ik daar door afwezigheid.

Vrijdag. Eerst de cursisten van de VTO-KMS Gn binnengehaald. Ze hebben hun eindoefening goed volbracht en de gehele VTO-KMS ondersteunde hun collega's bij het uitvoeren van de laatste opdracht: "het nemen van de HIBA", maar dan wel met wat veel uitrusting. Overleg met de rc en de vz van het Fanfarekorps der Genie. Er moeten weer wat afspraken vastgelegd worden en een koers worden uitgestippeld voor de toekomst. Jullie horen daar meer van. Dan door naar de introductie van c-OTCGenie binnen het OTCGenie. Iedereen weet nu wie de nieuwe commandant is, het geheel werd afgesloten met een lunch bij sportzaal. Vervolgens het een en ander overgedragen aan de OTC-adjutant voor de komende weken. En daarna door naar Wezep, aan het eind van de dag staat namelijk een jonge college van 101 CBRNverdcie te wachten voor een noodbeëdiging. Het kon even niet anders, want hij gaat op zeer korte termijn op uitzending. Uiteraard gezongen en de genieborrel. 's Avonds komen er zo'n twintig genisten terug van hun missie in Kunduz. Iedereen heeft een borrel gekregen en is vervolgens snel huiswaarts gegaan. Ik wens hen een prettig verlof toe.

Zaterdag. Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Groots aangepakt en het regiment was goed vertegenwoordigd. Sowieso al omdat 413 (mogelijk ook nog anderen) daar met aardig wat kerels rond liep om de dag in goede banen te leiden. Maar ook omdat we met bijna dertig veteranen, het Fanfarekorps der Genie en een detachement van veertig militairen uit het gehele regiment aanwezig waren om het defilé te lopen met onze regimentsvlag. En ik moet zeggen dat als het regiment dan langs marcheert, mij de rillingen over het lijf lopen. Trouwens, ook bij de rc die zichtbaar trots de groet heeft gebracht aan het langs marcherende regiment. Geweldig gedaan allemaal en volgend jaar ga ik voor nog meer met nog meer typische geniezichtbaarheid.

Volgende 3 weken.

Er gebeurd van alles. Ik ben er echter niet bij. Ik wens eenieder die met flo gaat, al het goeds toe. De ABOO-Iln die hun certificaat gaan krijgen, gefeliciteerd. 413 Pagnie(zw) die hun laatste oef draait met volgens mij nog wat verassingen, ook het allerbeste toegewenst. Ik zie sommigen van jullie mogelijk al wandelend in Wijchen of op de brug van Cuijk tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Allemaal veel genistengeluk en hopelijk tot snel.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 321 van de RA, dóór de RA. 2011-07-25 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Week 27.

De eerste week na mijn zomervakantie. De week die in het teken staat van de Vierdaagse van Nijmegen.

Maandag. De eerste dag na de vakantie en zoals schijnbaar normaal start deze nooit helemaal normaal op. In ieder geval een agendaoverleg, de bijzonderheden gecheckt en kijken wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen weken.

De rest van de dag mail wegwerken en de zaken voorbereiden voor de Vierdaagse. En we kwamen erachter dat

elnt Munch op zondag 17 juli is vertrokken voor zijn missie. Ik wens je veel genistengeluk en ik hoop je dan wèl te zien als je terugkomt van je uitzending.

Dinsdag. Voertuigen beladen voor de Vierdaagse en met het ondersteunend personeel de laatste bijzonderheden doorgenomen. Na een belletje bleek dat we i.p.v. vier zelfs vijf marketenster hadden voor de vrijdag. Luxeprobleem !!!

Woensdag. Dit is de dag van Wijchen. Om 07.00 uur zouden we paraat zijn op onze locatie. Toen ik daar dus om 06.00 uur stond kwam de eerste NLD-loper aan en dat was ook nog een genist. "*Moos, goed gelopen, en trouwens een borrel uit de kofferbak smaakt tenslotte net zo goed*". Daarna snel de tent opbouwen in een kleine miezerregen, maar al snel werd het droog en bleek het een mooie dag te worden. Vier detachementen van ons regiment zijn langs geweest en hebben gezongen en gedronken. Daarnaast heb ik mijn uiterste best gedaan om iedereen die Cees me vorig jaar heeft aangewezen, te herkennen om deze lopers te voorzien van een borrel. Ook kwamen er een aantal slimmeriken aan, die weten dat als ze ons Mineurslied kunnen zingen, ze een borrel krijgen.

Inmiddels velen weten dat we daar als regiment staan. Ook 'zomaar' regimentsleden, die niet lopen maar wel even langskomen, maken de regimentstent tot een succes.

's Middags door naar 105 Brcie te Cuijk, daar moet ik nog het een en ander doorspreken en tevens vindt daar het pontonniersexamen plaats. Aardig om te weten dat hun vaste sportinstructeur ook heeft deelgenomen aan dit examen. De cie is gaan bbq'n en ik ben doorgedaan naar het Vierdaagse comité om ook daar even te checken of alles in de hand is en of nog steeds dezelfde personen hetzelfde werk doen. Een mooie avond, waar ik nog even heb kunnen kletsen met Hennie Radt, die het meer dan goed gaat. De avond werd afgesloten door een fantastisch vuurwerk.

Donderdag. Eerst nog even naar Vught, er ligt nog wat werk en bovendien gaat Angelique, onze regimentsmedewerkster, met vakantie, Angelique, prettige vakantie toegewenst.

Daarna terug naar Cuijk, eerst het commandantendiner van C-105 Brcie en daarna de proefsluiting. Inmiddels een traditie die gezamenlijk met de gemeente Cuijk en Mook wordt uitgevoerd. De brug paste, de beide burgermeesters hebben het lintje doorgeslagen met hun eigen baileypen en het Fanfarekorps der Genie heeft de brug muzikaal geopend. Vervolgens heeft de burgerij van beide gemeentes traditioneel gebruik kunnen maken van de brug. Klokslag 20.00 uur was de brug weer gebroken en kon de scheepvaart haar gang weer gaan. Daarna door na centrum Cuijk, waar ons fanfarekorps op ons zat te wachten en waar 105 Brcie zich moest gaan melden bij de regimentscommandant om te mogen aanvangen met het - ook al weer traditionele - Pontonniersbal. Het Fanfarekorps der Genie heeft het appèl ondersteund met het Pontonnierslied wat luid en duidelijk ten gehore werd gebracht voor de wachtende burgerij van Cuijk. Nog even nagepraat en dan weer door naar huis.



Vrijdag. De dag van Cuijk. Voor ons een bijzondere dag. Het regimentsvlot opgebouwd met tent en tap en daarna afvaren en aanleggen bij de brug die net daarvoor gesloten is. Philipp Meissenberg, de nestor van de genieonderofficieren en inmiddels 92 jaren jong, is de gehele dag te gast geweest op de brug. De regimentscommandant is de hele dag gastheer op de brug en vlot en iedereen die de Vierdaagse loopt weet dit. Ze melden zich – bijna - allemaal bij hem. Uiteraard onze eigen geniedetachementen en alle individuele genielopers, maar ook weer de 'vrienden' van de Genie komen hier aan. Prettig verrast werden we door een detachement van de Duitse Pionierschule en een detachement van de KLU, die feilloos ons regimentslied ten gehore brachten. Op een tweede, door 105 Brcie gebouwd, vlot heeft het regiment nog een klein aandeel gehad bij het trouwen van twee Duitse militairen, die zich enkele jaren geleden hebben ontmoet bij de Vierdaagse. Aan het eind van de dag kwam ons Fanfarekorps der Genie nog even spelen voor de RC en kregen dus op ons vlot een borrel en een biertje aangeboden, net als aan alle andere regimentsleden en aan de vertegenwoordiging van het Vierdaagse comité. Daarna is het rap weer door want de stremming van de Maas is zo voorbij. Dus brug afbreken en onze Vierdaagse zit erop. Ook hier hebben we weer aangetoond dat we als regiment ergens voor staan.

De week zit er op. Een drukke week, maar wel een week die ik met veel plezier heb beleefd. Ik dank eenieder die deze week tot een succes hebben gemaakt. John, Frans en Niels voor de logistieke ondersteuning. Alle marketentsters en zeker ook al het personeel van 105 Brcie bedankt en dan nog de ba's die op de brug meegeholpen hebben om het tot een succes te maken.

Volgende week.

Vliegveld en wat afspraken en voor de rest nog niet erg veel.

Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*