

Van: 2012-04-07 tm 2012-09-16

Steller: Frans Schiltman

Titel : Weekbrieven nr. 355 tm 373 van de RA, dóór de RA



Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 14.

Maandag. Geen normale week opening. Geen RC - die zit nog thuis met zijn been omhoog -, geen OTC-adj - die was al elders aan het werk -, maar toch de agenda's getrokken en de week doorgenomen met de rest. Voor de rest veel papierwerk.

Dinsdag. In de ochtend naar Zwolle gereden op bezoek bij Fons Aarendonk, zoals jullie weten ook een oud-RA en wel nummer drie in de rij. Ook hier weer een zinvol gesprek. En zo wordt het langzamerhand duidelijk waarom er kleine verschuivingen hebben plaatsgevonden in de werkzaamheden van een RA.

Via Vught door naar Eindhoven; er vertrekken 22 genisten. Het appèl was rond 20.00 uur en de "Generaal van Dienst", gen Majjers, vond het een mooi idee om gelijk na appèl, onder toeziende ogen van alle ouders, familie en vrienden van de uit te zenden militairen, onze tradities uit te dragen. En dat hebben we natuurlijk gedaan. Per slot van rekening waren bijna alle genisten van 101 Gnbat aanwezig en daar is deze generaal maar wat trots op. "Generaal, bedankt voor deze gelegenheid en dat de borrel heeft mogen smaken."

Woensdag. Smi Jan Erpeka krijgt zijn zilveren medaille voor 24 jaar eerlijke en trouwe dienst. De bc, Ikol Caelen, hield een geweldige speech - zonder papier - en waarvan ik overigens weer een wat van geleerd heb. Vervolgens werd de medaille opgespeld en konden we door naar de receptie. En daar hebben we Jan in het zonnetje gezet, en zijn vrouw natuurlijk ook.

Donderdag. De Stichting Veteranen Regiment Genietroepen is op locatie Vught voor een vergadering waar ik aan deelneem. Veel zaken besproken: "Inloophuis in het Huis van het Regiment", de landelijk Veteranendag op 30 juni en nog veel meer. Een erg actieve club en dat moet wel want we hebben vanaf dit jaar heel veel veteranen. Daarna door naar 'Het Vaticaan', de personeelsvereniging van de staf OTCGenie, waar ik de dag heb afgesloten.

Vrijdag. Een dag Vught. Wat papier werk, afspraken met de RC - hij is sinds afgelopen dinsdag weer aan het werk. En aan het eind van de dag door naar Vliegveld Eindhoven. Tien genisten zijn weer thuis. "Prettige Pasen en een mooi verlof. Ik zie jullie wel weer ergens."

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden.

Volgende week:

- om te beginnen, eenieder een prettig paasweekend;
- naar Wezep voor een commando-overdracht;
- een klas VEVA-leerlingen komt langs;
- het Museumweekend.

Voldoende dus.

Iedereen gegroet en hopelijk tot snel ergens in het land of daarbuiten.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 356 van de RA, dóór de RA. 2012-04-16 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 15.

Maandag. Tweede Paasdag.

Dinsdag. Nog een dagje vrij

Woensdag. 's Morgens naar Vught, wat papierwerk weggewerkt en vervolgens naar Wezep. Kap André Vermeulen heeft zijn commando-overdracht. Hij was commandant van de Ststcie 11 Pagnbat. Een reguliere compagnie met veel disciplines. Hij gaat nu beginnen op de O&T Mineurs. André, succes.

De nieuwe commandant is kap Wonne van Dijk. Hij komt van 11 Gncie LMB AASLT. Kapitein, veel succes bij deze nieuwe baan. Het geheel opgeluisterd met een korte uitvoering van de genietradities en daarna snel door naar Vught. 24 Leerlingen van VEVA (Veiligheid en Vakmanschap) zijn weer begonnen aan een periode beroepspraktijkvorming te Vught. Ook daarvoor de genietradities uitgedragen en een klein beetje les organisatie regiment.

Donderdag. De gehele dag in Vught. Voorwerk gedaan voor de Landelijke Veteranendag in Den Haag en het relatieconcert van ons regiment, samen met het FKG, op 5 mei.

Vrijdag en zaterdag: Geen bijzonderheden.

Zondag. Op bezoek bij het Geniemuseum. Het was dit weekend het Landelijk Museumweekend. Ze hadden het weer goed voor elkaar. Diverse fanatieke hobbyisten hadden op het buitenterrein een kampement opgebouwd en lieten diverse (genie-)werkzaamheden zien. Daarnaast waren er rondleidingen. Volgens de museummanager was de opkomst zoals verwacht.

Volgende week:

- weer een klas VEVA;
- het OTCGenie krijgt een update over de reorganisatie;
- een medaille-uitreiking op de PPS;
- een overleg met alle stafadjudanten van de genie
- en de Rode Kruis Bloesemtocht waar het regiment, samen met 105 Brugcie, een aandeel in heeft.

Iedereen gegroet en hopelijk tot snel ergens in het land of daarbuiten.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 16.

Maandag. Een normale weekopening en daaraan gekoppeld een dagje papier te Vught. 's Middag een voorlichting van C-OTCGenie, toevallig ook de rc, over de nu toch wel naderbij komende reducties op het OTCGenie. Voor sommigen waren de getallen toch nog een verrassing.

Dinsdag. Vooroverleg met de rc over de komende Regimentsraad (RR) - de voormalige traditieraad - en de Regimentscontactraad (RCR). Vervolgens weer bijna 20 VEVA-leerlingen die op bezoek kwamen in het Huis van het Regiment voor een stukje traditiebeleving binnen ons mooie regiment. Natuurlijk hebben ze een stuk geschiedenis meegekregen van Sjef Hamers over de Genie in het Geniemuseum.

Woensdag. Overleg met alle stafadjudanten van de Genie; tenminste, degenen die konden. Uitwisselen van informatie. Nuttig, wat zo weet je ook wat er leeft op andere werkstukken. Vervolgens door naar de Pioniers - en Pontonnierschool (PPS) Daar kreeg een cursist van de VTO-KMS Gn zijn bronzen medaille voor 12 jaar eerlijke en trouwe dienst. Ik had tijd, dus kon ik even met marketentster Jet langs om de receptie van de jubilaris, sgt-1 Pots, met de genietradities te trakteren.

Donderdag. Een vlucht met een aantal genisten vertrekt rond 09.00 uur richting Afghanistan. Toch weer een verrassing: er staat weer een genist bij waarvan ik niet wist dat hij ook zou gaan. Uiteindelijk met zijn allen ons lied gezongen en natuurlijk onze borrel gedronken.

Vrijdag, Een rumoerig dagje te Vught. Het Huis van het Regiment wordt gebruikt - net als ons evenemententerrein - voor de commando-overdracht van C-OTCO.

Zaterdag. De Rode Kruis Bloesemtocht in de omgeving van Deil/Geldermalsen. 105 Brugcie heeft weer i.h.k.v. nationale operaties een aantal bruggen gelegd. De diverse bruggen geven de kerels van 105 ook weer voldoende leermomenten. Vervolgens een deel van de route gelopen met een aantal VIPS. Jet was natuurlijk weer van de partij als marketentster, maar deze keer was Julia ook mee als marketentster. Ze werkt voor het regiment, met als basis 101 Gnbat in Wezep. Dus in het noordelijke circuit zijn we weer een enthousiaste marketentster rijker. Ondanks de donkere wolken hebben we het de gehele dag droog gehouden. Halverwege deze kleine wandeltrip het Mineurslied met een borrel voor de kerels van 105 Brugcie en de VIPS. En ook daar hadden we een verrassing; 105 zong na het Mineurslied spontaan het Pontonnierlied. Hoezo Regimentsgevoel!!!!

Zondag. Even bijkomen van de wandeltocht.

Volgende week.

- Regimentsraad en Regimentscontactraad;
- de laatste klas VEVA, maar nu 43 man/vrouw;
- een bespreking met C-VTO KMS Gn over de wapendag, de dodenherdenking in Den Haag en het aanmeren bij het regiment;
- Wapendag overleg;
- de laatste puntjes op de 'i' voor het Relatieconcert van het Regiment Genietroepen op 5 mei;
- en natuurlijk het concert wat in het teken staat van Alpe d'HuZes. Het OTCGenie heeft samen met familie en vrienden van Peter Abelink een team, "De Abeltjes". Als u denkt: "Ik wil en kan nog wel wat doen voor dat team!", kom dan naar het concert op 28 april in Drunen.

Dan voor iedereen nog een tip. Het Regiment Genietroepen is ook te volgen op [Facebook](#). Even zoeken naar 'Regimentsadjutant Regiment Genietroepen'. Ook daar kun je het een en ander zien en lezen over het wel en wee van het Regiment.

Iedereen gegroet en hopelijk tot snel ergens in het land of daarbuiten.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 17.

Voor een onderofficier een barre week. Niets anders dan vergaderingen, overleg en binnenwerk. Wel de week goed afgesloten, ten behoeve van het KWF heeft het FKG samen met het OTCGenie laten zien wat het regimentsgevoel is.

Maandag. In de ochtend de Regimentsraad (de oude Traditieraad) en in de middag de Regiments-contactraad (het oude middagdeel van de Traditieraad). Het verschil zit hem in besluiten nemen. In de ochtend kunnen er besluiten vallen en in de middag is het min of meer een inventarisatie hoe de diverse verenigingen en stichtingen er voor staan. Desgevraagd dient dit forum als een adviesraad.

Dinsdag. Overleg met het bestuur van ons Fanfarekorps der Genie. Twee zaken hebben we te bespreken. Ten eerste het 5 mei Relatieconcert en ten tweede moeten er nog wat puntjes op de "i" worden gezet voor het benefietconcert t.b.v. het team 'De Abeltjes', dat meedoet aan de 'Alp d'HuZes'-fietstocht. (Er moet geld verzameld worden). Hieruit volgt natuurlijk een hoop bel- en e-mailwerk. In de avond komen er 37 leerlingen van Veiligheid en Vakmanschap langs. Ze komen voor de tradities en een toertje Geniemuseum. Jet was weer als marketentster aanwezig en we hebben weer een klas enthousiaste leerlingen terug naar hun ROC laten gaan.

Woensdag. Overleg met C-VTO KMS Genie. Over de bijdrage van de VTO-KMS bij de komende wapendagen, maar ook het aanmeren bij het Regiment Genietroepen en het Regimentsdiner Onderofficieren.

Donderdag. De gehele dag besteed aan rondbellen voor ons relatieconcert. We hebben het vermoeden dat er wat post is blijven liggen bij de 'Tante Post' (TNT).

Vrijdag. Samen met Sjors Maas de post verzorgd voor het al genoemde Concert op 5 mei. En de auto laden voor de komende dagen, want ik kom even niet meer in Vught.

Zaterdag. Het benefietconcert voor het team 'De Abeltjes' en natuurlijk het KWF. De zaal zat bijna vol en we hebben genoten van de muziek. Aan het eind van de avond heb ik het team succes gewenst voor hun 'missie', zoals ik dat ook doe met onze kerels die op uitzending gaan. Met een borrel en natuurlijk ons Mineurslied gaan we nu op weg om de Alp d'Huez zo vaak als mogelijk te beklimmen, onder het mom: "Opgeven is geen Optie".

Zondag. Geen bijzonderheden.

Volgende week.

- naar Wezep, bezoek aan 101 Gnbat om iemand te informeren die mijn taak gaat waarnemen bij een FLO;
- een ontmoeting met een Amerikaanse luitenant van het 307th Engineer Bataljon. Afspraken maken over de komende Vierdaagse en een mogelijk bezoek aan Vught. En wie weet wat er in de toekomst voor moois overblijft;
- kranslegging op 4 mei in Den Haag. Een aantal zoeklichtmilitairen, toentertijd behorend bij het Regiment Genietroepen, zijn daar tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen;
- zaterdagavond het relatieconcert van ons Regiment samen met het Fanfarekorps der Genie. Met een nieuw programma en ondersteund met beeldmateriaal. Dat beloofd dus mooi te worden.

Iedereen gegroet en hopelijk tot snel ergens in het land of daarbuiten.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 359 van de RA, dóór de RA. 2012-05-16 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 18 & 19.

Twee weken in één weekbrief. Ik heb wat verlof genoten door de week maar de weekenden doorgewerkt. Tevens nog Koninginnedag en zo krijgen we vreemde weken.

Maandag. Koninginnedag, geen werk dus.

Dinsdag. Mijn enige dag in Vught. Met aan het eind van de dag een BGO en deze keer zonder marketentster. Een klas met jonge kerels worden opgeleid als genist en daar horen de genietradities bij.

Woensdag en donderdag: Vakantieverlof.

Vrijdag. Samen met twee collega's van de VTO KMS Genie, maj Ruud Boeije en de briggen Pietersen een krans namens het Regiment Genietroepen gelegd bij het soldatenmonument bij Kasteel Binckhorst in Den Haag. Daar worden de gevallen zoeklichtmilitairen uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. En jullie weten het, ook deze militairen behoorden in die tijd tot ons regiment.

Zaterdag. Het relatieconcert van het Regiment Genietroepen, uitgevoerd door het Fanfarekorps der Genie. Een ik moet zeggen, een zeer geslaagde avond. Het FKG speelde werkelijk fantastisch. En de avond stond natuurlijk in het teken van de bevrijding en onze veteranen. In de pauze en ook na het concert werd er nog gezellig nagepraat in de schouwburg. Het was voor eenieder geweldig.

Zondag, maandag en dinsdag. Vakantieverlof

Woensdag. Nederlandse Militaire Kampioenschappen, ik was op vakantie en in de buurt. Dus een balletje geslagen, helaas geen Volvo gewonnen.

Donderdag. De laatste dag van mijn vakantie, tent opruimen in de regen. Helaas, later weer opzetten dus, om te drogen. Aoi Frits Vughtveen heeft mijn taken waargenomen om het FLO van de kap – nu – b.d. Henk Guldenaar op te luisteren met de genietradities. Frits, bedankt.

Vrijdag. Weer opstarten in Vught. De spullen verzamelen voor het komend weekend. En 's avonds nog naar Vliegveld Eindhoven. Er kwamen toch weer 11 collega's terug van hun missie. 'Welkom thuis!'

Zaterdag. Op naar Dordrecht, samen met Jet onze trouwe marketentster. De VOPET heeft daar de jaarlijkse herdenking voor de gevallen pontonniers in de strijd om Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een aantal mooie speeches en natuurlijk voordat we gingen eten nog onze borrel, voorafgegaan door ons mooi lied.

Zondag. De laatste dag in deze weekbrief. De Landmachtdagen te Oirschot. Een geweldig georganiseerde dag. En ik moet zeggen dat de genie daar aardig heeft huisgehouden. Wat een geweldig geniecluster was daar neergezet. En ook nog veel genie aanwezig in het cluster "Nationale Operaties", want ook daarbij kunnen ze zelden of nooit zonder de genie. Ook in het "Historische Cluster" was de genie goed vertegenwoordigd en ook daar was een geweldige inspanning geleverd. En de laatste club die vernoemd dient te worden is het Fanfarekorps der Genie die gedurende drie dagen de Landmachtdagen heeft opgeluisterd met militaire muziek. Tevens stond deze dag ook nog in het teken van de Jonge Veteraan. En zowaar ik heb er een aantal gezien en gesproken.

Ik vond het weer voldoende.

Volgende week.

- de uitvaart van Gerrit Vellema te IJmuiden. Gerrit was Regimentslid en muzikant van het FKG;
- voorbereiding Wapendag;

- in-rotatie via Schiphol;
- 36 jaar eerlijke en langdurige dienst van de Landmachtadjutant;
- een uit-rotatie via vliegveld Eindhoven en tenslotte
- Hemelvaartdag; vrij dus.

Iedereen gegroet en hopelijk tot snel ergens in het land of daarbuiten.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 360 van de RA, dóór de RA. 2012-05-21 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 20.

Ook nu weer een korte, gebroken week. Wel de laatste loodjes voor de Wapendag Regiment Genietroepen.

Maandag. Weer eens een weekopening te Vught. Vervolgens door naar IJmuiden, of beter gezegd Velsen. Want daar vond de uitvaart plaats van Gerrit Vellema, hoornblazer van het Fanfarekorps der Genie. Een indrukwekkende ceremonie met mooie muziek van ons fanfarekorps. Elly Vellema had gevraagd voor de genietradities, maar dan wel alle tradities. En dat heb ik graag gedaan. We hebben dus afscheid genomen met onze brandewijn en de eregalerij. Indrukwekkend. "Elly, veel sterkte de komende tijd".

Dinsdag. Even een bezoekje aan Hedel en daar gesproken met de csm 105 Brugcie en met de instructeurs van de school. Daarna door naar Vught. Even kijken hoe het staat met onze vlaggenmasten. 105 Brugcie is namelijk bezig met het verplaatsen van twee vlaggenmasten, en die komen te staan bij het monument. Geen mobile masten dus meer, maar permanente.

Woensdag. Naar Amsterdam, een genist gaat weer eens op missie, maar nu via Schiphol. Daar met twee collega's, familie en vrienden in een volle vertrekhal het Mineurslied gezongen met daarbij natuurlijk onze welbekende borrel. Ik denk dat hij geniewaardig op pad is gegaan. Vervolgens door naar Soesterberg. Aoo André Odenkirchen, onze landmachtadjutant, kreeg zijn medaille voor 36 jaar eerlijke en trouwe dienst. En omdat iedereen van plan was om korte toespraken te houden heb ik wel alle tradities uitgevoerd, maar dan wel verkort. "Andre, nogmaals gefeliciteerd". Vervolgens weer door naar Eindhoven, waar een collega zou terugkeren van uitzending. Onderweg kreeg ik echter een telefoontje dat hij zou landen op vliegveld Köln en vervolgens gelijk door zou gaan naar huis.

Donderdag. Hemelvaartsdag.

Vrijdag. Eerst naar Hedel, de school, en daarna door naar Utrecht. Een bezoek aan het CITCEN. Mijn vraag waar ik heel graag een antwoord op wilde hebben, "Waar zitten alle genisten die zijn uitgezonden?", konden ze niet beantwoorden. Ze weten van iedereen die op uitzending is waar ze zijn, het is alleen niet te achterhalen of diegene een genist is, of namens de genie wordt uitgezonden.

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden.

Volgende week.

- veel oefenen voor onze wapendag;
- een bezoek aan het regimentsbestand in de regio Utrecht;
- Wapendag Regiment Genietroepen en
- de opstart voor de regimentsdiners 2012 (25 en 26 oktober 2012).

Iedereen gegroet en hopelijk tot snel ergens in het land of daarbuiten.

Weekbrief nr. 361 van de RA, dóór de RA. 2012-05-27 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 21.

De week van het Regiment Genietroepen, herdenken, stevig sporten en een mooi feest en ik denk voor sommigen een houten kop; "the day after"!

Maandag. Oefenen met de vaandelwacht en gelukkig zitten er twee heel ervaren kpl's der 1e klasse bij die een gedeelte van de exercitielessen hebben gegeven.

's Middags een geniebijeenkomst in Utrecht in de "Bomvrije Ruimte" op de Kromhoutkazerne. Alle genisten die in Utrecht, Den Haag of op een andere buitenlocatie werken waren uitgenodigd om deel te nemen aan deze genieborrel. De RC heeft ze de laatste stand van zaken verteld. Vervolgens op het dak van deze ruimte ons laten horen met ons lied en de borrel gedronken.

Dinsdag. De laatste vergadering van de projectgroep Wapendag Regiment Genietroepen 2012. Alles lijkt te zijn geregeld. Vervolgens 's middags weer oefenen met de vaandelwacht en aan het eind van de dag de VTO-KMS Gn erbij om hun taken door te nemen en te beoefenen.

Woensdag. Om 08.00 uur de generale rehearsal met alle key-players. Vervolgens de order nog aanpassen en de laatste training met de vaandelwacht. We zijn er klaar voor!
's Middags nog even de kransen in ontvangst nemen en dan op naar de wapendag.

Donderdag. Wapendag Regiment Genietroepen 2012. Het weer zit mee, iedereen is er klaar voor en bijna iedereen was op tijd. Alleen Phillip Meissenberg (de OO nestor) ontbrak. De chauffeur had een rit gemist en dat was juist de rit om Phillip op te halen. Na een reserve (Ad van Loon) te hebben geregeld, is de ceremonie iets later gestart i.v.m. files op de wegen rondom Vught. En juist die paar minuten waren genoeg om Phillip toch nog op tijd op de VIP-tribune te hebben om de krans te leggen.

Ook dit jaar weer een geweldige, mooie en een genieuwaardige herdenking van de ons ontvallen collega's en uiteraard gaat de herdenking over in het startschot voor de wapendag. En het startschot is om als er iemand in aanmerking komt regimentswaarderingen weg te geven. Ik moet zeggen dat we wel een heel mooi gezelschap hadden. Lkol b.d. Claudius Schrover. De man die het voortouw heeft genomen voor deze wapendag, onze veteranenstichting en nog veel meer. Onze aalmoezenier Jeffrey Vincentie, hij zegt altijd geen "genieaal" te zijn, maar wij genisten weten wel beter. Een waardering aangedragen uit ons midden. En last but not least, kpl-1 Niek Verbeek, alweer zo'n fantastische genist die ons regiment zo groots en sterk maakt.

Vervolgens sporten, veteranendag en veel kletsen met de bezoekers. En natuurlijk samen met de twee marketentsters borrels uitdelen. Na de prijsuitreiking ging het regimentsfeest los. En dat was weer zoals vanouds geweldig. Rond twee uur waren de laatste gasten vertrokken, nadat er geen hangtafel meer over was. De logistieke eenheid begon gelijk met het cleanen van de tent zodat op vrijdag gelijk kon worden afgebroken.

Vrijdag. 11 Gncie LMB, de grote winnaar van de sportdag van gisteren, stond om 07.00 uur gereed om de feesttent af te breken. Dus er is al een hoop opgeruimd.

De eerste bespreking voor de regimentsdiners met kap Hennequin gehad. De rest van de dag wat troep opgeruimd en voorbereiden voor de volgende week en toch wel redelijk op tijd naar huis.

Zaterdag. Reünie Genieduikers, helaas kon ik niet aanwezig zijn.

Zondag en maandag. Pinksteren. Geen bijzonderheden.

Volgende week.

- CLAS overleg voor de Landelijke Veteranendag, dit beloofd weer iets moois te worden;

- voorbereidingen Nijmeegse Vierdaagse 2012 en
- de FLO van adj Henk van Eck.

Iedereen hartelijk dank voor deze mooie genieuwaardige week.

Gegroet en hopelijk tot snel ergens in het land of daarbuiten.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 362 van de RA, dóór de RA. 2012-06-03 14:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 22.

Vreugde en verdriet liggen dicht bij elkaar. Onze collega's die in de afgelopen jaren zijn omgekomen herdacht, de VIP-dag voor de kinderen die deze prijs hadden gewonnen tijdens het benefietconcert voor Peter Abeling. Peter Abeling die juist deze week overlijdt na een jaar lang vechten, de week van het vertrek van het Alp 'd HuZes team 'De Abeltjes' en het FLO van aooi Henk van Eck.

Maandag. Tweede Pinksterdag.

Dinsdag. Een kort overleg en agenda's afgestemd. Eind van de ochtend met de OTC-adj op pad naar Den Haag. De voorbespreking voor de komende Nederlandse Veteranendag (NLVD) te Den Haag vindt plaats. Daarna gelijk de bijzonderheden ontvangen vanuit de Landmacht. We gaan er een mooie dag van maken, waar ik helaas niet bij aanwezig kan zijn. Maar de OTC-adj zal mijn taak daar overnemen. Er komt een mooi genieuwaardig detachement, in uiteraard desert-tenue met daarbij wat genie-artibuten die - denk ik - indruk gaan maken.

Woensdag. Een dagje Vught met daarbij natuurlijk de nodige aandacht voor de VIP's, te weten de kinderen die deze VIP-behandeling als prijs hebben gewonnen. Een geweldige dag waarbij het OTCGenie en vooral de JCBRN-school zich van hun beste kant lieten zien. Met als koks Frans Merckx en Jeffrey Vincentie, die met eigen meegebrachte frituurpannen, de gekregen frietjes hebben gebakken in een heuse frietkraam. Geweldig en heel erg bedankt.

Donderdag. Op naar Bronbeek. De Koninklijke Landmacht herdenkt de gevallen militairen van de afgelopen jaren. Een mooie en waardige bijeenkomst in Bronbeek, die werd afgesloten met natuurlijk de meer dan uitstekende Indische maaltijd van het huis. Vele families van onze omgekomen genisten waren aanwezig en belangrijker, de banden zijn weer aangehaald of verbeterd. En net toen ik terug kwam in Vught werd ik gebeld: 'Peter Abeling is vanmiddag overleden.....'. We doen natuurlijk datgene wat moet, maar de gedachten zijn bij de familie die op het punt staat om te vertrekken naar Frankrijk, om de Alp 'd HuZes te rijden. 'Hoe gaan we verder?' We zullen later meer horen; komt tijd, komt raad.

Vrijdag. De ochtend nog bezig geweest met het overlijden van Peter. De traditiekamer in gereedheid gebracht, foto, kaars en de condoleancekaarten neergelegd. En besproken wat we vrijdag tijdens de uitvaart gaan doen. En dan toch op naar het Engelsche Gat, afscheid van Henk van Eck. Weer een brug-icoon die de dienst gaat verlaten, veel hebben we er niet meer. Een mooie ceremonie die natuurlijk plaats vond op het regimentsvlot, ditmaal als klasse 24 uitgevoerd. De kolonel heeft hem zijn FLO bescheiden overhandigd, maar ook heeft hij Henk een regimentswaardering overhandigd met daarbij een stoffelijk blijk van waardering. Onder andere voor al zijn werk aan ons regimentsvlot en de polyester boot, die tezamen de "PAULA" heet, maar ook zijn deel aan Maritiem Den Bosch en de openluchtconcerten op de IJzeren Man, waardoor het regiment iedere keer weer prominent aanwezig was. Henk, gefeliciteerd.

Uiteraard tijdens zijn receptie de tradities uitgedragen. Tijdens het slotwoord van Henk zelf heeft hij het naambord "PAULA" overhandigd aan het regiment, met de hoop dat we die plaatsen bij het modelvlot in ons museum en dat, als het regimentsvlot uitvaart, we het naambord zullen plaatsen op het vlot. "Henk, dat gaan we zeker doen." Henk zijn naam is vereeuwigd op de school die in de nabije toekomst weer Pontonnierschool heet. Het plein bij de hoge bouwplaats heet voortaan het "Henk van Eckplein".

Henk, het ga je goed en ik hoop zeker dat we je snel maar ook regelmatig als vrijwilliger zullen ontmoeten bij regimentsactiviteiten.

Zaterdag. Geen bijzonderheden.

Zondag. Team 'De Abeltjes' vertrekt deze ochtend op hun missie. Daar moet ik dus bijzijn, met borrel en ons lied natuurlijk. Om 0700 uur verzamelen we. Alle fietsers zijn er al, en ook natuurlijk Jeffrey en even later komt de RC ook nog binnen. Een verrassing voor mij is om Jolanda, de vrouw van Peter, daar ook te zien. Inmiddels heeft hun dochter besloten om bij haar moeder te blijven, zoon en schoonzoon gaan fietsen, zoals Peter het wel zal hebben gewild. Na de woorden Jeffrey, met zijn bekende kaars, hebben we het team met een genieborrel en ons genielied uitgezwaaid op hun missie, 'Opgeven is geen optie, op naar de Alp 'd HuZes'.

Donderdagnacht rijdt het team gelijk terug naar huis, om de uitvaart van Peter bij te wonen. Mannen en vrouw heel veel genistengeluk daar op de berg en vergeet de drieënvijftigste bocht niet.

Volgende week.

- oefenen vaandelwacht;
- Seniorenmiddag;
- beëdiging te Vught en
- het lustrumfeest bij 101 Gnbat met daarbij een symposium en een medaille-uitreiking voor 102 en 104 Constrcie.

Iedereen hartelijk dank voor deze mooie genieuwaardige week

Gegroet en hopelijk tot snel ergens in het land of daarbuiten.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 363 van de RA, dóór de RA. 2012-06-10 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 23.

Maandag. Vroeg naar Wezep; we hebben namelijk maar twee dagen om te oefenen met de vaandelwacht voor de beëdiging van aanstaande woensdag. Maar al snel blijkt dat de kerels van 101 CBRNVerdcie al geoefend hebben. Wapenexercitie zit er al bijna helemaal in dus we kunnen "meters" maken. Na het oefenen nog even bij 101 Gnbat geweest en daar was het druk. Iedereen met man en macht bezig om het gerenoveerde stafgebouw (24) in te richten, bovendien kunnen ze het lustrumfeest nog perfectioneren. Want dat vindt aanstaande donderdag plaats. Daarna nog terug naar Vught, de afspraken doorlopen voor de bewuste beëdiging.

Dinsdag. Weer terug naar Wezep om te oefenen met de vaandelwacht. Nu even snel bij 11 Pagnbat op bezoek. Daarna toch terug naar Vught. Alles gereedmaken voor de beëdiging.

Woensdag. De beëdiging in Vught. 101 CBRNVerdcie uit Wezep is de cie die de beëdiging uitvoert. En dat hebben ze voortreffelijk gedaan. Iedereen wist wat hij/zij moest doen en uiteindelijk hebben de beëdigde militairen en hun gasten een mooie dag gehad. Zelfs het weer zat mee, terwijl we tijdens de laatste 'testronde' in de ochtend toch aardig nat geregend waren. Twee CIMIC-officieren van de Genie en 30 genisten van de eenheden zijn beëdigd. Na de receptie, met 'uierats', de genieborrel en ons regimentslied, hebben we de dag mooi afgesloten.

Donderdag. Weer naar Wezep. 101 Gnbat viert haar 10-jarig lustrumfeest. In de ochtend werd het nieuwe stafgebouw geopend en dat ziet er werkelijk uit als een plaatje. Ik ben er bijna jaloers op. Vervolgens een symposium en daarna door naar een medaille-uitreiking. De mannen en vrouwen van 102 en 104 Constrcie, die in 2003 zijn uitgezonden naar Kabul in Afghanistan en die nog niet hun ISAF NATO medaille hebben gekregen van een andere missie, kregen alsnog deze medaille: ik ook dus. Ook die missie viel uiteindelijk onder het mandaat van de NATO. Daarna een receptie in het nieuwe stafgebouw. Daar heb ik vele oud 102-ers gesproken. Leuk dat ze zijn gekomen. En ik hoop dat degene die nog geen lid zijn van het Regiment Genietroepen (als veteraan) zich snel aanmelden. 's Avonds vond het bataljonsfeest plaats. De appèlplaats was omgebouwd naar een feestterrein in de vorm van

een vliegtuig. Dat vliegtuig werd uitgebeeld door middelen en taken die passen bij 101 Gnat. Het was een mooi feest en alhoewel ik het niet tot het einde heb gebracht, zal het ook een mooi einde hebben gehad.

Vrijdag. De dag van de uitvaart van Peter Abeling. 's Ochtends nog het een en ander voorbereid en daarna met twee rozen op pad naar Nieuwkuijk, uitvaartcentrum de Maaslanden. Peter heeft een mooie uitvaart gehad, onder de bezielende leiding van Jeffrey Vincentie, onze aalmoezenier. Uiteindelijk hebben we als regiment met gepaste tradities afscheid genomen van Peter. We wensen Jolanda, zoon, dochter, familie en vrienden alle sterkte en in de komende tijd.

Daarna door naar Almkerk. Toch nog even op bezoek en meegegeten bij het VOG/VGOO golftoernooi, waar ik eigenlijk ook een balletje zou slaan.

Zaterdag. Nederland-Denemarken: 0-1 (Hoe kunnen ze dat ons aandoen?)

Volgende week:

- op bezoek bij een genie-eenheid op oef;
- FLO van aoi Toine van Boxtel;
- wat zaken voor de Vierdaagse;
- bureau opruimen, want ik ga op vakantie.

Iedereen hartelijk dank voor deze mooie, genieuwaardige week. Gegroet en hopelijk tot snel ergens in het land of daarbuiten.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 364 van de RA, dóór de RA. 2012-06-15 10:15:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 24.

Maandag. Na de gebruikelijke weekopening, staat er een bezoek aan 101 CBRNverdcie gepland. Dus in de auto en op pad naar Ruinen. De cie is neergestreken op een oud mobcomplex. Sommige pelotons zijn binnen en een enkele is buiten ergens op een locatie bezig hun opdrachten uit te voeren. Het DIM pel is bijv. bezig een boot in het centrum van Zwolle te verkennen en rapporten uit te brengen aan de ciest. Op het complex zijn twee ontsmettingpelotons zich aan het voorbereiden op dat wat er mogelijk gaat gebeuren. Daarnaast worden er een kennisquiz gespeeld en een LTV opdracht waarbij 10 m3 water moet worden verplaatst vanuit een tank naar een mobiele waterzak om een gebouw heen weer terug in een tweede waterzak. Alleen aanwezige middelen in het peloton mogen worden gebruikt. Laat in de avond en bijna de gehele nacht door werden de pelotonscommandanten naar de cp gedirigeerd en werd de commandovoering voor de nachtelijke acties opgestart. Ik moet zeggen, een gedreven cie met veel ervaren personeel. Uiteindelijk ergens mijn slaapzakje uitgerold en een paar uurtjes geknapt.

Dinsdag. Tijdens het ontbijt nog wat gesproken met CBRN-ers die werkzaam waren in het verzamelgebied. Daarna terug naar Vught. Een bespreking met de vrijwilligers die het regiment gaan ondersteunen met de Nijmeegse Vierdaagse.

Woensdag. Alvast wat opgeruimd en de laatste zaken geregeld voor het FLO van Toine van Boxtel en natuurlijk moest er ook nog wat worden geregeld voor de Nederlandse Veteranendag te Den Haag. Daarna opmaken voor Nederland – Duitsland. Helaas, we verliezen weer met 1-2, mooi balen dus.

Donderdag. Mijn spullen overgedragen aan de OTC-adj. Afwezigheidsassistent aangezet. Mijn laatste activiteit vóór de vakantie wordt het FLO van adj Toine van Boxtel. Alweer een trouwe genist en regimentsdier heeft de actieve dienst verlaten. Met een laatste appèl, weliswaar binnen, werd Toine bd-er. Veel mooie woorden zijn er gesproken en we hebben met zijn allen de regimentstradities waardig voor hem uitgedragen. Toine, het ga je goed en de eerste contacten zijn al gelegd, want wij nemen je mee op een golfdagje ergens in Nederland. Mary, wel zorgen dat je de gekregen lijstjes ergens ophangt in je huis, zodat jullie nog eens terugdenken aan ons.

Vrijdag. Regen en vakantie, op weg naar "la Douce France".

Komende weken.

In de komende weken gebeurd er voldoende. Maar alle taken worden overgenomen door de ba's en de OTC-adj. Tot over een paar weken, als de Vierdaagse weer gaat aanvangen.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 365 van de RA, dóór de RA. 2012-07-24 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 29.

Ik ben weer helemaal terug van mijn zomervakantie, die ik gelukkig af heb kunnen maken. Vóór mijn vertrek vertelde de rc namelijk, dat hij het regimentscommando op korte termijn zou moeten overdragen: hij zou binnenkort worden bevorderd tot briggen. Op dat moment was de naam van de nieuwe rc nog niet bekend. Maar die werd nog tijdens mijn vakantie wereldkundig. Ik hoopte dat de overdracht plaats zou kunnen vinden in de week van de Vierdaagse; daar hebben we namelijk een geweldige 'genie-setting' en die heet 'de proefsluiting te Cuijk'. Tijdens mijn vakantie is nog veel meer gebeurd. Het vaandel van het Regiment Genietroepen is bij de commandowisseling van de Commandant der Strijdkrachten ingezet met de ba van 11 Pagnbat, aooi Ger Thijssen, als vaandeldrager. Onze genie-generaal Middendorp nam het commando over van generaal Van Uhm. En we hebben weer een genieuwaardige Nederlandse Veteranendag te Den Haag gehad. Daar heeft de OTC-adj, aooi Toon Sprangers, de honneurs waargenomen. En de net bevorderde bgen Van Griensven heeft het commando van het OOCL overgenomen en daar heeft de ba van 101 Gnbat de genietradities uitgedragen. Jullie zien, het regiment zal altijd haar werk blijven doen en daar mogen we erg trots op zijn.

Maandag. Mijn eerste dag na de vakantie en die begon natuurlijk met de 'normale' weekopening, maar nu zonder de rc. Daarna de c-overdracht besproken. De voorbereidingen voor de c-overdracht waren al in volle gang toen ik nog op vakantie was. Dat kon natuurlijk niet anders want we (beter gezegd 'ze') hadden maar krap vier weken om alles op de rails te zetten: van het plannen van de datum tot het oefenen van de vaandelwacht. Het idee wat ik nog kon opperen tijdens de vakantie om de vaandelwacht en de beiden rc'n in te varen waren ook meegenomen. Nu moest nog alles alleen in detail worden ingevuld en worden beoefend.

Op naar Wezep dus. En de meevaller was dat er een volledig opgeleide vaanwacht klaar stond. Getraind door de ba, aooi Ger Thijssen, en o.l.v. de c vaandelwacht (c-VW), tint Van Putten van 111 Pagnacie. De ceremonie doorgesproken met de c-VW en vervolgens nog het een en ander doorgesproken met de c en csm van 105 Brugcie, want 105 heeft erg veel voor het regiment gedaan voor deze c-overdracht in hun toch al drukke week t.b.v. de brugslag voor de 4Daagse in Cuijk.

Na Wezep door naar Cuijk om nog even goed te bekijken hoe we het zouden moeten gaan doen. Vervolgens naar huis.

Dinsdag. Omdat de vaandelwacht erg goed was voorbereid, hoefde ik gelukkig niet nóg een keer naar Wezep; de bekende puntjes op de 'i' zouden we donderdag zetten. De gehele dag dus de gemaakte afspraken gecontroleerd, mijn bijna 480 e-mailtjes weggewerkt en natuurlijk mijn eigen voorbereidingen gedaan voor mijn deel in de 4Daagse (Wijchen en Cuijk). Natuurlijk moest de ceremoniële order gemaakt en verstuurd worden naar de key-players. En het was mijn eerste ontmoeting met de nieuwe rc, kol Gerrit van Cooten, die - zoals ik al snel merkte - ook een geweldig 'regimentsdier' is. In dit uurtje heb ik hem kunnen vertellen wat er deze week van hem werd verwacht en dat hij dat deze keer maar moest ondergaan, tekst en uitleg zouden later wel een keer volgen.

's Avonds mijn auto volgeladen met zaken voor de 4Daagse en de c-overdracht, het leek wel of ik weer met de gehele familie op vakantie ging, zo vol.

Woensdag. Naar Wijchen, de regimentstent opbouwen en de lopers van het regiment trakteren op een extra rustplaats, waar ze tevens een borrel konden krijgen van een van de twee marketentsters Jet en Julia, de laatste van 101 Gnbat. Daarnaast blijkt dat we nog steeds dezelfde 'vrienden' van het regiment hebben, die ons lied, het Mineurslied en nu zelfs ook het Pontonnierlied (de originele, dus kuise versie !!) kunnen zingen. De dag bleef droog en dat was prima.

Door naar Cuijk met de beide marketentsters. 105 Brcie heeft namelijk een stuk of dertig nieuwe pontonniers en

die moeten natuurlijk eerst slagen voor hun pontonnierexamen. Ook hier weer erg goed weer en dat zag er niet altijd zo uit voor deze week. Vervolgens met csm Jan Erpeka de beëdiging van 30 augustus verkend te Cuijk. Het is natuurlijk een compleet andere setting als normaal, dus ik wilde in ieder geval even kijken wat de verschillende locaties waren en zo mogelijk een praatje maken met de eigenaren. Later op de avond bleek dat de burgermeester ook erg enthousiast was en zelfs een paar woorden zou willen spreken tijdens de beëdiging. Daarna door naar de feesttent van Cuijk, beide rc'n waren ook aanwezig en hier konden we het een en ander voor de c-overdracht doornemen en - nog belangrijker - hier kon het netwerk van de rc worden overgedragen.

Donderdag. Eerst naar Cuijk. De vaandelwacht, de schipper van ons regimentsvlot de 'Paula', c-105 Brugcie en c-101 Gnbat zijn aanwezig om de c-overdracht te beoefenen. En nu was het weer ineens niet meer zo geweldig. Met bakken kwam het uit de hemel, dus in enkele seconden waren we tot op het bot nat. Maar, wat we gepland hadden kon doorgaan.

Door naar Vught. Negen geslaagde onderofficieren kregen hun certificaat tijdens een eenvoudige ceremonie. De certificaten werden uitgereikt door kol Van Cooten in de functie van c-OTCGenie. Het geheel door mij opgeluisterd met de genietradities.

Vervolgens in een sneltrein door naar Cuijk, de c-overdracht van het regiment staat voor de deur. De eerste eenheden en gasten waren en al en het weer was nog goed. Het terrein was inmiddels aardig modderig van de hoosbui van de ochtend. Natuurlijk stopte een aggregaat ermee, maar dat heeft eigenlijk niemand gemerkt: op het juiste moment stond er toch een bakje koffie. De c-overdracht kon beginnen, iedereen opgesteld, het FKG, de generaals ingetreden en het vaandel werd met het regimentsvlot de 'Paula' ingevaren. Toen alles op zijn plaats stond en lag, konden briggen Van Griensven en kol Van Cooten worden ingevaren met een vouwbrug-vlot. Toen de 'oude' rc zijn afscheidstoespraak begon, viel de regen weer met bakken uit de hemel en weer was alles en iedereen kletsnat. Onverstoord ging hij verder, dit is namelijk echt 'genistenweer' en dan ook nog aan de waterkant, met vlotten, een tentenkamp en op het juiste moment de RV-29 op de achtergrond. Nog midden in de hevige regenbui werd het commando d.m.v. het overdragen van het regimentsvaandel aan kol Van Cooten overgedragen. Hierna werd het weer ook beter, het werd zelfs heel goed weer. We hebben onder leiding van de onze nieuwe rc het Mineurslied gezongen en we zijn geëindigd met ons volkslied, het Wilhelmus.

Vervolgens werd de ceremonie verder afgewikkeld, rc en oud-rc naar de receptietenten. Deze waren gebouwd en afgebroken door een paar man van de het Logpel van het OTCGenie. Ook de receptie was er een te velde. Gevechtspakken, makkelijke kleding, een frisse, biertje en een wijntje en natuurlijk de hapjes uit de frituur, wat willen we nog meer? Uiteindelijk geëindigd met onze genietradities en een geweldige rijstmaaltijd, die ook iets later dan gepland binnenkwam. Maar zo gaat dat met oefeningen.

De bevolking van Cuijk en Mook/Middelaar stonden inmiddels al klaar voor de proefsluiting. 105 kijkt, conform de tradities, of de brug past. Beide burgermeesters slaan het touwtje door met twee baileypennen en nadat we ons Mineurslied hebben gezongen, drinken een borrel op het inmiddels aangelegde regimentsvlot en op de brug. Het Fanfarekorps der Genie (FKG) marcheert al spelend over de brug. En vervolgens mag de bevolking een keer over de brug en weer terug. En natuurlijk niet te vergeten dat de nieuwe rc gelijk zijn eerste actie kon doen bij het openen van de brug.

Nadat 105 de brug weer heeft gebroken en gereed is voor hun avond, is het tijd om het Pontonniersbal te openen. De tweede actie van de rc. Midden in Cuijk meldt c-105 Brugcie de cie aan bij de rc, onder toezien oog van vele honderden burgers van Cuijk. Het FKG zit inmiddels paraat op de voor ons bekende plek en na toestemming van de rc om te starten met het Pontonniersbal, wordt de avond geopend door het spelen en zingen van het Pontonnierslied en Mineurslied. Een geweldige dag die bij alle aanwezigen in het geheugen gegrift zal blijven staan als een mooie en genieuwaardige c-overdracht, onder de meest denkbare Hollandse omstandigheden aan de waterkant van de Maas, in één woord geweldig. Tijd om naar huis te gaan.

Vrijdag. Vroeg weer op. De Dag van Cuijk in de 4Daagse. Dus brugslag in Cuijk aan de Maas en het regimentsvlot, de 'Paula', ingericht als rustplaats voor de regimentslopers en een podium voor het regiment. Dus vier marketentsters van de diverse eenheden en de rc en ra op het vlot voor de ontvangst van alle lopers van het Regiment, die ook nog onderweg naar Cuijk een presentje hadden kunnen scoren voor de nieuwe rc. Ook hier weer vele vrienden en vriendinnen die ons tradities kennen en die even dus komen pauzeren op het vlot om vervolgens weer met borrel en eventueel een biertje van het regiment, verder gaan voor hun laatste 16 km. Om twee uur 's middags komt het FKG ook weer naar het vlot. Ook zij hebben een borrel en biertje verdiend. Voordat ze dat krijgen spelen ze natuurlijk eerst nog even voor de rc en melden zich bij hem als het regimentsfanfarekorps. Om half drie moeten we gaan loskoppelen, de scheepvaart ligt inmiddels te wachten. Om drie uur is de brug weg, alles ligt weer aan de kant, alsof er nooit een brug is geweest. Het vlot vaart rustig weg om de laatste gasten, waaronder de burgermeester van Cuijk en het 4Daagse comité van Cuijk aan wal te zetten.

105 ruimt alles op, belaad de voertuigen onder toezien oog van vele civiele toeschouwers en rijden vervolgens terug naar Wezep, op weg naar een welverdiende vakantie.

De 'Paula' wordt ook in gereedheid gebracht. Ze vaart terug naar Hedel, een fikse verplaatsing door de kerels van de instrgp Bruggen en Varen. Ergens in de nacht komen ze - hopelijk - weer aan in Hedel.

Wij gaan ook weer naar huis. Het zit er op, een erg lange maar ook geweldige week waar we weer hebben laten zien wat het regiment is.

Zaterdag en zondag. Geen activiteiten.

Volgende week.

- onderhoud;
- beëdiging doorspreken bij Sie 1 101 Gnbat;
- en veel foto's uitzoeken. Ze komen binnenkort op de site.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 366 van de RA, dóór de RA. 2012-07-28 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 30.

Vakantietijd, het is dus redelijk rustig. Bijna alle eenheden zijn met vakantie of staan op het punt te vertrekken. Het is dus weer tijd om wat puin te ruimen en de tweede helft van 2012 voor te bereiden. Toch is het weer een bijzondere week, maar dan wel een sombere bijzonderheid.

Maandag. Weekoverleg met agenda's afstemmen. De nieuwe rc vraagt hoe we normaal de week openen en neemt het ritueel over. Gelijk na het overleg kregen we te horen dat een van de kinderen van een pelotonscommandant van de genie tijdens de vakantie in Italië was overleden; nauwelijks een half jaar oud. We hebben nog maar weinig informatie. Jeffrey, onze aalmoezenier, houdt de vinger aan de pols bij de familie en houdt ons op de hoogte. Later, als we wat meer en zeker weten, volgt meer info.

De rest van de dag bezig geweest met de spullen, die we verleden week hebben gebruikt, te onderhouden en weer op te ruimen.

's Avonds de uitroting van sgt-1 Van de Scheer. Ik was bijna te laat want het vliegtuig kwam weer eens twee uur vroeger dan gepland. Deze keer hebben we, omdat we met zo weinig waren, met de familie erbij met zijn allen een borreltje gedronken, nadat we ons Mineurslied hebben gezongen. Weer eens iets anders.

Dinsdag. Naar Wezep voor overleg met aoi Van Eck over de komende beëdiging te Cuijk. Onze eerste - voor mij in ieder geval - beëdiging buiten de poort. We gaan het in ieder geval een keer proberen en vervolgens zullen we dit evalueren. De gemeente Cuijk staat er in ieder geval erg positief tegenover.

Terug naar Vught om nog wat zaken af te handelen. En vervolgens thuis een aanvang gemaakt met het uitzoeken van de bijna 1.500 gemaakte digitale foto's van de 4Daagse en de co-overdracht. Later in de week zijn deze verschenen op www.regimentgenietroepen.nl en op de facebookpagina "Regimentsadjutant Regiment Genietroepen". Aanmelden en kijken dus.

Woensdag. Geen bijzonderheden.

Donderdag. Overleg met aoi Peter de Jong van de Technische Dienst. Eind augustus gaat hij met FLO en hij wil deze mijlpaal graag vieren in het Huis van het Regiment; bij ons dus. Van zijn gehele carrière heeft Peter meer dan de helft van de tijd bij genie-eenheden gewerkt, vandaar zijn verzoek. Vervolgens door met de BGO. Ook deze club was op bezoek in het Huis van het Regiment. Ze kregen een rondleiding van aoi b.d. Jo Hugens. Vervolgens heb ik de getuigschriften op het pontonplaatvlot mogen uitreiken aan de acht geslaagde genisten ('bijna-genisten', want sommigen moeten nog een stoel bij de genie bemachtigen). Een bijzonder moment voor mij, want dit was dan ook gelijk de laatste klas BGO, oude stijl. Na de vakantie worden de toekomstige soldaten opgeleid middels een modulesysteem. Bovendien hebben ze in hun burgerschoolopleiding (VEVA) al behoorlijk wat militaire lessen gehad. Uiteindelijk hadden ze ook nog recht op de genietradities en een stukje les over het Regiment Genietroepen en dat heb ik dan ook samen met marketentster Jet gedaan.

Vrijdag. Vught. De rekeningen van de 4Daagse en de co-overdracht verzameld en deze verstuurd. Inmiddels is ook bekend geworden dat de doodsoorzaak van het kind van de pelotonscommandant wiegendood was. Het overleden kindje van onze collega is inmiddels in Nederland aangekomen. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe. Meer info hebben we nog niet.

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden

Volgende week.

Niet veel, wel een uitroting van taakteam vijf, met ook wat bijzonderheden v.w.b. terugkomst. Maar later meer hierover.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 367 van de RA, dóór de RA. 2012-08-07 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 31.

Nog steeds weinig activiteiten in Genieland. Het grootste deel is op vakantie en een enkele club is nog hier. Toch moeten we weer beginnen met de voorbereiding voor de activiteiten in de tweede helft van 2012.

Maandag. Geen noemenswaardige zaken.

Dinsdag. Evaluatie over de inzet van het regimentsvlot 'PAULA' tijdens de 4Daagse. De inzet was natuurlijk oké, maar als goed onderofficieren bereiden we een opdracht voor, voeren we hem uit en evalueren we de opdracht. Al is het maar om de inzet van volgend jaar zeker te stellen qua personeel.

Woensdag. Samen met de rc naar Culemborg waar de uitvaart van Job Teeuwen plaatsvindt, het zoontje van lnt René Teeuwen en zijn vrouw Maaïke. Job, 'n half jaar oud, is tijdens de vakantie van het gezin Teeuwen door wiegendood overleden. Een waar familiedrama dat je helemaal niet kunt bevatten; ik niet in ieder geval. Aalmoezenier Jeffrey Vincentie heeft samen met de plaatselijke geestelijke de dienst geleid. Na de dienst is de kleine Job begraven op de begraafplaats te Culemborg. Als laatste groet hebben we zijn allen ballonnen opgelaten met daaraan een wens, boodschap of een groet op een kaartje. We wensen René, Maaïke en zoontje Bram alle sterkte toe.

Donderdag. Samen met de rc het jaar doorgenomen en gelijk daarbij het regiment besproken.

Vrijdag en zaterdag. Geen bijzonderheden.

Zondag. Terugkeer van taakteam 5. Een iets of wat vreemde ontvangst deze keer, maar dat maakt voor het regiment niets uit. Deze club van zo'n 20 genisten is na een aantal maanden werken in Afghanistan teruggekeerd. Nog niet naar de familie, want na de landing op Eindhoven zijn onmiddellijk met busjes doorgereisd naar Budel om daar een adaptatieprogramma te doorlopen. Dus ditmaal stond ik niet op vliegveld Eindhoven maar op de kazerne te Budel. Daar heeft de bc en ba 101 Gnbat ze opgevangen, ze veel succes en mooie dagen gewenst. En vervolgens de hebben we de traditionele borrel gedronken.

Volgende week.

Geen bijzonderheden.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 368 van de RA, dóór de RA. 2012-08-14 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 32.

Vermoedelijk de laatste, min of meer, rustige week. Vanaf volgende week stromen de eenheden weer vol en dan komt het werk als vanzelf weer aanwaaien, daar hoeven we niets voor te doen.

Maandag, dinsdag en woensdag. Geen bijzonderheden.

Donderdag. Op pad naar Wezep voor een informatief gesprek over de stichting Vrienden van het Regiment Genietroepen (SVRG). De voorzitter, lkol b.d. Thijs Bont, en de penningmeester, lkol b.d. Peter Rübsamen, geven uitleg over de financiën van het regiment aan de nieuwe rc. Bovendien is bij hen een heel stuk geschiedenis bekend over het ontstaan van de SVRG en dat is soms wel eens noodzakelijk.

Vrijdag, zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden.

Volgende week:

- uitroetatie op maandagavond;
- aoi Dries Kuipers gaat maandag met FLO. Hij wil er geen feest van maken, maar als regiment kunnen we hem niet zomaar laten gaan, daar hij zijn hele werkzame militaire leven bij het regiment heeft gediend;
- vergadering redactie 'Genist'.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 369 en 370 van de RA, dóór de RA. 2012-08-26 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 33.

Maandag. Eerst de normale opstart van de week. Vervolgens hebben we toch nog met een sober karakter afscheid kunnen nemen van Dries Kuijper. Zijn werkzame leven lang genist geweest. Hij wilde gewoon gaan, zonder veel poeha, maar dat kan natuurlijk niet. Dries, het ga je goed en ik hoop je weer ergens te zien. 's Avonds rond een uur of negen komt sm Van de Berg van Geniewerken weer terug van zijn missie. Welkom thuis, een goed verlof en tot ziens.

Dinsdag. Redactievergadering voor een nieuwe editie van ons lijfblad 'Genist'.

Woensdag. Aoi Ger Thijssen komt even op bezoek; voor de rest geen bijzonderheden.

Donderdag, vrijdag en zaterdag. Geen bijzonderheden aan het regimentsfront.

Zondag. VTO-KMA Gn klas 2012-2 is op oefening 'Entrez Nous'. En zoals het al een paar jaar gebeurt, doen ze dan o.a. ook Best aan; een klimprogramma op en rond de kerktoren van de Odulpheskerk. Voor mij een 'thuiswedstrijd', dus even op bezoek geweest.

Noot van uw RA:

Waarom weekbrief week 33 zo laat?, Tja als je de brief schrijft en in de outbox wegzet maar vergeet deze te verzenden, dan kun je lang wachten, voordat ie op het internet staat, Bij deze dus.

Kalenderweek 34

Maandag. Behalve de normale weekopening, een kort bezoek aan een genist die werkzaam is in Budel en vervolgens door naar de KMS, op uitnodiging van de leerling-collega's van opleidingspeloton C-3. Zij hadden de instructiemaaltijd georganiseerd en ik had daar, aan het eind een aandeel in; een stukje genietraditie en wat er op dit moment zoal speelt bij ons, genisten. Afgesloten met de borrel, staande gezeten gezongen en dat klonk erg goed. Dat moet natuurlijk ook wel als er in de klas 9 kpl's van de genie actief zijn. Collega's, bedankt!

Dinsdag. Een bezoek en een gesprek met de instructeurs van de instructiegroep Bruggen en Varen. 's Avonds nog door naar vliegveld Eindhoven, 'Genie-taakteam 6' gaat op pad naar het missiegebied. Uiteraard met de gebruikelijke genietraditie. Mannen, succes.

Woensdag. Op naar Wezep, een geplande noodbeëdiging, ja dat kan ook. Vandaag was namelijk ook de thuisfrontinformatiedag van een groep genisten die binnenkort weer op pad gaat. Dit was dus een mooie gelegenheid om sld Jansen in het bijzijn van zijn familie, vriendin en zijn groepsleden te beëdiging. De belofte werd afgenomen door lkol Dobbenberg, bc van 11 Pagnbat. 's Avond weer snel terug naar Vught voor een uitje met de commandogroep, per slot van rekening moesten we nog afscheid nemen van de nieuwbakken briggen Hans van Griensven.

Donderdag. Weer terug naar Wezep, de laatste zaken voor de beëdiging van 30 augustus doorgenomen met de sie S1 van 101 Gnbat. 's Middags met de rc en kap Hennequin de beide regdiners doorgenomen.

Vrijdag. De gehele dag met de ba's en OTC-adj gesproken over regimentszaken.

Volgende week.

- beëdiging in Cuijk; dus ook oefenen;
- adj Albert Oudjes krijgt een medaille;
- eindevaluatie van de Regimentswapendag 2012;
- op bezoek bij de VTO-KMA Gn klas 2012-1 tijdens de oefening en bij hun binnenkomst op de kazerne;
- er gaat een groep genisten inroteren naar Kunduz;
- en adj Peter de Jong van de TD viert zijn FLO in het Huis van het Regiment, dat doen we middels een 'een-tweetje' met de RA van de Technische Troepen;
- er komt nog een genist terug aan het eind van de week, mogelijk op Schiphol;
- in Roermond wordt de jaarlijks herdenking gevierd.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Weekbrief nr. 371 van de RA, dóór de RA. 2012-09-02 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 35.

Het wordt een volle week, met een beëdiging, bezoek oefening (2x), jubileum. Ik heb me zeker dus niet verveeld deze week. Lees met me mee.

Maandag. Eerst natuurlijk de normale weekopening. Daarna de rest van de ochtend gebruikt voor het oefenen met de vaandelwacht, die mij aankomende donderdag gaat assisteren met de beëdiging in Cuijk. En er moest eigenlijk wel wat geoefend worden, net zoals wat aandacht voor de DT's. Na de middag de beëdigingceremonie doorgenomen met de rc. Het is dan ook zijn eerste beëdiging als beëdigingautoriteit. Na wat praktische aanpassingen in het "normale" draaiboek gaan we er voor.

Dinsdag. Vanaf 08.00 uur zijn we weer aan het oefenen. Het gaat steeds beter en de vaandelwacht zal op locatie Hedel nog wat gewapende exercitie oefenen. We zien elkaar donderdag vlak voor de beëdiging voor het laatste oefenmoment.

Daarna nog de receptie doorspreken van de aoi Peter de Jong van de Technische Dienst die zijn FLO-receptie viert in het Huis van het Regiment.

Woensdag. Eerst naar Utrecht, de Kromhoutkazerne, om de opening van deze kazerne door te spreken met de projectorganisatie van Commando Diensten Centrum. We gaan met de genie de opening opluisteren met wat genietradities, hopelijk met hulp van de geniebewoners van de Kromhoutkazerne. Het was uiteindelijk een van de eerste kazernes van de genie.

Vervolgens via Vught door naar Wezep. Adjudant Albert Outjes zit 24 jaar in dienst en krijgt zijn welverdiende zilveren medaille. Op het ciesappèl werd hem, met een verkorte uitleg van de geschiedenis van de medaille, deze opgespeld. Daarna werd de receptie in de nog in aanbouw zijnde compagniesbar gevierd. En daar mocht ik dan ook de tradities uitdragen, met marketentster Pien die op het allerlaatste moment nog bereid was om naar Wezep af te reizen. Albert, nogmaals gefeliciteerd en Pien dank je wel! Door naar Vught voor de eindevaluatie van de Wapendag 2012.

Donderdag. We gaan naar Cuijk, beëdigen. 105 heeft in de voorgaande periode alles voorbereid, samen met de sie 1 van 101 Gnbat. In de ochtend alles opgebouwd en na de middag kon het gaan beginnen. Vanaf 13.00 uur konden de gasten en de te beëdigen militairen komen. Ze werden ontvangen in de raadszaal van het gemeentehuis Cuijk. Toen iedereen was gearriveerd, werden de gasten nog toegesproken door burgemeester Hillenaar. Vervolgens werd de beëdigingceremonie buiten op het plein voor het gemeentehuis gehouden. Ook hier heeft de burgermeester alle belangstellenden en de militairen nogmaals toegesproken. Twintig jonge collega's hebben de eed of belofte afgelegd op ons vaandel. De rc, kol Van Cooten, was de beëdigingautoriteit. De ceremonie werd opgeluisterd door de muziek van het Fanfarekorps der Genie; ze waren met 20 man sterk afgereisd naar Cuijk omdat we geen militaire muziek hadden. FKG, ook jullie bedankt. Na de beëdiging buiten zijn we naar café Spinners gegaan, waar de receptie werd gehouden. Het FKG vertoefde in hun "eigen" café de Posthoorn.

Na de beëdiging snel door naar Schaarsbergen, 11 Gncie LMB (AASLT) viert haar 20-jarig bestaan. Vele (oud-) collega's waren daar aanwezig. Naar verluid is het een erg gezellige avond geworden.

Door naar Kerkdriel, de VTO-KMA Gn 2012-1 is bezig met de eindoefening. Samen met aalmoezenier Jeffrey Vincentie en de instructeurs hebben we een bezinningspuntje ingericht aan de dijk van de Maas. Daar heb ik de kerels met wat regimentsgedachte een borrel gegeven, nadat we natuurlijk eerst ons lied hebben gezongen. De borrel was - denk ik - een verzwarende omstandigheid, gezien het fysieke karakter van deze oefening. Gelukkig dat Jeffrey ze altijd wel weer op pad stuurt met de juiste gedachte, een verlichtende omstandigheid dus.

Vrijdag. Vroeg in de ochtend naar vliegveld Eindhoven. De extra groep pagn vertrekt op missie. Dit waren dezelfde kerels die verleden week aanwezig waren bij de thuisfront informatiedag te Wezep. Veel ouders en partners waren meegekomen. Na ons lied en de borrel zijn ze vertrokken. Goede uitzending en tot later. Door naar Vught; de VTO-KMA Gn wordt binnen gehaald en worden 'genist' gemaakt door hun commandant, kap Niels Dierckx. De nieuwbakken pelotonscommandanten werden gefeliciteerd door hun aanstaand collega's. Het geheel werd afgesloten metons lied en de borrel.

Aooi Peter de Jong van de Technische Dienst neemt afscheid van de actieve dienst. Dit doet hij middels een receptie in het Huis van het Regiment. Omdat Peter een kleine 20 jaar bij, met of voor de genie heeft gewerkt, heb ik samen met de ra van de TD, regimentsadjudant Willem van Loon, de genie en technische dienst tradities uitgedragen.

Zaterdag. Met Ikol Rik Dijkhof naar Roermond. Daar wordt voor de 25^e keer de herdenking gehouden van de slachtoffers van de oorlog in en rond Nederlands Indië. Natuurlijk heeft ook het regiment daar een krans gelegd.

Zondag. Geen bijzonderheden

Volgende week.

- c-overdracht 105 Brugcompagnie;
- dus ook het FLO van maj Joost Michielsen;
- seniorenbijeenkomst in Vught;
- beëdiging en certificaatuitreiking van de VTO-KMA Gn
- en als het lukt nog even naar de Contactdag van de VGOO.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen*

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 36.

Maandag. Geen commandogroepoverleg. De rc is naar Utrecht voor een vergadering. Het agendaoverleg wordt dus iets voor dinsdag.

Wel een bijzondere dag vandaag. Het commando over 105 Brugcompagnie zal door maj Joost Michielsen worden overdragen aan maj Gelink. Aansluitend wordt het functioneel leeftijdsontslag (FLO) van maj Joost Michielsen ingeluid. Het appèl voor de commando-overdracht is op het water. De pontonniers hebben een appèllocatie in een u-vorm in elkaar gesleuteld van vouwbrugpontons. Het appèl was pontonnierswaardig. Bijzonder was dat de broer van Joost was overgekomen uit Australië, waar hij als onderofficier door het leven gaat. Hij was de drager van de compagniesrichtvlag en mocht deze overhandigen aan de oude compagniescommandant, zijnde zijn broer. Na de commando-overdracht was er een mooie receptie, met natuurlijk de regimentstradities, natuurlijk wel met bijzonderheden. Zo waren er bijvoorbeeld twee peddels in plaats van een. Eén voor de commando-overdracht en één voor het FLO. Aan het eind van de receptie werden we verrast met een bezoek van C-LAS, luitenant-generaal De Kruif. Dit was niet voor niets natuurlijk. De dan net b.d maj Joost Michielsen krijgt de "Legpenning van Commandant Landstrijdkrachten" uitgereikt. Redenen, welke niet, zou je kunnen zeggen. Het is eigenlijk voor zijn gehele oeuvre, als genist en als militair van de Landmacht. Joost, het is je van harte gegund en de kers op de slagroom van jouw toetje. Gefeliciteerd.

Dinsdag. Opening van de week i.p.v. de maandag en een bezoekje aan de seniorenmiddag van de locatie Vught o.l.v. Jo Hugens.

Woensdag. Geen bijzonderheden.

Donderdag. Voor morgen de ceremonie van de certificaatuitreiking en beëdiging van de VTO-KMA Gn klas 2012-1 beoefend.

Vrijdag. Het eerste deel van de dag wordt ingenomen door de certificaatuitreiking van de VT-KMA Gn 2012-1. Zes nieuwe enthousiaste pelotonscommandanten staan klaar om paraat te gaan. Maar eerst was er de certificaatuitreiking in het bijzijn van partner, familie en vrienden. Na de lunch vond de beëdiging plaats. Dus ze komen geheel gereed aan bij hun parate eenheid. Aan het eind van de ceremonie zijn natuurlijk de genietradities uitgedragen en deze keer - omdat het een beëdiging is - wordt er "uierats" gegeten. Daarna door naar de VGGO. De VGGO hield haar Algemene Ledenvergadering en Contactdag. Na toch nog wat collega's gesproken te hebben ging eenieder huiswaarts. Ik vermoed dat de vereniging een hele goede Contactdag heeft gehad.

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden.

De komende week:

- jaarvergadering van de VOPET;
- FLO van kap Jan Godding en aoo Ad Boer;
- 36-jarig jubileum van aooi Raymond Metselaar en
- de Geniebijdrage aan de opening van de Kromhoutkazerne.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 37.

Maandag. Een normale weekopening met weinig bijzonderheden. Wel zijn er een aantal metselaars van het Advanced Constructiepeloton van 102 Constrcie aan het werk op het museumterrein. Ze voeren herstelwerkzaamheden uit aan het VOPET-monument. Verleden week is het geheel schoongemaakt door Piet van Haaften samen met personeel van het museum. Aan het eind van deze week is het monument hersteld en geheel opnieuw gevoegd. Mannen bedankt, ook namens de VOPET.

Dinsdag. Geen bijzonderheden.

Woensdag. Na de ochtend te zijn begonnen in Vught en een bliksembezoekje aan de Algemene Ledenvergadering van de VOPET eveneens in Vught, ben ik op pad gegaan naar de KMS in Weert. Kap (nu b.d.) Jan Godding ging met FLO. Eerst een gezellige lunch en vervolgens een bezoek aan de Historische Verzameling KMS en daar was ik nog nooit geweest. Grappig om, de in mijn tijd beroemde en beruchte, aooi Meijer weer eens (op foto) terug te zien. Daarna de formele dienstverlating van Jan. Lovende woorden van C-KMS voor Jan en de genie voor de wijze waarop beiden opleidingszaken benaderen. We zijn geëindigd met een receptie, met natuurlijk de genietradities. Jan, het ga je goed en we zien elkaar zeker weer.

Donderdag. Van Best, via Vught, door naar Oirschot en weer terug naar Vught. De dag begon met de trieste mededeling dat de echtgenote van André Henskens was overleden. Na een triest ziekbed lukte het niet meer. André, familie en vrienden, heel veel sterkte bij dit zware verlies. In Oirschot kreeg adj Raymond Metselaar zijn gouden medaille voor 36 jaar eerlijke en trouwe dienst. De ceremonie was georganiseerd bij 42 Pantserinfanteriebataljon van het Regiment Limburgse Jagers. Op het bataljonsappèl waar het gehele bataljon stond aangetreden, stonden ook ongeveer 60 ROC-leerlingen van het BPV-peloton (Beroeps Praktijk Vorming). Het appèl eindigde met het "Jagerslied", en dat is wel vreemd als er voor een genist dit lied wordt gezongen. Vervolgens door naar de receptie en daar hebben we natuurlijk het geheel nog eens dunnetjes overgedaan, maar dan met genietradities en ons eigen Mineurslied. Rap door naar Vught. Adj Ad de Boer gaat met FLO. Ad heeft de laatste vier jaar gewerkt op het OTCGenie als 'bevo-man'. Ad heeft er voor gekozen om zijn FLO bij ons te vieren en dat hebben wij dan ook – natuurlijk - opgeluisterd met onze, maar wel een beetje aangepaste, genietradities. Ad, ook voor jou het allerbeste, en je bent ook altijd welkom in Vught bij het regiment.

Vrijdag. Vanuit Vught doorgereisd naar Utrecht voor de officiële opening van de Kromhoutkazerne. De projectorganisatie van deze opening had aan het regiment gevraagd om deze opening genieuwaardig te maken. Per slot van rekening was de Kromhoutkazerne in eerste instantie een geniekazerne. Bij de sluiting van de oude Kromhout was de koperen plaquette bij de poort veiliggesteld (!) door een aantal, niet nader te noemen, lieden van het OTCGenie. Enige weken geleden is deze plaquette weer terug gegeven en deze werd, samen met de nieuwe plaquette, gebruikt voor de opening. De daadwerkelijke opening zou worden opgeluisterd met onze genietradities. Dus Jetty, een van de marketentsters, was van de partij en er waren een behoorlijk aantal genisten aanwezig bij de opening. Het regiment wordt gelukkig nooit in de steek gelaten; alle aanwezige genisten bedankt. Nadat iedereen was voorzien van een brandewijntje (koud), konden we de tradities uitdragen en dat werd toch een groot succes. Velen kenden het lied of zongen mee met behulp van de instructiekaart "IK GN-15-05-1748 – Het Mineurslied", maar daarnaast was er door een enkeling driftig geoefend om het lied luidkeels mee te kunnen zingen. Met de regimentscommandant aan het hoofd van de eregalerij hebben we ons weer van onze beste kant laten zien.

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden.

Volgende week.

- Angelique, onze regimentssecretaresse is dinsdag jarig;
- naar de herdenking van de Oversteek van de Waal, samen met een school uit Lent;
- de uitvaart van de echtgenote van André Henskens op woensdag;
- mijn beloofde cadeau inlossen aan Toine van Boxtel, en dat vind ik niet erg.

We hebben het goed geregeld bij het regiment.

*Adj Frans Schiltman,
Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*