

Van: 2013-03-01 tm 2013-09-16

Steller: Webmaster

Titel : Weekbrieven nr. 393 tm 413 van de RA, dóór de RA.



Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 9 (nr. 7-2013)

Maandag. Roostervrij.

Dinsdag. Een bezoekje aan 41 Pagnbat, in bijzonder de ba; we hebben het een en ander doorge-(be)sproken. Daarna door naar Hedel en de opstart gemaakt voor de Vierdaagse 2013. Uiteindelijk moet ons regimentsvlot 'Paula' richting Cuijk gevaren worden. Dit moet een gezamenlijk actie worden, want we hebben niet voldoende mensen meer op de school in Hedel. Vrijwilligers zijn er wel, maar die moeten wel toestemming krijgen van hun commandant. Ik ga ervan uit dat dit gaat lukken.

Dan snel naar Vught om de komende Nationale Veteranendag in Den Haag te bespreken. Het ziet er naar uit dat we weer met drie sub-ehdn in het detachement gaan lopen (FKG, veteranen en een det actiefdienenden) In de wandelgangen gonzen berichten dat er dit jaar toch wel een behoorlijk aantal 'jonge' veteranen gaan meelopen. Ik ben benieuwd.

Woensdag. Een bijzondere dag. Op naar Wezep. Adjudant Ger Thijssen, ba van 11 Pagnbat gaat het bataljon verlaten. Hij draagt dus zijn functie over. De zichtbaar en hoorbare 'gelukkige' is adj Ben Laarhuis. Samen met de echtgenote van de rc en mijn echtgenote zijn we die kant opgegaan. Een bijzonder appèl, met een mooie maar ook emotionele speech van de vertrekkende ba. Daarna werd op de wijze van 11 Pagnbat 'kort en hevig' de receptie gehouden. Uiteraard met de genietradities. Ger gaat zijn carrière voortzetten bij OTCOPN. Ger, hartelijk dank voor alles wat je voor 11 Pagnbat, het regiment, maar ook zeker voor mij hebt getekend. We zien elkaar zeker weer ergens in of buiten Nederland. Ben, van harte gefeliciteerd met deze functie. Ik weet dat het jouw droom is om ba te kunnen zijn. Ik hoop natuurlijk op een regimentswaardige samenwerking en - zoals jij dat zegt - 'Ik hoop het niet, we gaan het gewoon doen'. Wees zuinig op je starterspakketje brandewijn, want dat is maar eenmalig.

Donderdag. Eerst naar Vught. Samen met de VTO-KMA Gn oefenen. Vrijdag krijgen ze namelijk hun felbegeerde certificaat voor de cursus VTO Pelotonscommandant Genie. Aansluitend worden ze beëdigd op ons regimentsvaandel. Daarna weer terug naar Wezep. Kap Ben Vlakte verlaat de dienst met FLO. Samen met de rc op genieuwaardige wijze afscheid genomen van zijn actieve militaire carrière. Echter, van het regiment komt hij niet meer van af. Bij de receptie hebben we hem voorzien van de veteranenversierselen (regimentsbadge) en natuurlijk de folder van onze veteranenvereniging. Ben, het ga je goed en ik hoop je zeker in de toekomst weer eens te zien, samen met je pelotonsmakers van 111 Pagnacie.

Vrijdag. Vandaag staat in het teken van de certificaatuitreiking en beëdiging van de VTO-KMA Gn klas. Zeven jonge officieren staan te trappelen om naar hun peloton te mogen. Een mooie dag, met een rondleiding door het Geniemuseum voor de genodigden, een certificaatuitreiking door lkol Wols (zijn laatste) en daarna de beëdiging, afgenomen door onze rc, kol Van Cooten. Na de beëdiging hebben de kerels natuurlijk uienrats gegeten. Na de uienrats hebben we de gasten getrakteerd op onze regimentstradities. Een mooie dag dus.

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden.

Volgende week.

- maandag - verkenning bij het Spoorwegmuseum i.v.m. het regimentsrelatieconcert;
- dinsdag - naar Dongen, onderhoud aan ons vaandel;
- woensdag - een dagje Vught;
- donderdag - overleg over de beëdiging van 18 april in Cuijk en een bezoekje aan 112 Pagnie te Wezep;
- vrijdag - wat de dag zal brengen.

Hopelijk tot snel.

*Adj Frans Schiltman,
Jullie Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

“Sodeju”

Weekbrief nr. 394 van de RA, dóór de RA. 2013-03-11 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 10 (nr. 8-2013)

Maandag. Na de gebruikelijke opening van de week op weg naar het Spoorwegmuseum. Er moeten nog basisafspraken worden gemaakt en dat ga ik samen met kol b.d. Tjeerd de Vries doen. Hij natuurlijk als vz van het FKG en ik namens het regiment. Het ziet er allemaal goed uit en het belooft een bijzonder interessant Relatieconcert Regiment Genietroepen te worden. Meer volgt.

In de middag weer de tweewekelijkse vergadering over de Wapendag van 23 mei 2013, het jaar waarin we verjaren naar een respectabele leeftijd van 265 jaar.

Dinsdag. We starten de dag in Breda bij de firma Van Dongen met de Kroon. Daar moet ons vaandel worden onderhouden. En als het vaandel zo vaak naar buiten gaat als bij ons regiment dan moet dat wel een keer gebeuren. We hebben ook niet altijd mooi weer bij onze activiteiten; denk maar aan de c-overdracht in Cuijk in 2012. Daarna ben ik door adj Jaap Rouw van bureau C&P nog op de hoogte gebracht van allerlei wetenswaardigheden die voor ons ra's handig kunnen zijn.

Woensdag. Geen bijzonderheden.

Donderdag. We reizen maar weer eens af naar Wezep. Even kort langs bij 112 Pagnie, daarna met 101 Gnbat de beëdiging doorspreken, die we 18 april gaan houden in de gemeente Cuijk. Vervolgens weer terug naar 112 Pagnie, de middag staat namelijk in het teken van de medaille die kpl-1 Erik Grondstra gaat krijgen en dat voor het front van de troep en in het bijzijn van zijn vrouw, zijn kleintje, ouders en schoonouders. Na het bijzonder appèl werd er natuurlijk een receptie gehouden en daar mocht ik dan samen met marketentster Lisa van Piekeren van 101 Gnbat de genietradities uitdragen. Een mooie middag.

Vrijdag. C-overdracht bij de Mineurs- en Sappeursschool. Lkol Ruud Wols geeft het commando over aan de net bevorderde lkol Arie van Beelen. Een kort appèl en receptie met de daarbij behorende genietradities, maar nu zonder marketentster. Dit moet ik niet al te vaak hebben, met is vele male beter. En dan ook nog het feit dat de partner van Ruud er niet bij kon zijn, bracht weer met zich mee dat ik nu Ruud moest kussen en hem zijn welverdiende regimentsboekje kon overhandigen. Ruud, bedankt en het ga je goed. Arie, gefeliciteerd, twee keer.

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden

Volgende week.

- maandag - geen bijzonderheden;
- dinsdag - geen bijzonderheden;
- woensdag - een dagje VGOO;
- donderdag - de kerels uit Burundi keren terug en de c-overdracht van de Joint CBRN school;
- vrijdag - inrotatie van personeel 101 Gnbat naar Afghanistan.

Hopelijk tot snel.

*Adj Frans Schiltman,
Jullie Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

“Sodeju”

Weekbrief nr. 395 van de RA, dóór de RA. 2013-03-18 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 11 (nr. 9-2013)

Maandag. Een gewone opstart van de week, met voor vandaag geen bijzonderheden.

Dinsdag. 's Ochtends vroeg wordt de 1^e Int Luijters bevorderd tot kap. Dit gebeurt op het OTCGenie. Op een genieuwaardige wijze worden de sterren, die hij heeft gekregen van de rc en de vader van de kersverse kap Luijters, natgemaakt. Een wiellaadschap met een met water gevulde bak die hem tenslotte op een schoonmaakdouche trakteert. Gelukkig vroor het en was het water ook wel koud!!!

Woensdag. De Promotor viert haar jubileumdag. In Wezep zijn een aantal relaties uitgenodigd. Door militairen werden twee lezingen gehouden (Kenniscentrum en de oef African Engineer) en door bedrijven werd d.m.v. een *one minute pitch* verteld wat ze in huis hebben of wat ze mogelijk voor ons zouden kunnen betekenen. Een verrassende dag. Aan het eind van de dag nog even aan bij 111 Pagnie en wat afspraken gemaakt.

Donderdag. Rond 03.30 uur op pad naar Schiphol. De Burundi-gangers komen terug van hun oefening. De opdrachten zijn gereed en we kunnen terugkijken op een erg geslaagde oefening, georganiseerd door 101 Gnbat. Na de landing werd er verzameld in de aankomsthal. De bc, lkol Ed Caelen, verwelkomde de mannen en vrouwen van het detachement en daarna konden we het Mineurslied ten gehore brengen en onze genieborrel drinken. Door naar Vught, eerst nog wat papierwerk en dan de c-overdracht van C-JCBRN school. Lkol Erik Sinninghe heeft het commando overgedragen aan lkol Alain Schoonderbeek. Uiteraard zijn de tradities uitgedragen. En omdat Jeth ziek te bed lag en dus niet als marketentster kon optreden, was Ellen Broeders bereid om deze taak over te nemen. En ik kan zeggen dat het gewoon erg goed ging, alsof ze nooit anders gedaan had. Erik, bedankt voor het zijn van commandant. Alain, gefeliciteerd met het commando van de school die in de toekomst alleen maar kan uitbreiden. Jeth, beterschap en - *last but not least* – Ellen, hartelijk bedankt dat je mij, en in het bijzonder het regiment, uit de brand hebt geholpen.

Vrijdag. Op om 03.30 uur. (Als ze maar niet gaan denken dat dit tijdstip normaal is.) Inroteren van smi Remco van Dommelen. Eindhoven; slechts twee rotanten waarvan één genist, maar ook nu ons lied en de borrel. Maar nu dan voor iedereen!!!
Na het vliegveld door naar huis.

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden.

Volgende week:

- maandag - geen bijzonderheden;
- dinsdag - vergadering Wapendag;
- woensdag - een dag bij 102 Constructiecompagnie en de zilveren medaille-uitreiking aan smi Straub;
- donderdag – de ra van de Verbindingsdienst wordt gewisseld en aoo Frank Roeken krijgt ook zijn zilveren medaille;
- vrijdag - met Jeffrey naar Ons Dorp, op bezoek bij een regimentslid.

Hopelijk tot snel.

*Adj Frans Schiltman,
Jullie Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

“Sodeju”

Weekbrief nr. 396 van de RA, dóór de RA. 2013-03-27 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 12 (nr. 10-2013)

Maandag. Een normale opstart, agenda's en de bijzonderheden doornemen.

Dinsdag. Wederom een tweewekelijks projectgroepvergadering, waarbij er tot nu toe geen noemenswaardige problemen zijn opgedoken.

Daarna nog een oriënterend gesprek met het Instrpel VEVA over het aanmeren van sldn die hun opleiding in het geheel of gedeeltelijk hebben afgerond. Op dit moment is de stand van zaken dat het nog niet geheel haalbaar is. Nog even wachten op de nieuwe situatie en dan gaan we het opnieuw bekijken.

Woensdag. Een dagje naar Wezep. Eerst even aan bij de staf van 101 Gnbat en het een en ander doorspreken over de naderende beëdiging, de Rode Kruis Bloesemtocht en de 4Daagse. Daarna door naar 102 Constrcie. Even bijkletsen en vervolgens deelnemen aan de ceremonie waarbij sm Julian Straub zijn zilveren medaille voor 24 jaar eerlijke en trouwe dienst kreeg. De medaille werd uitgereikt door de bc, lkol Ed Caelen, voor het front van de troep, zijnde de 102 Constrcie. Daarna de receptie in de Beverbunker, waar ik het geheel samen met marketenster Nicole en de genietradities heb opgeluisterd. Jammer dat sm Julian Straub zijn partner niet had uitgenodigd, want nu moest hijzelf de roos in ontvangst nemen,.... Op geniewaardige wijze.

Donderdag. Een dag met weer aardig wat kilometers. Begonnen in Vught voor wat verplichte werkzaamheden. Daarna naar Amersfoort. Aooi Bert Oost, ra van de Verbindingsdienst, heeft zijn functie overgedragen. Een heel kort bezoekje, want nog diezelfde middag werden er twee medailles uitgereikt bij 41 Pagnbat. Aoo Frank Roeken voor 24 jaar en sgt-1 Evers van 411 Pagnctie voor 12 jaar. Bij beiden zijn de regimentstradities uitgedragen. Bij de een met marketenster Rebecca en de ander zonder haar.

Vrijdag. Samen met de aalmoezenier naar “Het Dorp” in Arnhem. Regimentslid Giorgio Utzeri is jarig en samen met een aantal collega's hebben we hem verrast.

Zaterdag. Een dagje 11 Gncie LMB AASLT. De cie is in zijn geheel mee met een bataljonsoefening. 11 Gncie is tijdelijk versterkt met een peloton van 103 Constrcie. Na een fikse verplaatsing (in tijd) werd er een base ingericht op vliegbasis Twente. Diverse geniewerkzaamheden werden opgestart. De ingangspartij werd - van zeer geïmproviseerd - uitgebouwd naar een ingangspartij die enige naam mocht hebben. Een alternatieve verkeerstoren werd gebouwd, ouderwetse maar effectieve zandzakbeschermingen werden toegepast. Een mooi dagje kijken en praten met diverse regimentsleden.

Zondag. Geen bijzonderheden.

Volgende week:

- maandag – geen bijzonderheden;
- dinsdag - CT passen, inrotatie van NSE 5 en GnTT naar Afghanistan, vergadering VRG;
- woensdag - uitdiensttreding van kap Albert Visser en een bespreking m.b.t. de Rode Kruis Bloesemtocht in Geldermalsen;
- donderdag - FLO van elnt Ton Schouwenaars;
- vrijdag - geen bijzonderheden.

Hopelijk tot snel.

*Adj Frans Schiltman,
Jullie Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

“Sodeju”

Weekbrief nr. 397 van de RA, dóór de RA. 2013-04-02 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 13 (nr. 11-2013)

Maandag. De ochtendstart, zoals bijna altijd, begint met de agenda's en de bijzonderheden doornemen. De middag staat in het teken van de infodag voor bedrijven, die mogelijk interesse hebben om deel te nemen aan de infomarkt tijdens de Wapendag 2013. Ze zijn bijeen in het Huis van het Regiment en worden op de hoogte gebracht van de procedure infomarkt 2013. Twee oud-genisten, die nu hun brood verdienen in het bedrijfsleven, zijn ook aanwezig om hun bedrijf te vertegenwoordigen.

Dinsdag. 's Morgens mogen we - de rc en ik - verschijnen bij kledingatelier Pisa in Eindhoven. De nieuwe ct's moeten worden afgepast. Het zijn chique pakken geworden en het ziet er naar uit dat ze voor het eerst zullen worden gedragen op 30 april.

Na het passen, door naar vliegveld Eindhoven. Zo'n 25 regimentsleden staan te trappelen om te vertrekken voor hun missie. NSE 5 en een genie taakteam (GN TT) gaan op pad. Na alle regimentsleden te hebben voorzien van een brandenwiltje, hebben we luid en duidelijk onze mannen en vrouwen het vliegtuig ingezongen. Het ga jullie goed en tot ziens bij de bloempot! Vervolgens de dag afgemaakt in Vught.

Woensdag. Als eerste overleg met de VTO-KMS Gn. De herdenking op de Binckhorst, die het regiment jaarlijks ondersteunt, gaat toch weer door. De basis is gelegd; nu de details nog.

Daarna door naar Oirschot. Kap Albert Visser gaat de dienst op eigen verzoek verlaten. Hij heeft een mooie burgerbaan en gaat daar zijn geluk beproeven. Albert, het ga je goed en ik weet zeker dat we jou terugzien op de regimentsactiviteiten.

In de middag een bezoekje aan de csm van 105 Gncie Waterbouw (de oude 105 Brugcie) om de komende Bloesemtocht en de 4Daagse door te spreken.

Donderdag. De laatste aanvragen voor de NLVD - Veteranendag te Den Haag - doorgenomen en geregeld met Angelique.

De middag staat in het kader van het FLO van elnt Ton Schouwenaars. NA 37 jaar gaat Ton de "burger" in. Ik denk dat hij zich prima heeft voorbereid om burger te zijn. Een korte ceremonie en vervolgens een gezellige receptie. Bij het uitdragen van de regimentstradities heeft Ton mij - en ik denk ook Jeffrey - aardig verrast door mij samen met Jeffrey in de eregalerij te plaatsen. Ton, het ga je goed en ik hoop je terug te zien bij onze regimentsactiviteiten.

Vrijdag. Ba/csm-overleg, onder leiding van de OTC-adj. En vervolgens te horen gekregen dat ik mijn bureau niet meer op mag. In het oude deel van het museum gaat een asbestonderzoek plaatsvinden. U hoort en of leest later wel hoe dat gaat verlopen.

Zaterdag. Naar Utrecht, de opening van de expositie "Sporen naar het Front" in het Spoorwegmuseum. Het Geniemuseum heeft het pantserhek voor de duur van de tentoonstelling uitgeleend aan het spoorwegmuseum.

Tevens heeft de PPS wat bielzen gebroken om een vernield spoor na te bootsen. Het FKG was aanwezig om de opening met militaire muziek te ondersteunen. En voor eenieder die interesse heeft in trainen en in het leger, het is zeer de moeite waard om daar eens te gaan kijken.

Zondag. Geen bijzonderheden.

Volgende week.

- maandag - Tweede Paasdag;
- dinsdag - overleg voor de Wapendag;
- woensdag - AT passen;
- donderdag en vrijdag - op bezoek bij 111 Pagnie in Oberlausitz (Duitsland, tegen de Poolse grens).

Hopelijk tot snel.

*Adj Frans Schiltman,
Jullie Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

“Sodeju”

Weekbrief nr. 398 van de RA, door de RA. 2013-04-08 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 14 (nr. 12-2013)

Maandag. Tweede Paasdag.

Dinsdag. Behalve een vergadering over de aankomende wapendag, geen bijzonderheden.

Woensdag. Afspraken gemaakt voor de komende beëdiging, 18 april, in Cuijk. Behalve het 101 Gnbat gaat ook het OTCGenie bijstaan in de organisatie. 's Middags een bezoekje aan het Kleding- en Persoonsgebonden Uitrustings Bedrijf (KPU-bedrijf) in Soesterberg; mijn AT moet nog afgestemd worden. Het heeft lang geduurd i.v.m. allerlei storingen bij het KPU-bedrijf en door mijn eigen agenda. Maar, mijn AT is nu bijna gereed. Aan het eind van de dag aan de eerste etappe naar Oberlausitz begonnen. Die avond ben ik 500 km verder, rond 23.30 uur, gestrand in Duitsland om te overnachten.

Donderdag. 's Ochtends vroeg de laatste 300 km afgelegd naar het oefenterrein Oberlausitz. 111 Pagnie oefent daar. Verschillende scenario's passeren de revue. Van groepstrainingen onder eigen leiding tot teamoptreden, geïntrigeerd met de infanterie. De vrije uren worden gebruikt om diverse lessen op te pakken, Naar jarenlang de focus op 'search' te hebben gehad, komt 'donkergroen' optreden steeds meer weer op de voorgrond. 111 Pagnie, bedankt voor de geweldige opvang.

Vrijdag. Na een relatief korte nacht weer terug naar Nederland want NSE-4 komt terug van hun zes maanden durende missie en zullen landen op Eindhoven. Dat is dus weer 800 km terug, maar wel ruimschoots op tijd om de kerels met een borrel te ontvangen. En daarna naar huis. Ondanks een korte week toch wel vermoeiend dat gereis door Duitsland en Nederland.

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden.

Volgende week.

- maandag - regimentsraad en regimentscontactraad;
- dinsdag - oefenen te Cuijk;
- woensdag - VEVA klas;
- donderdag – marketentsterdag;
- vrijdag - geen bijzonderheden.

Hopelijk tot snel.

Adj Frans Schiltman,
Jullie Regimentsadjutant Regiment Genietroepen

“Sodeju”

Weekbrief nr. 399 van de RA, dóór de RA. 2013-04-15 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 15 (nr. 13-2013)

Maandag. Na de weekopening de Regimentsraad. Diverse zaken zijn besproken en het goede nieuws is dat het “nieuwe” reglement regimentswaarderingen en het reglement lidmaatschap van het Regiment Genietroepen op een paar kleine taalaanpassingen gereed zijn. Binnenkort zijn ze na te lezen op de regimentssite. 's Middags de Regimentscontactraad waarin de verenigingen en stichtingen verslag hebben gedaan van het afgelopen jaar en een blik in hun toekomst hebben laten zien. De financiën zijn besproken en we zijn natuurlijk een gezond regiment, maar duidelijk is dat we dit jaar minder inkomsten hebben gehad die gegenereerd zijn middels de regimentsbrief, beter bekend als de ‘bedelbrief’.

Dinsdag. De ochtend administratief gewerkt in Vught, op mijn tijdelijk kantoor. 's Middags de beëdiging doorgenomen met (bijna) alle spelers die een taak hebben bij de beëdiging. De laatste details doorgesproken met de pr-man van de gemeente Cuijk.

's Avonds stond een klas VEVA (Veiligheid en Vakmanschap) te trappelen om kennis te maken met ons regiment. In hun BPV-periode (praktijk beroepsvorming) hebben ze elke avond lessen gepland staan, waaronder een bezoek aan het Geniemuseum en natuurlijk de tradities van ons regiment. Na de rondleiding hebben ze de regimentstradities mogen beleven die ik samen met Jeth, onze marketentster, heb uitgedragen.

Woensdag. Weer een ochtendje Vught, kransen besteld voor de komende periode. En de middag besteed aan een balletje slaan (golf dus).

Donderdag. Marketentsterdag. 's Morgens de helft van het aantal dames verzameld in Vught. De andere helft uit het Wezepse was rechtstreeks naar Amsterdam gegaan. De start was op het Marine-etablisement te Amsterdam. Opgevangen door rabbijn Galiard van de militaire GV-organisatie. Hij heeft ons in het plaatje gebracht voor wat betreft Joods Amsterdam. Tevens kregen we een koosjere lunch aangeboden; teveel broodjes. Vervolgens zijn we doorgedaan naar het Joods Historisch Museum, waar we weer een rondleiding kregen. Vervolgens een tussenstop op het Rembrandtsplein voor een bakkie en een gebakje. Het één na laatste deel was natuurlijk - *Diamonds are a girls best friend* - een bezoek met rondleiding bij GASSAN Diamonds. De dag werd afgesloten in een restaurantje op het Rembrandtsplein. Wat mij betreft een geslaagde dag die onze dames - onze marketentsters - verdienen.

Vrijdag. Een klas BGO is klaars met de eerste modules van de nieuwe opleiding. Samen met Jeth de certificaatuitreiking ondersteunt met natuurlijk de regimentstradities. Mannen, het ga jullie goed en ergens in Genieland zie ik jullie.

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden.

Volgende week.

- maandag - regimentsdatabase en oefenen met de vaandelwacht;
- dinsdag - oefenen vaandelwacht en de tweewekelijkse Wapendagvergadering;
- woensdag - weer een VEVA klas;
- donderdag - beëdiging te Cuijk en afscheid van Ikol Dijkhoff van de co-gp Staf OTCGenie;
- vrijdag - Ikol Van de Broek komt op bezoek met een aantal collega officieren. Genietradities dus.
- zaterdag - deelnemen aan de Rode Kruis Bloesemtocht, in bijzonder aan het genodigdenprogramma.

Hopelijk tot snel.

*Adj Frans Schiltman,
Jullie Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

“Sodeju

Weekbrief nr. 400 van de RA, dóór de RA. 2013-04-25 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 16 (nr. 14-2013)

Maandag. Na de normale opstart oefenen met de vaandelwacht, afkomstig van 105 Geniecompagnie Waterbouw. De eerste keer dus wat onwennig maar het gaat zeker weer goed komen. 's Middags de voorlichting "Regimentsdatabase" aan personeel van de sie S-1 van 11 Pagnbat.

Dinsdag. Weer oefenen, tevens de laatste keer. De volgende keer dat we elkaar zien is in Cuijk, als de beëdiging gaat plaatsvinden. 's Middags de tweewekelijks vergadering van de werkgroep Wapendag 2013.

Woensdag. De laatste zaken voor de beëdiging regelen en klaarzetten en de voertuigen beladen. 's Avonds 42 enthousiaste leerlingen van Veiligheid en Vakmanschap (VEVA) die weer eens een weekje Beroeps Praktijk Vorming (BPV) hebben bij de PPS. Samen met geniemuseumrondleider Winand en marketentster Jeth de historie van de Genie, een stukje organisatie van het regiment en natuurlijk de genietradities aan de leerlingen bijgebracht.

Donderdag. Cuijk de eerste organieke beëdiging van dit jaar. Georganiseerd door 101 Gnbat en uitgevoerd door de sie S-1 van het bataljon met ondersteuning van alle sub eenheden en zelfs van 11 Pagnbat. Een gemengd clubje dus en bijna te noemen Regiment Genietroepen. De ochtend is opgestart in het Huis van het Regiment Genietroepen, waar de laatste check plaatvond en natuurlijk voor de genodigden een rondleiding door ons mooie museum. De lunch werd nog genoten en vervolgens werd er verplaatst naar Cuijk. In de raadszaal van het gemeentehuis werd eenieder ontvangen met een stukje gebak met daarop het regimentslogo. Na de koffie was het buiten opstellen en plaatsnemen en de beëdiging kon aanvangen. Na het melden van de eenheid aan de regimentscommandant, kol Van Cooten, sprak eerst burgemeester Hillenaar van Cuijk een aantal woorden naar ons regiment, naar de inwoners van Cuijk die behoorlijk aanwezig waren maar zeker ook naar de te beëdigden militairen. Dit maal werden drie genisten van CIMIC en 25 genisten van een van onze eenheden beëdigd. Na de beëdiging vond de receptie plaats in café Spinners. Met bubbels, uienrats en brandewijn. Een mooie beëdiging SODEJU!!

's Avonds afscheid van de chef-staf, lkol Rik Dijkhoff. De nieuwe ches-staf, lkol Bart Linsen, is natuurlijk al aan het werk. lkol Dijkhoff blijft in de buurt om projecten die in het verleden zijn blijven liggen, op te pakken en om de reorganisatie technisch af te ronden.

Vrijdag. Alles weer opgeruimd, de administratie bijgewerkt en aan het eind van de dag de regimentstradities uitgedragen bij de KVBK (Koninklijke Vereniging ten Beoefening Krijgsmacht) die een dagje Vught met onderwerpen over de genie hadden.

Zaterdag. Rode Kruis Bloesemtocht in Geldermalsen e.o. 105 Geniecompagnie ondersteunt deze eendaagse wandeltocht, de grootste van Europa. Dit jaar was de bijzonderheid dat Belgische en Duitse genisten de brugslag mee hebben ondersteund, en dat alles om (nog) meer internationaal samen te werken. Samen met marketentster Julia natuurlijk een klein stukje regimentstradities uitgedragen. Ook al weer een mooi evenement dat niet zonder de landmacht en in het bijzonder de genie zou kunnen slagen. We doen het graag en zo dragen ook wij bij om het bedrag wat de Rode Kruis Bloesemtocht gaat afdragen aan de Hartstichting zo hoog mogelijk kan zijn.

Zondag. Vier collega's van ons regiment gaan op missie. Dus 's ochtends ons lied met hen gezongen en natuurlijk de borrel achterover geslagen.

Volgende week.

- maandag - vaandel inleveren t.b.v. de inhuldiging van Koning Willem-Alexander;
- dinsdag - VEVA klas;
- woensdag - de functie van ra van de Bevo- en Transporttroepen wordt gewissel, het commando van 102 Constructiecompagnie wordt overgedragen, twee sgt(-1) van 112 Pagnie krijgen hun bronzen medaille voor 12 jaar in dienst (ik was er toch);
- donderdag - aon Rijn Heij en John de Waal gaan met FLO en Ikol Erik Sinninghe gaat de dienst verlaten;
- vrijdag - stafadjudanten Genie overleg.

Hopelijk tot snel.

*Adj Frans Schiltman,
Jullie Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

“Sodeju”

Weekbrief nr. 401 van de RA, dóór de RA. 2013-05-01 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 17 (nr. 15-2013)

Maandag. Eerst de normale weekopening. Daarna door naar Staf CLAS te Utrecht. Ons vaandel moet worden ingeleverd voor de inhuldiging van Koning Willem-Alexander. Ik ben daar niet bij. Maar de regimentscommandanten zijn allemaal aanwezig. Jammer voor mij, maar dat zullen we wel overleven.

Dinsdag.'s Ochtends ben ik vrij en kan ik even mijn vouwwagen wegbrengen voor onderhoud; de vakanties komen er tenslotte weer aan. In de avonduren komt er een klas VEVA op bezoek. Jonge gasten die ervaring komen opdoen binnen ons regiment. Dus het museum en dus ook de genietradities, samen met Jeth als marketentster.

Woensdag. De ra van de Bevo- en Transporttroepen wordt afgelost. Dus aanwezig bij de ceremonie, de receptie lukte niet want in Wezep was het ook te doen. Eerst naar 102 Constrcie voor het bijwonen van de c-overdracht. Maj Jack Plomp vertrekt naar Munster en maj Jasper Cremers, een oude bekende van de cie neemt het stokje over. Veel tijd was er niet want na de tradities kon/moest ik gelijk door naar 112 Pagnie. Twee sgt(-1) kregen hun bronzen medaille voor 12 jaar eerlijke en trouwe dienst. Dus ook daar de tradities samen met marketentster Nicole van 102 Constrcie de tradities uitgedragen.

Donderdag. Een bijzondere dag. Na de middag op weg naar 't Harde, de officiersmess boven op de knobbel. Adj Rein Heij gaat met FLO. Met een mooi appèl en een receptie nam hij afscheid van de actieve dienst. Als ra neem ik geen afscheid, want eens regimentslid, altijd regimentslid. Wel samen met marketentster Suzanne van 103 Constrcie de tradities uitgedragen. Vervolgens snel naar Vught. Misschien ben ik nog net op tijd om de afscheidsreceptie van Erik Sinninghe bij te wonen. Erik heeft namelijk de dienst vervroegd verlaten. Adj Toon Sprangers was al voorbereid om de tradities uit te dragen voor het geval ik het niet zo redden, en naar verluid is dat erg goed gegaan. Afsluitend nog door naar restaurant de Vier Kolommen in Vught. Daar werd het FLO van adj John de Waal gevierd. Dus op alternatieve wijze de tradities in het restaurant uitgedragen. Gezongen voor een breed publiek, de roos werd door Marianne Vervoort overhandigd en we hebben allen gelijktijdig de borrel gedronken.

Vrijdag. Overleg met alle stafadj van de genie. Elkaar informeren over wat er speelt in het land en waar we mee bezig zijn.

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden.

Volgende week.

- maandag - vrij;
- dinsdag - vrij, maar het vaandel is samen met de rc in Amsterdam om ons regiment te vertegenwoordigen;
- woensdag - overleg bij 41 Pagnbat m.b.t. de komende beëdiging en een Wapendag overleg;
- donderdag - uitvaart van Tiny Boumans;
- vrijdag - in- en uitrotatie en als het even kan, meedoen aan de NMK Golf om uiteindelijk de VOLVO X 90 te winnen.

Hopelijk tot snel.

*Adj Frans Schiltman,
Jullie Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

“Sodeju”

Weekbrief nr. 402 van de RA, dóór de RA. 2013-05-06 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 18 (nr. 16-2013)

Een memorabele week. Inhuldiging van Koning Willem-Alexander, afscheid van Koningin Beatrix en veel genie-inzet in Amsterdam om deze 30^e april goed te laten verlopen.

Maandag. Een tussendag, dus heeft bijna iedereen vrij; ook ik. Geen bemoeienissen voor de dag van morgen.

Dinsdag. Ik ben nog vrij. Ons vaandel is inmiddels in Amsterdam en onze rc gaat met het vaandel naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam om daar de inhuldiging van de koning mee te maken. Alle vandelens worden daar ingezet. Jullie begrijpen dat wij – dat zijn alle regiments- en korpsadjutanten - het erg jammer vinden dat we op deze speciale dag geen vandelendrager zijn. Dus voor de buis en deze wel heel bijzondere dag op deze manier beleeft.

Woensdag. Eerst naar Oirschot om de beëdiging van 14 juni door te spreken. 41 Pagnbat gaat deze beëdiging in zijn geheel uitvoeren; de rc en ik zijn dan niet in het land. Alle eer dus voor 41 Pagnbat. Daarna naar Vught, het mooie verhaal van de rc aangehoord over de inhuldiging en daarna de vergadering m.b.t. de wapendag. Vanaf nu vinden deze om de week plaats. Vervolgens de uitnodigingen verstuurd naar de kransleggers van de komende wapendag.

Donderdag. De ochtend in Vught. 's Middags stond in het teken van de uitvaart van Tiny Boumans. Een oud-genist, die jarenlang bij het regiment heeft gediend. Tijdens de uitvaartceremonie heb ik de beperkte versie van onze regimentstradities uitgedragen. De roos en ons lied. Marietje, kinderen, familie van Tiny nogmaals gecondoleerd en veel sterkte toegewenst.

Vrijdag. Toch geen rotatie vandaag en dus ook geen vliegveldactiviteiten. Dat betekende dat ik mooi mee kon doen met het NMK (Nederlands Militair Kampioenschap) Golf. Samen met de ba, Alfredo Leenderts, en bc, Ikol Ruud Caelen, in dezelfde flight een aardig balletje geslagen. Nog mooier was het dat twee regimentsleden, smi Sander van Ophoven en sld-1 Witteveen van 105 Gncie WB, beiden eerste zijn geworden in hun categorie. Mannen gefeliciteerd.

Zaterdag. Op weg naar Bloemendaal, een weekje bijtanken en dan de finale naar de wapendag en de beëdiging. 's Avonds nog wel, samen met de VTO-KMS Genie (sgt Mulder en Rijkers) de krans gelegd bij de herdenking bij het monument van de gevallen zoeklichtmilitairen in Den Haag. Bijzonder was dat Ikol Ruud Boeijen i.v.m. privébeslommeringen niet aanwezig kon zijn. Hij had echter al sgt-1 Hajo Klaver benaderd. Hajo komt er al jaren en zodoende kon hij moeiteloos de ceremonie overnemen. Hajo, namens het regiment hartelijk dank.

Zondag. Geen bijzonderheden.

Volgende week.

Geen weekbrief. Zoals gezegd, een weekje vrij.

*Adj Frans Schiltman,
Jullie Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

“Sodeju”

Weekbrief nr. 403 van de RA, dóór de RA. 2013-05-20 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 19 (nr. 17-2013)

Maandag. 41 Pagnbat neemt het stokje over van 11 Pagnbat en gaat haar bijdrage leveren aan de PTG-missie, rotatie PTG 5. Een groep vertrekt 's morgens vroeg vanaf vliegbasis Eindhoven. Met een borrel en ons lied zijn ze de vliegtuigtrap op begeleid. Mannen, het ga jullie goed en tot ziens.

Daarna door naar Vught, daar de nog spaarzame tijd nog gebruikt voor de Wapendagen.

Dinsdag. 's Ochtend naar Wezep. Smi Piet Klein ontvangt vandaag uit handen van Ikol Sjaak Bloom zijn zilveren medaille voor 24 jaar trouwe dienst. Een appèl in de ochtend, gevolgd door de receptie met aansluitend een lunch, die wel zeer uitgebreid was. Tijdens de receptie wat anekdotes van Piet opgehaald en natuurlijk de welverdiende regimentstradities uitgedragen, samen met marketentster Suzanne van 103 Constric. Piet, gefeliciteerd.

Daarna door naar Vught om Jeth op te halen. Jeth gaat me ondersteunen als marketentster in Den Haag. Op het Ministerie van Defensie werd afscheid genomen van Anja van der Schans. Anja heeft jarenlang gewerkt als secretaresse bij de voormalige DGW&T, tegenwoordig de DVD. Vroeger heeft ze ooit uit handen van de gen Van de Rovaert een marketentsterpak mogen ontvangen. En al die jaren heeft ze bij happeningen van de DGW&T/DVD de tradities uitgedragen. Nu gaat ze werken bij een ander ministerie. Op haar receptie heb ik dus als bedankje vanuit het regiment onze tradities voor haar uitgedragen. En ze konden daar 'verrekkes' goed zingen. Anja bedankt en misschien bellen ze je nog ooit.

Daarna de warme maaltijd samen Jeth genoten bij visafslag Simonis te Scheveningen. Te grote borden daar.

Woensdag. Het regiment is jarig, allemaal van harte gefeliciteerd. 's Morgens heel vroeg op weg naar Utrecht, de Kromhoutkazerne geb K-9. Voor de onbekenden, daar huist het Commando Landstrijdkrachten en daar werken dus behoorlijk wat genisten. Ikol Van de Berg, Ikol Van Sorgen en maj Vulders hebben een marketentster, met pak, brandewijn en een IPOD met het Mineurslied (opstand, continu draaien) geregeld. Vanaf 06.00 uur werd iedereen door ons ontvangen met ons verjaardagsfeest met genieborrel, koffie en of thee. Een geweldig initiatief en ik hoop dat we hiermee wat vergaderingen hebben versoepeld.

Na dit ochtendverjaardagsfeestje kon ik gelijk ons vaandel meenemen. Terug naar de traditiekamer van het Regiment Genietroepen te Vught.

's Avond om 23.00 uur komt sgt-1 Dijkstra terug van zijn missie. Dus weer door naar Eindhoven en hem met een borrel opgewacht. Jisse, welkom thuis.

Donderdag. Het regiments- en korpsadjudantenoverleg te Soesterberg. Behalve de frustraties dat we niet mee konden doen aan de inhuldiging van Koning Willem-Alexander, veel nuttige zaken gehoord over ceremonies. Aan het begin van de avond weer naar vliegbasis Eindhoven. Smi Timmermans en een complete groep van PTG 4 kwamen terug van hun missie. Borrels klaargezet op de bloempot en de mannen welkom geheten.

Vrijdag. Smi Graig Amade draagt zijn functie van csm Gncie LMB AASLT over aan smi Maurits van Mil. Een kort appèl met een mooie receptie waar Graig wat presentjes had voor de cie. Daar heb ik op luchtmobiele wijze de

tradities mogen uitdragen. Maar ook, namens de rc, Graig op regimentswaardige wijze mogen bedanken voor zijn inzet voor de cie maar ook voor het regiment.

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden.

Volgende week.

- maandag - smi Hielke Kootstra vertrekt met zijn familie voor een jaar naar de USA;
- dinsdag - voorbereiding wapendag en FLO aooi Rob Thijssen;
- woensdag - voorbereiden wapendag;
- donderdag – Wapendag;
- vrijdag - uitrotatie van PTG-4 en overige missies;
- zaterdag - geen bijzonderheden;
- zondag - inrotatie van smi Pedro van Vliet.

*Adj Frans Schiltman,
Jullie Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

“Sodeju”

Weekbrief nr. 404 van de RA, dóór de RA. 2013-05-26 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 20 (nr. 18-2013)

Maandag. Tweede Pinksterdag, de familie Kootstra (van smi Hielke Kootstra) vertrekt voor een jaar naar de USA, El Paso (New Mexico). Hij gaat een jaar studeren aan de USASMA. Dit vond ik wel de moeite waard om even naar Schiphol te rijden en ze een goede trip toe te wensen. Natuurlijk werd hij weggebracht door collega adj Willem Greveling en waren de kap's Hennequin en Te Braake aanwezig om er zeker van te zijn dat hij op het vliegtuig zou stappen. Met een brandenwiltje en een prachtig gezongen Mineurslied zijn ze vertrokken.

Dinsdag. Voorbereidingen op de komende wapendag. Dus oefenen met de vaandelwacht en alle details doorlopen.

's Middags naar Reek. Adj Rob Thijssen krijgt zijn welverdiende gouden medaille voor 36 jaar trouwe dienst. Op zijn receptie hebben we, marketentster Jeth en ik, de tradities voor hem uitgedragen.

Woensdag. Nog oefenen met de key-players van de ceremonie en natuurlijk aan het eind van de dag met de VTO-KMS Gn die ook een aantal taken heeft bij de ceremonie. Alles lijkt toch weer, zoals verwacht, goed te komen.

Donderdag. Er vertrekken toch nog wat collega's op missie. Ik kan daar niet bij zijn, maar gelukkig zijn er altijd wel collega's te vinden die mijn taak willen waarnemen.

Voor de rest van het regiment is het Wapendag 2013, 265 jaar Regiment Genietroepen. 's Ochtends de laatste zaken beoefend, afspraken gemaakt met de fotografen Bernard en Anneke. De kransleggers ontvangen en vóór aanvang van de ceremonie nog snel een praatje gemaakt met wat bezoekers. Vervolgens de traditionele invulling van onze wapendag: Herdenken, Sportdag met Informatiemarkt en natuurlijk een feestavond. Behalve een fikse bui midden op de dag hebben we het aardig droog gehouden. Alweer een geweldig mooie dag waarop we als regiment dan ook echt trots mogen zijn dat we dit hebben, maar dat is dan ook wel dankzij onszelf. Dus iedereen bedankt.

Vrijdag. Troep ruimen en naar Soesterberg voor mijn kapotte schoenen. En er komen toch weer wat collega's terug van hun missie (PTG 4 en Gn-Taakteam 7). Mannen, namens het regiment bedankt en tot snel.

Zaterdag. Geen bijzonderheden.

Zondag. Smi Pedro van Vliet vertrekt vanaf Schiphol naar Entebbe. Hij gaat een missie ondersteunen in Soedan. Pedro werd gebracht door smi's Frans Kramer en Peter Meulendijks. Tevens waren twee collega's van de KMS aanwezig om met ons mee te zingen en de borrel te drinken.

Volgende week.

- maandag – vv;
- dinsdag - uitrotatie van collega's uit Turkije en het FLO van Ikol Stienstra in Zwolle;
- woensdag – het FLO van Ger Donders;
- donderdag – het FLO van adj Leo de Vos;
- vrijdag en zaterdag - ?.

*Adj Frans Schiltman,
Jullie Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

“Sodeju”

Weekbrief nr. 405 van de RA, dóór de RA. 2013-06-03 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 21 (nr. 19-2013)

Maandag. 'n Vrije dag.

Dinsdag. Op naar Vught. Eerst wat administratieve zaken bijwerken en vragen of een vertegenwoordiger van 11 Pagnbat of 101 Gnbat mijn taak op het vliegveld kan waarnemen. Er landt namelijk 's middags een vliegtuig in Eindhoven met een rotatie uit Turkije. Ik kan er niet bijzijn want Ikol Jan Stienstra gaat vandaag met FLO. Naar Zwolle dus, want Jan gaat vanuit DVD-Noord met zijn welverdiende FLO. Tijdens de receptie hebben we natuurlijk onze tradities uitgedragen. Marketentster was Rebecca van 41 Pagnbat uit Oirschot. Jan, gefeliciteerd met je FLO en hopelijk zien we elkaar weer eens op een van onze regimentsactiviteiten.

Woensdag. In de ochtend overleg over de regimentsdiners. En vervolgens op naar kap Ger Donders. Ook hij gaat met (pre-)FLO. Eerst nog even alle spaar- en overschotverlof opmaken en dan over een jaar definitief. Een heus laatste appèl en vervolgens een mooie receptie. Jeth als marketentster. Ger, ook jij gefeliciteerd en geniet van je FLO. Tot later!

Donderdag. De ra auto ingeleverd en door naar de derde FLO-er deze week. Even snel uitgerekend, 112 jaar genie-ervaring verlaat de dienst deze week. Vanmiddag is het de beurt aan Leo de Vos. We hebben elkaar onze hele loopbaan gevolgd. Dus ik ben blij dat ik zijn receptie mag opluisteren, maar vindt het wel erg jammer dat hij gaat. Een mooie receptie en 's avonds nog een adjudantenavondje, waarbij eigenlijk iedereen die wilde welkom was. Samen met Leo de bar afgesloten. Leo, bedankt voor alles en gefeliciteerd met de OTCGenie Legpenning. Als er een is die dit heeft verdiend, dan ben jij dat.

Vrijdag. Spullen inpakken en de rest van de dag thuis. Voorbereiden op de verplaatsing en werkbezoek bij 101 Gnbat te Ohrdruf, Duitsland.

Zaterdag. Op naar Ohrdruf. 101 Gnbat werkt daar met een groot deel van het bataljon een Engineer Victory oefening af. Voor mij dus een mooie gelegenheid om daar weer eens te gaan kijken. Na een pittige rit met twee uur stil staan in een file, kwam ik aan het eind van de ochtend aan. 's Middags een bezoek aan 102 Constrcie. Op diverse plaatsen waren de mannen en vrouwen bezig - in een bijzonder nat oefenterrein - hun opdrachten uit te voeren. 's Avonds naar 103 Constrcie. Geen opdrachten maar met de mannen en vrouwen kunnen bijpraten in hun korte weekendbreak. De volgende ochtend door naar het VCG, het distributiecentrum van 101 Gnbat. Een paar mannen die trachten om alle materialen op tijd klaar te zetten voor de diverse eenheden van 101 Gnbat. 's Middag met 105 Gncie Waterbouw op pad. De cie kreeg deze week alleen maar constructieopdrachten te verwerken. Dat deden ze alsof het nooit anders is geweest. Tussen alle bezoeken door, de staf gezien en gesproken. Maandag nog even verslag uitgebracht aan de bc, plv bc en natuurlijk aan de ba en vervolgens weer terug naar Nederland.

Volgende week.

- maandag – terugreis;
- dinsdag – in Vught en een uitrotatie;
- woensdag – in Vught;
- donderdag en vrijdag - vrij i.v.m. met huwelijk van onze dochter;
- zaterdag en zondag - geen bijzonderheden.

*Adj Frans Schiltman,
Jullie Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

“Sodeju”

Weekbrief nr. 406 van de RA, dóór de RA. 2013-07-25 00:00:00

(Noot webmaster: door omstandigheden later gepubliceerd dan dat de RA had gewenst. Mijn excuses.)

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 29 (nr. 20-2013), incl kalenderweek 23 t/m 28)

Eerst maar even uitleggen waarom zoveel weeknummers en ik zeg er maar gelijk bij dat ik niet van elke week iets zal schrijven. Er zitten namelijk ook wat vakantieperiodes bij.

Week 23. Natuurlijk was er weer een rotatie in Eindhoven, gn-taakteam 6 kwam terug van hun missie. Daarna stond voor mij de week in het teken van het huwelijk van mijn dochter. Vrij en een feestje dus.

Week 24. Alweer een gebroken week. Wel geoefend met de vaandelwacht van 41 Pagnbat voor een beëdiging later in de week. De daadwerkelijke uitvoering werd door batadj Arno Bos gedaan. De week begon voor mij privé triest want we hadden een sterfgeval in de familie. Eind van de week gingen we op vakantie. Door alle privédrukke ben ik er niet toe gekomen de weekbrief te schrijven.

Week 25, 26, 27 en 28 waren verlofperiodes. Natuurlijk gebeurt er altijd wel iets tijdens een verlof, maar gelukkig heb ik goede collega's bij de genie die dan zonder probleem mijn taken overnemen.

Er is in deze weken heel wat gebeurd: Er zijn een aantal oud-collega's overleden: kap b.d. Kees van Rijen, Gerrit de Haas, oud-burgermedewerker op het Genie Opleidingscentrum en adj b.d. Bunny op 't Einde. Ook zijn de partners van adj b.d. Jo Hugens en sm Patrick van den Burg overleden. En uiteindelijk kwam het bericht binnen dat "oud sm" Jan Pols door zelfdoding is omgekomen. Ik wens alle familieleden en vrienden van onze overleden regimentsleden of partners alles sterkte toe.

Tevens dank ik dus mijn collega's, die op de diverse uitvaartceremonies het regiment hebben vertegenwoordigd en de juiste eerbetoon hebben getoond.

Vanaf hier weer de volle bak!

Week 29. De eerste werkweek en gelijk een overvolle week: het is de week van de 4Daagse van Nijmegen.

Maandag. De eerste werkdag. Natuurlijk eerst mijn vakantie verhalen kwijt en vervolgens controleren of alles is geregeld voor de 4Daagse. En dat lijkt helemaal oké te zijn. Daarna t/m dinsdagavond bijna 700 e-mails weggewerkt. Gelukkig niet allemaal even belangrijk en dringend.

Dinsdag. De voertuigen beladen voor de 4Daagse. 105 Gncie Waterbouw heeft samen met de instructeurs van de Pontonnierschool het regimentsvlot opgebouwd. En we hebben met de diverse spelers die mij ondersteunen het een en ander doorgesproken.

Woensdag. In alle vroegte naar Wijchen. Het was duidelijk merkbaar dat de lopers er flink de vaart in hadden. In tegenstelling tot voorgaande jaren kwamen nu de lopers al rond 07.00 uur voorbij. We hadden nog maar net

ons regimentstentje ingericht. Marketentsters Jeth en Lisa hebben deze dag ondersteund. Kpl-1 Ferdinand van Berlo was o.a. de privéchauffeur van Jeth en daarnaast heeft hij samen met John Blitz en Frans van Spreuwel de logistieke ondersteuning uitgevoerd. Voorgaande jaren gingen we door naar Cuijk om deel te nemen aan het Pontonnierexamen van 105 Gncie WB. Echter omdat een en ander wat somberder is uitgevoerd hebben we gelijk besloten om daar als regiment niet meer bij aanwezig te zijn, per slot is het een compagniesaanleggenheid. Tevens is het zo dat de gehele compagnie pas donderdags in Cuijk arriveert.

Wel 's avonds nog een uitzendrotatie. Sm Willem Karrenbeld en de sgt-1 Mark Janssen keren terug van hun missie. Daarna door naar Cuijk waar we zijn uitgenodigd voor door het Vierdaagse Feestcomité van Cuijk.

Donderdag. De ochtend doorgebracht in Vught en 's middags naar Cuijk. De gebruikelijk proefsluiting na het commandantendiner van C-105 Gncie WB en de aftrap van het Pontonniersbal. Noemenswaardig is dat 105 Gncie WB de brugslag van Cuijk heeft uitgevoerd samen met onze Duitse collega-genisten. Natuurlijk was het FKG weer aanwezig om het Pontonniersbal te openen met het Pontonnierlied.

Vrijdag. De dag van Cuijk. Een fantastische dag. Marketentsters Jeth - vrijwilligster in het Geniemuseum, - Kim en Nicole, beiden van 102 Constrcie hebben de dag ondersteund. Natuurlijk waren de logistieke ondersteuners er weer bij. Het plaatsje was dit keer helemaal goed. Nu lag de brug (Duitse en Nederlandse uitvoering) gecombineerd met het regimentsvlot "De Paula" samen met de RV 29. Schitterend en genievaardig. Natuurlijk werd het eind van de dag afgesloten met alle regimentsleden, vrienden van het regiment, natuurlijk de burgemeester en zijn familie en een aantal leden van de feestcommissie van Cuijk. Het FKG heeft nog een tweetal nummers gespeeld en daarna was het weer voorbij. De Paula werd weer teruggevaren, de brug gebroken en de troep opgeruimd. Wat mij betreft een daverend succes waarvoor ik alle spelers hartelijk wil danken.

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden.

Volgende week.

- maandag - een collega vertrekt op missie vanaf Schiphol;
- dinsdag - afspraken voor het relatieconcert te Utrecht en door naar Wezep om de laatste beëdiging van dit jaar door te spreken;
- woensdag, donderdag en vrijdag – 'papierbeuken'.

*Adj Frans Schiltman,
Jullie Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

"Sodeju"

Weekbrief nr. 407 van de RA, dóór de RA. 2013-07-29 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 30

Maandag. 's Morgens vroeg naar Amsterdam, Schiphol. Kap Robert de Bruijn vertrekt op missie naar Afrika. De reis gaat via Oosterhout om daar ba Alfredo Leenderts eerst op te pikken. Robert werd weggebracht door sm Verweij van 10 Gnbat en zijn vrouw en dochter. In een overvolle vertrekhal hebben we ons lied gezongen en uiteraard een genieborrel gedronken op een goede uitzending.

Dinsdag. Naar Utrecht, afspraken gemaakt over het naderende relatieconcert dat in het Spoorwegmuseum wordt gehouden. Daarna door naar Wezep, even op bezoek bij 11 Pagnbat om wat details over de komende beëdiging door te spreken en even bijkletsen bij c-102 Constrcie.

Woensdag t/m zaterdag. Geen bijzonderheden.

Volgende week.

- maandag - papierwerk;
- dinsdag - PPS bezoekje;
- woensdag - inrotatie van pers 101 Gnbat en voorbereidingen voor het FLO van onze 'Gn-aalmoezenier';
- donderdag en vrijdag – nog geen bijzonderheden.

Meer dan zat.

*Adj Frans Schiltman,
Jullie Regimentsadjutant Regiment Genietroepen*

“Sodeju”

Weekbrief nr. 408 van de RA, dóór de RA. 2013-07-29 00:00:00

(I.v.m. vakantie ietwat later geplaatst.)

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 32

Maandag: Geen bijzonderheden, komkommertijd

Dinsdag: Idem

Woensdag: Utrecht, het spoorwegmuseum De afspraken zijn gemaakt voor het relatieconcert van het FKG samen met het Regiment. Daarna nog even door naar Wezep voor de beëdiging.

Donderdag: Geen bijzonderheden

Vrijdag: Geen bijzonderheden

Volgende week:

- Uitrotatie van Maj van Gelder
- Een klas BGO (32 nieuwe toekomstige Genisten)
- Een bezoekje aan 101 Gnbat
- Mijn kantoor uitruimen, Wederom een verhuizing

Hopelijk tot snel.

Jullie Regimentsadjutant Regiment Genietroepen

“Sodeju”

Weekbrief nr. 409 van de RA, dóór de RA. 2013-08-19 00:00:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 33

Maandag: Het agendaoverleg begint weer te lopen, bijna iedereen is weer aan het werk, Op naar de tweede helft van het jaar.

De rest van de dag gebuikt om het mijn kantoor en opslagruimte leeg te ruimen. Naar aanleiding van het asbestonderzoek in het oude deel van het Geniemuseum is besloten dat er een nieuwe laminaatvloer wordt gelegd. Rap eruit dus en het blijkt dat een RA nogal wat “zut” heeft.

Dinsdag: Idem

Woensdag: De uitrotatie van maj van Gelder wordt op het allerlaatste moment verzet naar een ander tijdstip. Bovendien is de locatie Koln geworden. Vanaf daar worden de uitrotanten opgehaald door de familie of door getransporteerd naar hun kazerne.

Donderdag: Een bezoekje aan 101 Gnbat.

Vrijdag en zaterdag: Geen bijzonderheden.

Zondag: Afgelopen week is de VTO-KMA Gn begonnen aan hun vaktechnische opleiding. Deze week staat in het kader van Entrez Nous. Vandaag waren ze mentaal en fysiek behoorlijk bezig in Oirschot. Op de hindernisbaan en de touwbaan. Daarvoor en daarna worden ze behoorlijkgeprikkeld in leiderschap, mentale weerbaarheid en natuurlijk fysiek.

Mannen welkom.

Volgende week:

- Vergadering van de Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen
- Wederom een klas BGO
- Functieoverdracht OTCGn adjudant
- En een Gntaakteam keert terug van hun missie

Hopelijk tot snel

Jullie Regimentsadjutant Regiment Genietroepen

“Sodeju”

Weekbrief nr. 410 en 411 van de RA, dóór de RA. 2013-09-01 23:50:00

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 34, met aansluitend kalenderweek 35.

Het circus draait weer en gelijk op volle toeren.

Maandag. Een normale weekopening. Dus de agenda's vergelijken en de bijzonderheden van de deze week doorgesproken.

Dinsdag. De eerste vergadering van de VRG (Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen) Bij deze vergadering is afscheid genomen van de voorzitter, bgen b.d. Hein Scheffer en is de nieuwe voorzitter verwelkomd, n.l. kol b.d. Tjeerd de Vries, voor velen een oude bekende. Tevens hebben we de eerste Algemene Ledenvergadering van de VRG doorgenomen. 4 september 2013 te Wezep in de oude Onderofficiersmess. Alle genieveteranen, jong en oud, actief of post actief zijn welkom.

Woensdag. Overleg over de mogelijkheid om een strooiveld te creëren op het terrein van het Geniemuseum. We gaan dit onderzoeken, de wil is er maar ik heb nog steun nodig van kol b.d. Weber, die het monument mede heeft ontworpen.

Donderdag. Een BGO klas komt langs voor de genietradities, een stukje geschiedenis van ons regiment en tevens nemen we dan maar de organisatie van de huidige genie door. Het geheel wordt voorafgegaan door een rondleiding door ons bijna weer geheel toegankelijke Geniemuseum.

De namiddag staat in het teken dat de functie-overdracht van de OTC-adj van het OTCGenie. Adj Toon Sprangers wordt divisie-adjutant bij CDC; gefeliciteerd Toon. Adj Peter Metsemakers gaat de functie van OTC-adj van het OTCGenie bekleden. Dus Peter, jij ook gefeliciteerd. Een korte ceremonie, waar echter wel door Toon de afgelopen jaren werden doorgenomen. Er is veel meer verandert op het OTCGenie dat menigeen vermoed. Uiteindelijk is de dag afgesloten met de tradities voor Toon. Toon, ik dank je voor de meer dan prettige samenwerking en hoop je snel weer te zien.

Vrijdag. 's Morgens eerst de uitrotatie van een Genietaakteam van 102 Constrcie. In totaal kwamen er ongeveer 25 man terug. Een goed verlof allemaal en tot snel.

Zaterdag. 's Ochtend naar Oirschot. 41 Pagnbat heeft haar jaarlijkse ouder-/partnerdag. Een wel zeer goed bezochte dag met goed weer, een vol programma, een indrukwekkend eindappèl en een bbq. Goed gedaan mannen en vrouwen van 41 Pagnbat.

's Avonds naar vliegveld Eindhoven. Kap Nesse Timmers keert terug van de PTG missie. In de uurtjes dat hij niets te doen had, heeft hij zijn plannen met 414 CBRN Verdcie op flip-over gezet. Nesse, ik zie je snel.

Zondag. Geen bijzonderheden.

Volgende week.

- nog een bezoekje aan 41 Pagnbat ter voorbereiding op het relatieconcert;
- medaille uitreiking te Assen;
- een bezoek aan 101 Gnbat en 112 Pagnacie en
- het relatieconcert.

Kalenderweek 35

Maandag. Weer op bezoek bij 41 Pagnbat, beter gezegd bij 414 CBRN Verdcie. Ik heb daar samen met sgt-1 Wassing het relatieconcert doorgesproken. Hij gaat ons samen met drie andere collega's ondersteunen. Daarna door naar Vught en de rest van de week voorbereid.

Dinsdag. Op naar Assen en ik heb gelukkig op tijd ergens geremd zodat ik niet van de wereld..... Wat een eind rijden, maar wel met een goed doel. De mannen en vrouwen van het regiment die de afgelopen tijd uitgezonden zijn geweest, kregen hun herinneringsmedaille uitgereikt. Een mooie ceremonie die nog meer bijzonder werd omdat de CDS, gen Middendorp, de eerste medailles uitreikte en een van ontvangers was een commandant van een Gntaakteam. Aan het eind van de ceremonie, met alle regimentsleden een genieborrel gedronken, nadat we uiteraard ons lied hadden gezongen. Mannen en vrouwen, gefeliciteerd. Daarna naar 112 Pagnacie, een 'oude stompstok' afleveren. Enige tijd geleden vroeg Joop van den Tillaard mij waarom ik geen echte Genie RA stok liet maken. Let op Joop, hij gaat er komen en als het allemaal lukken gaat, een heel bijzondere. Een soldaat van 112 Pagnacie heeft de kennis en de vaardigheid om koper te bewerken. Laten we hopen. Daarna nog langs bij 101 Gnbat.

Woensdag. Geen bijzonderheden.

Donderdag. De spullen bij elkaar zoeken en beladen voor het relatieconcert van de aankomende zaterdag.

Vrijdag. Geen bijzonderheden.

Zaterdag. 's Middags op pad naar Utrecht, het Spoorwegmuseum. Samen met de mannen van 414 CBRN Verdcie en het FBD uit Vught de zaal ingericht voor het concert. Om 18:00 uur kwamen de eerste gasten binnen om alvast het museum te bezoeken. Om 20:00 uur begon het concert. Het geheel werd aan elkaar gesproken door de vz van het FKG, kol b.d. Tjeerd de Vries, 'second choice', zoals hij dat noemde, maar dat vond ik niet. Geschiedenis van militaire geniemuziek werd duidelijk verteld en afgelost door schitterende muziek van ons FKG. De rc heeft de avond geopend en ik mocht het afsluiten, met genietradities en een heuse eigen eregalerij. Daarna alles weer opgebroken en ingeladen. Een bijzondere avond.

Zondag. Geen bijzonderheden.

Volgende week.

- een bezoek aan 105 Gncie Waterbouw ;
- adj Alfredo Leenderts draagt de functie van ba 101 Gnbat over aan adj Ruud Kleuskens;
- de eerste Algemene Ledenvergadering van de VRG (Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen);
- 36 jaar Andre Henskens en
- de VGOO Contactdag. Het lijkt erop dat ik een keer mee kan doen.

Hopelijk tot snel

Jullie Regimentsadjutant Regiment Genietroepen

“Sodeju”

Genisten, Regimentsleden,

Kalenderweek 36, met aansluitend kalenderweek 37.

Maandag. RV.

Dinsdag. Via Vught door naar Hedel voor een gesprek met de csm en c-105 Gncie Waterbouw. Met name de samenwerking tussen het regiment en de cie doorgesproken tijdens de 4Daagse. En dat blijft de komende jaren conform de afspraak. Een regimentswaardige 4Daagse dus.

Later in de middag even een bliksembezoek gebracht aan de seniorenmiddag te Vught.

Woensdag. 's Morgens vroeg op weg naar Wezep, de Prinses Magrietkazerne. Het wordt een drukke dag. We beginnen met de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze veteranenvereniging (VRG). Nog niet zo druk bezocht, maar het is een begin en we gaan zeker de goede kant op. De ALV eindigde met een aangeboden lunch. Veel tijd hadden we niet want we moesten gelijk door naar 101 Gnbat, waar alle actieve militairen de veteranenspeld uitgereikt kregen. Daarnaast kregen er nog diverse lieden een bedankje van c-OOCL, bgen Van Griensven.

Daarna ging het appèl weer over in het bijzonder appèl van c-101Gnbat, Ikol Caelen. Ook hij had nog wat mensen in het zonnetje te zetten, maar uiteindelijk ging het om de functiewisseling van de ba. Adj Leenderts verlaat het (op koers liggende) schip en draagt zijn functie over aan adj Kleuskens. In een geweldige speech, waarin hij het bataljon vergeleek met een schip wat de wereldzeeën bevaart, nam hij afscheid. Uiteindelijk heb ik mogen aansluiten om op het bataljonsappèl de tradities, samen met marketentster Lisa, uit te dragen. Ook daarbij weer met de bedoeling om de eregalerij van Alfredo in het front van het bataljon te bedanken. Daarna volgde een receptie en de bbq van 101 Gnbat. Geen slechte dag dus. Adj Leenderts is van nu werkzaam op het OTCGenie als C-VTO KMS Gn en zal zich vooral bezig houden met het nieuwe opleiden binnen de VTO KMS Gn, maar ook om dit te introduceren bij andere scholen en de parate eenheden.

Ruud, gefeliciteerd met deze geweldige functie en we gaan de komende jaren op genieuwaardige wijze met elkaar samenwerken.

Donderdag. Sgt-1 Henskens zit 36 jaar in dienst. Deze happening gaat niet zomaar voorbij. Op het appèl werd André omgeturnd tot genist. Daarna volgde de ceremonie voor zijn medaille, gevolgd door een receptie in het Huis van het Regiment Genietroepen. Daar zijn uiteraard de genietradities uitgedragen, samen met Jeth als marketentster. André, gefeliciteerd.

Vrijdag. 's Morgens eerst naar Vught en de middag weer eens kunnen besteden aan het bezoek aan de VGOO contactdag.

Zaterdag. Samen met de rc, kol Van Cooten, naar Roermond om daar een krans te leggen bij het Nederlands-Indië Monument.

Zondag. Geen bijzonderheden.

Volgende week:

- 36 jaar Henk van Lent;
- reünie 13 Pagnie te Oirschot;
- genieborrel te Utrecht.

Maandag. Weer eens een normale weekopening en uiteraard weer wat bijzonderheden deze week; lees meer! De rest van de ochtend besteed aan het bijwonen van een ondercommandantenvergadering van het OTCGenie gevolgd door een voorlichting over X-Post. Dat wil zeggen in de toekomst meer post digitaal met een opslag- en volgsysteem en minder hardcopy post. Ik ben benieuwd!!

Dinsdag. Al jarenlang loopt het regiment met een verkeerd vaandel, de afmetingen van het vaandeldoek zijn te klein en de stok is ook een aardig stuk te kort. De stok is vandaag vervangen en ik moet zeggen dat het er enigszins raar uitziet, zo'n lange stok met een relatief klein vaandel eraan. Te zijner tijd zal ook dat verbeteren door een nieuw, groter, vaandeldoek.

Woensdag. De ochtend gewerkt in Vught en 's middags afgereisd naar de Kromhoutkazerne te Utrecht. Een keer per jaar houdt het regiment een informatiemiddag op de locatie Utrecht om de externe genisten bij te praten en natuurlijk om ons lied te beoefenen. Tevens staat er een drankje klaar. Lkol Van den Berg, bedankt voor het regelen.

Donderdag. Medaille-uitreiking voor 36 jaar eerlijke en trouwe dienst aan de adj Van Lent. Weliswaar geen genist, maar wel een regimentslid die het zeer op prijs stelde dat we de genietradities voor Henk (cavalerist) hebben uitgedragen. En natuurlijk was dat weer met marketentster Jeth. Henk, gefeliciteerd.

Vrijdag. VV.

Zaterdag. De reünie van 13 Pagnie. Behalve dat ik daar ook een fikse deel heb mogen dienen en dus gewoon deelnemer was, kon ik als ra ook nog even wat roepen, uitdelen en leden werven voor ons regiment en voor de VRG, want ook daar liepen toch nog wat veteranen rond, die nog nergens lid van zijn. Ze hebben beloofd zich in te schrijven.

Zondag. Geen bijzonderheden.

Volgende week:

- vooroverleg voor de beide regimentsdiners. Let op, inschrijven dus. Vol is vol;
- de OTCGenie bbq met daarbij een bijzonder appèl ter uitreiking van de veteranenspeld;
- afscheid van Jeffrey Vincentie in twee delen;
- een kranslegging in Lent, bij Nijmegen, met de leerlingen van de basisschool uit Lent ter herdenking van de oversteek van de Waal tijdens Market Garden;
- uitreiking veteranenspeld en bezoek aan 11 Gnie LMB AASLT.

Hopelijk tot snel

Jullie Regimentsadjutant Regiment Genietroepen

“Sodeju”