

### Beste lezer,

Als dochter van de commandant van de 8e Genie Veld Compagnie in Noord-Sumatra, majoor H. Uilenreef, heb ik het initiatief genomen om op <http://www.geni.com/projects> een projectpagina te starten met als titel: Nederlandse Genie-militairen in Sumatra 1945-1950.

Mijn vader heeft indertijd heel veel moeite en liefde (maar dat zal een militair nooit toegeven....) gestoken in het vinden van alle namen en adressen van zijn manschappen om in de zeventiger jaren een eerste reünie te kunnen organiseren. Ook daarna heeft hij nog vele keren aan dit initiatief een vervolg kunnen geven, eerst in de organisatie, later in het - samen met mijn moeder - bijwonen van de bijeenkomsten. Zij genoten van het persoonlijke contact dat er uit voortvloeide.

Veel mensen vonden zo hun medegenisten terug en zijn tot op de dag van vandaag met elkaar in contact kunnen blijven. Zelf overleed mijn vader in 1992 en mijn moeder in 1997. Wellicht zijn er 'nazaten' van geniemilitairen uit die tijd die het leuk vinden hun genealogiehobby te combineren met het vastleggen van wie daar actief is geweest. Daarvoor leent een site als [geni.com](http://www.geni.com) zich namelijk bij uitstek. Iedereen is welkom om ook zijn/haar genievader, broer, partner, oom of neef die op Sumatra diende, op deze pagina te zetten om zo onderlinge verbindingen ook na hun overlijden te kunnen memoreren. Ik ben benieuwd hoe snel er nieuwe namen op de lijst komen. Via deze email stel ik u graag op de hoogte van mijn initiatief.

Tenslotte lijkt het me leuk als (klein-)kinderen van GENI-sten hun familiedossier kunnen completeren met 'verhalen' uit andere gezinnen. Ben dus nieuwsgierig wat het kan opleveren. Bijvoorbeeld, omdat men zo de zoektocht naar wat hun familielid op Sumatra of in Medan heeft meegemaakt kan uitbreiden naar 'compagniegenoten'.

*Met vriendelijke groet,*

*-jMu- (als u op [geni.com](http://www.geni.com) een stamboompje begint, kunnen we nader kennismaken).*

(Steller is bij de webmaster bekend.)