

"Wij liepen naast de vijand"

Geschreven door Administrator

dinsdag, 15 maart 2011 11:46 - Laatst aangepast dinsdag, 15 maart 2011 12:15

Zojuist is bij Uitgeverij Elikser een bijzonder dagboek verschenen van een Korea-veteraan.

**Zojuist
verschenen**



Leeuwarden, maart 2011

"At dawn on Sunday, June 25, 1950 with the invasion of South Korea by the North Korean troops, the Cold War was becoming a hot war."
Vrij naar André Fontaine in "History of the Cold War"

**Bijzonder dagboek uit de Korea-oorlog van een
veteraan met tekeningen en foto's**

Titel: We liepen naast de vijand
Auteur: Frans van Dreumel
Aantal pagina's: 318
ISBN: 978 90 8954 285 4
Prijs: € 27,50

Over het boek:

Op 25 juni 1950 viel Noord-Korea buurland Zuid-Korea binnen met een enorme troepenmacht met als doel om van heel Korea een communistische staat te maken. De Russen hadden in Noord-Korea na het einde van de Tweede Wereldoorlog gebouwd aan een sterke krijgsmacht. Toen de Russen in 1948 vertrokken, bestond het leger uit 200.000 man met tanks, artillerie en vliegtuigen. Het Zuid-Koreaanse leger werd na de inval onder de voet gelopen. Amerika schoot Zuid-Korea te hulp, maar had grote moeite het Russische materieel te weerstaan. Uiteindelijk werd vrijwel heel Zuid-Korea bezet. De Veiligheidsraad riep begin juli zijn leden op steun te verlenen aan Zuid-Korea. Veel landen, waaronder Nederland, zegden troepen toe. In Nederland waren het vooral de oud-Indiëvaarders die opnieuw naar de Oost afreisden. Zij hadden tenslotte ervaring. Zo raakte in oktober 1950 ook het bataljon van Fokko Polman betrokken bij het conflict in Korea.

Fokko Polman heeft in die periode een dagboek bijgehouden. Nauwgezet en gedetailleerd vertelt hij wat zijn peloton allemaal meemaakte. Het verhaal is zeer levendig en leest als een trein. De persoonlijke en militaire details die hij zonder enige opsmuk vertelt, maken het boek tot een bijzonder document. Over deze oorlog zijn weinig boeken geschreven. Het wordt niet voor niets 'de vergeten oorlog' genoemd. Maar uit historisch oogpunt is het een uitermate interessante periode. Door het verhaal van Polman krijgt het een gezicht. Het verhaal is voorzien van veel foto's. Ook de tekeningen die Polman onderweg maakte, zijn in het boek opgenomen.



Bestellen?
Dat kan via iedere boekhandel in Nederland, rechtstreeks op de webwinkel van de uitgeverij: www.elikser.nl of belten met Uitgeverij Elikser, Ossekop 4, 8911 LE Leeuwarden, tel 058-2894857