



Na een volhardend gedragen ziekbed heeft hij de
moed en de berusting gevonden het leven los te laten.
In alle rust en vrede is hij, in het bijzijn van zijn zo
innig geliefde gezin, waardig uit het leven gegleden.

Wij zijn hem dankbaar - voor alles.

Chris Weber

Kolonel der Genie b.d.
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
met de Zwaarden

Amsterdam
13 februari 1936

's-Hertogenbosch
29 november 2019

echtgenoot van

Wil Weber - Siebels

vader, schoonvader en opa van

Ron en Birgitte

Lucas, Thimo

Karin en Michael

Tessa, Thomas

Ed en Eva

Robert, Alex en Willemijn

Op zaterdag 7 december om 13.30 uur nemen wij
gezamenlijk afscheid van Chris in het IJzeren Man
Strandpaviljoen aan de Boslaan 49 te Vught.

Correspondentieadres:

fa

