

Met ooprechte droefenis maken wij kenbaar het overlijden van mijn geliefde echtgenoot,
onze vader, grootvader en overgrootvader

Michael Johannes Boeijen

Michel

☆ Oss, 23 september 1933

+ 's-Hertogenbosch, 5 maart 2022

bijna 64 jaar onafscheidelijk met Dora

Dora Boeijen - Jacobus meergenaamd van der Zande

Michel & Beetsie

Alina & Frans

Daan & Nicky

Bas

achterkleinkinderen

Doreen & Sjaak

♣ ♣ ♣ Chazara, Anatou, Fradi

Het Mineurslied

Wij zijn de mineurs van het Nederlandse leger.

En onze naam is overal bekend... Sode ju !

Wij dragen 'njas met goudgehelmde knopen.

De pikhouweel is ons niet onbekend... Sode ju !

En iedereen die mag het weten,

wij krijgen vanavond uienrats te eten,

en moeder de wasvrouw staat aan de deur,

dat is de roem van elk mineur,

Dat is de roem van elk mineur. Sode ju !

De uitvaartplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 12 maart om 14:00 uur in de "Eikehoef" van
Natuurbegraafplaats Bos van de Heilige Geest op Landgoed Baest, Dr. Ján van de Mortellaan 3,
5091 JJ Oostelbeers.

Na de begrafenis in het bos is er gelegenheid om samen herinneringen op te halen en terug te
blissen in de "Eikehoef" tijdens een passend samenzijn in de stijl van Michel.

Houdt bij kleding en schoeisel rekening met het weer en een begrafenis in een bosrijke omgeving.

Hoe mooi ze ook zijn, liefst geen bloemen.

We hebben een herinneringskaart toegevoegd en we zouden het fijn vinden om zo mooie herinneringen aan hem te verzamelen.

(lijflied van het Regiment Genietroepen)



Michel Boeijen
1933 - 2022

