



Jan Fernhout

21 mei 1917 - 19 augustus 2016

*Het anker is van zijn schip,
de 'Johannes'*

Het anker, symbool van (zijn) hoop

Onze vader en opa is deze dagen nog thuis.

De dienst van Woord en Gebed, waarvoor wij u uitnodigen, zal worden gehouden op vrijdag 26 augustus om 11.00 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Rijssenseweg 11 te Enter (ingang via de Populierenlaan).

De begrafenis zal omstreeks 14.00 uur volgen op de Nieuwe Begraafplaats aan de Zuiderweg (oost) te Hoogeveen.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in restaurant 'De Schildhoeve' aan de Fluitenbergseweg 69 te Hoogeveen.

Voorafgaande aan de dienst in Enter is er van 10.15 tot 10.45 uur gelegenheid afscheid van hem te nemen en ons te condoleren.

Liever geen bloemen.

*Mijn genade is u genoeg.
II Korinthe 12 : 9*

Op 19 augustus 2016 is onze vader op 99-jarige leeftijd
naar zijn eeuwig Huis gegaan.
Wij zullen zijn markante persoonlijkheid missen!

Meneer 'Verhaaltje erbij' is niet meer bij ons.
Bij leven schipper, echtgenoot, opa en super-opa, verteller en nog veel meer....

Jan Fernhout

na een huwelijk van ruim 70 jaar
sinds 10 december 2010 weduwnaar van

Adriana Fernhout - van der Wiel

Zevenbergen: Tineke en Hans Vliegenthart
Rotterdam: Marten Fernhout (*in herinnering*)
Janny en Cor den Uyl
Dordrecht: Adri en Cor-Jan van der Weijde
Amsterdam: Hilda Fernhout
Goor: Piet en Bertha Fernhout
Apeldoorn: Margreeth en Ton van Iperen
Hasselt (Ov.): Henk en Inge Fernhout
Boskoop: Cees Fernhout
Elst (Gld.): Edith en Hans Klifman
Almelo: Johan en Ellie Fernhout

Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Doktershof 15, 7468 DD Enter

Correspondentieadres:
Hiltjesdamhof 6, 7471 NP Goor