

Functiewissel regimentsadjutant (RA)

Tekst: adjudant Patrick van den Burg, regimentsadjutant

Generaals, kolonel, wethouder, regimentsleden, overige aanwezigen en natuurlijk niet te vergeten mijn eigen familie,

Ik wil het heel kort houden. Dit omdat de aandacht niet naar mij moet uitgaan, maar naar Pim, de uittredend regimentsadjutant.

Het afgelopen jaar heb ik uitgebreid 'stage' mogen lopen bij Pim. Deze stage heeft mij zeer duidelijk gemaakt dat de borrels en het zingen van het Mineurslied maar een heel klein deel van deze functie zijn, en dat deze veel meer behelst dan dat. Dit, zoals al eerder benoemt tijdens deze ceremonie.

De huidige situatie in de wereld vergt momenteel veel van de mentale inzetbaarheid en weerbaarheid van iedereen. Daarin speelt dus kameraadschap en teamlid zijn een cruciale rol.

De oude Instructiekaart 2-16, mentale vorming, begon ook met het vormingsdoel TEAMLID. Met daarin onder andere de mentale aspecten; kameraadschap en trots.

Dat is de basis van het functioneren van een individu, een groep, een eenheid. Als dat op orde is, dan ga je ook voor elkaar door het vuur. En daarin licht voornamelijk de rol voor de regimentsadjutant.

Pim, maar zeker ook zijn voorgangers, hebben hard aan de weg getimmerd voor en in deze functie. Zo heb ik in de jaren dat ik binnen de geniefamilie zit, de functie ook steeds meer kleur zien krijgen.

Pim, daarom ook heel veel dank voor wat je de afgelopen jaren hebt gedaan en de prettige wijze waarop je mij hebt voorbereidt op deze functie.

Je hebt een paar grote schoenen voor mij laten staan om te vullen. Aan mij de taak om mijn voeten ook te gaan laten passen in deze schoenen. Maar misschien ook wel tijd om nieuwe schoenen te nemen.

De genie baant overal de weg; dat is overal te zien. Overal wil men graag over onze schouder meekijken. Ook binnen de personeelswereld, waar ik vanuit mijn laatste functie vandaan kom, is dat duidelijk te zien en te merken.

Overal zie je dat de genie vooroploopt in nieuwe ontwikkelingen, nieuwe ideeën, noem maar op. Onder andere dat maakt ons uniek en daar mogen we trots op zijn.

Ik ben daarom ook ontzettend trots en blij in het vertrouwen dat mij gegeven wordt om deze functie te mogen vervullen. Regimentsadjutant van het oudste en vooral mooiste regiment van de Nederlandse krijgsmacht. Een bijzonder eervolle functie.

Geniefamilie, ben trots om bij deze familie te horen en heb oog en oor voor elkaar. Zoek mekaar op en onderneem samen dingen. Maak die band tussen elkaar nog sterker. Dit maakt ons onverslaanbaar en baant voor ons en anderen de weg.

Ik ga afsluiten. Maar als laatste wil ik mij even richten tot mijn vrouw. Katja, hartelijk dank dat je mij de kans en de mogelijkheid geeft om deze mooie functie te gaan vervullen. Bewust en bekend met de drukte van deze functie die op ons afkomt, wil ik me hier dan toch alvast voor verontschuldigen.

Samen banen wij de weg, Sodeju!