

Openingspeech 276^{ste} verjaardag Regiment Genietroepen

Tekst: kolonel Bas van den Berg

Zeer geachte genodigden, dames en heren, actieve en post-actieve leden van het Regiment Genietroepen,

Ik heet u allen van harte welkom, hier op de Van Brederodekazerne in Vught, bij de viering van de 276^{ste} verjaardag van ons Regiment Genietroepen.

Een bijzonder welkom voor de nabestaanden van regimentsleden die ons zijn ontvallen. Fijn dat u hier weer aanwezig kunt en ook wilt zijn.

En uiteraard ook een bijzonder welkom aan de dragers van dapperheidsonderscheidingen. U bent, vaak met gevaar voor eigen leven, opgekomen voor de belangen van anderen. U heeft uw taak voor de Nederlandse krijgsmacht op uitzonderlijke moedige wijze verricht.

Ook een bijzonder welkom voor de wethouder en tweede locoburgemeester van de gemeente Vught, de heer Du Maine. Uw aanwezigheid onderstreept onze verbondenheid met uw gemeente, maar ook onze verbondenheid met de Nederlandse maatschappij.

Een speciaal welkom ook voor de vertegenwoordigers van de EODD, NLDA, regionale opleidingscentra en onze burens. In de dagelijkse praktijk werken wij nauw met samen en het doet mij dan ook deugd dat u op deze bijzondere dag in ons midden kunt zijn.

Civiele samenwerking is overigens iets dat we in de toekomst veel intensiever zullen gaan doen. De wereld om ons heen veranderd razendsnel. Zo worden we geconfronteerd met een zeer veranderlijke dreigingsomgeving en is de impact van technologische ontwikkeling enorm. Hier moeten we onze organisatie op inrichten en één van de zaken hiervoor nodig is samenwerking met overheden en het bedrijfsleven. Ik ben dan ook blij dat een aantal van deze civiele partners bij ons aanwezig is vandaag. Hartelijk welkom bij de familie van de genie.

Natuurlijk ook een speciaal welkom aan alle oud-regimentscommandanten, oud-regimentsadjudanten en alle aanwezige legpenninghouders en houders van de Bronzen Genist. U neemt een bijzondere positie in binnen ons regiment vanwege uw speciale verdienste voor het regiment in het verleden.

Ook een warm welkom voor de vrijwilligers van de vele stichtingen en verenigingen die ons regiment rijk is. Als vrijwilliger steekt u veel tijd en energie in ons regiment. Ik ben u daarvoor zeer erkentelijk.

Tenslotte heet ik alle hier aanwezige partners van regimentsleden welkom. Wij allen weten hoe belangrijk het thuisfront is voor een militair. Ik wens u allen een hele fijne dag toe.

Geachte dames en heren, beste regimentsgenoten,

De geschiedenis van het Regiment Genietroepen startte op 15 mei 1748. Op die datum richtte, zoals

velen van u weten, kolonel De Torcy, Baron van Breda, het Regiment Mineurs en Sappeurs op. Wij zijn en blijven hiermee het oudste regiment van de krijgsmacht, en daar zijn we trots op!

Er staat veel op het programma vandaag. Natuurlijk dit buitengewone regimentsappel, waar we herdenken en waarderen. En uiteraard hebben we tijdens dit appel ook de functie-overdracht van de regimentsadjutant. Adjutant Pim van Gulp zal na zeven jaar de stok letterlijk overdragen aan adjudant Patrick van den Burg. Na de lunch trekken de sportteams ten strijde, reiken we herinneringsspelden uit en genieten we bovenal van het samenzijn als regimentsgenoten. Afsluiten doen we met een feestavond waar we, onder het genot van een drankje kunnen genieten van de voorgeschotelde muziek.

Zoals de ladyspeaker al heeft aangekondigd staat de ceremonie in het teken van verbondenheid, herdenken en gedenken. Die verbondenheid vinden we ook terug in ons vaandel.

In het verleden hebben we vaak stil gestaan bij de krijgsverrichtingen zoals deze op ons vaandel staan. Voor de nieuwkomers noem ik deze opschriften nog even.

- Veldtocht van 1815
- Krijgsverrichtingen in 1830 en 1831
- Citadel van Antwerpen 1832
- Rotterdam 1940
- Java en Sumatra 1946-1949
- het recent verkregen opschrift Zuid-Afghanistan 2006-2010

Het toekennen van vaandelopschriften geldt als een van de hoogste onderscheidingen die een eenheid kan ontvangen. Het toekennen van het laatste vaandelopschrift is mijns inziens niet alleen een erkenning voor het optreden in Afghanistan. Want dat optreden was niet mogelijk geweest zonder de ervaringen van alle regimentsleden in het verleden. Het is dus ook een erkenning voor wat wij als regiment al 276 jaar overal ter wereld doen: Het banen van de Weg.

Tijdens al deze krijgsverrichtingen zijn veel regimentsgenoten gesneuveld of gewond geraakt. Maar ook tijdens andere missies, zijn regimentsgenoten gesneuveld of gewond geraakt in de strijd voor onze vrede en onze vrijheid. Hen zullen we straks herdenken bij het In memoriam en het moment van stilte.

En ook nu zetten genisten zich in voor deze vrede en vrijheid. Op dit moment zijn er genisten in acht verschillende landen ingezet. Zij zijn er vandaag niet bij, maar zullen vast en zeker aan ons denken in Curaçao, Duitsland, Groot-Brittannië, Hongarije, Irak, Litouwen, Roemenië en de Verenigde Staten.

Zij zullen allemaal hun eigen verhaal van hun inzet meenemen, het verhaal hoe zij op deze locaties werken aan vrede en vrijheid.

Dames en Heren,

Met toewijding en daadkracht hebben vele generaties genisten getoond dat er op hen gebouwd en

gerekend kan worden. Zelfs als we enorme klappen te verduren krijgen staan we weer op, rechten onze rug en gaan we samen verder waarbij we blindelings op elkaar vertrouwen.

Oud-regimentsleden die hun leven lieten voor onze vrijheid. Zij verdienen het niet vergeten te worden en het is dan ook goed hier steeds weer bij stil te staan.

Als regiment herdenken we de ons ontvallen regimentsleden op onze wapendag. Met een plechtige ceremonie staan wij stil bij hen die tijdens de uitvoering van een missie het hóógste gaven in dienst van vrede en vrijheid. We doen dit bij ons geniemonument, met ons regimentsteken in brons op de muur, en als symbool voor de ons ontvallen staat er een lege stoel met een helm, twee laarzen en een rode roos.

De ons ontvallen Regimentsgenoten gingen ons voor, in alle opzichten, "Zij baanden de weg". We zullen hen altijd blijven herdenken en daarmee hun erfenis overdragen van generatie op generatie.

- speech krijgsmachtaalmoezenier Guido Brugge
- *Signaal Taptoe, stilte, Signaal Voorwaarts*
- kransleggingen
- het Wilhelmus
- vlag hijsen

Geachte dames en heren, beste regimentsgenoten,

Vorig jaar, tijdens de viering van ons lustrum, heb ik teruggeblikt op de afgelopen 25 jaar. Vandaag wil ik, voordat ik een aantal regimentsleden ga waarderen, kijken naar een paar recente ontwikkelingen.

41 Pagnbat uit Oirschot staat hier maar voor de helft aangetreden. De andere helft neemt deel aan de oefening Steadfast Defender. Dit is de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog en telt 90.000 deelnemers uit 32 lidstaten. Doel van de oefening is het trainen van de alarmering door de NAVO om zo Rusland als agressor af te schrikken. Gedurende vele jaren hebben we dit niet hoeven doen maar door de inval van Rusland in Oekraïne is dit helaas weet bittere noodzaak geworden. Voor een enkeling zijn dit oude tijden die herleven maar voor velen van u is dit nieuw en we moeten daarom keihard aan de bak om te zorgen dat we hier klaar voor zijn. En de grootste uitdaging zal de mentale component, de mindset, zijn. Ik ben er van overtuigd dat we in staat zijn om te overleven op het gevechtsveld, want dat hebben we tijdens alle missies in de afgelopen jaren laten zien. Maar leven op het gevechtsveld, zonder terug te vallen op kampen met alle voorzieningen, vergt een andere mindset die veel inspanning zal kosten. Laten we er met z'n allen de schouders onder steken.

Overigens zal ook de mindset in de samenleving moeten veranderen. Het uitgangspunt van Rusland is dat je een oorlog niet met een leger tegen een ander leger voert maar met een samenleving tegen een samenleving. Dat zie je onder andere aan de vele niet-militaire doelen die ze aanvallen om het draagvlak voor het voeren van een oorlog bij de Oekraïense bevolking weg te halen. Zover is het bij ons nog niet maar we moeten als samenleving nu wel keuzes gaan maken waar we ons geld aan uitgeven. Gaat die euro naar de zorg, naar het onderwijs of toch naar Defensie. Ook dat vergt

opofferingen die we met z'n allen moeten maken om een geloofwaardige tegenstander te zijn.

Een andere ontwikkeling, van afgelopen zomer, is de vaste aanstelling van manschappen en korporaals. Tot nu toe waren we gewend dat zij een tijdelijk contract hadden en na verloop van tijd Defensie moesten verlaten of, als zij wilden blijven, opteren naar een opleiding als onderofficier of officier. Nu hebben zij ook een vaste aanstelling en kunnen en mogen dus blijven tot het leeftijdsontslag. Dat betekent dat we als leidinggevend, van groepscommandant tot en met regimentscommandant, meer tijd en energie moeten steken in de ontwikkeling en begeleiding van deze collega's. Natuurlijk deden we dat al maar nu moeten we zorgen voor een loopbaanspoor dat niet ophoudt als iemand de 40 nadert, maar dat doorgaat tot leeftijdsontslag. En dat kan ook een spoor buiten de eigen eenheid zijn. In de komende reorganisatie van het opleidingscentrum zullen we in ieder geval een groter aantal functies voor korporaals opnemen zodat zij daar hun kennis en ervaring kunnen delen.

Collega's, dames en heren,

Het wordt tijd om waardering uit te gaan spreken voor regimentsleden die net iets meer voorop lopen bij het banen van de weg. En dan moet ik bij u allemaal beginnen. Het afgelopen jaar hebben we ons lustrum gevierd en dat hebben we op een fantastische wijze gedaan. Natuurlijk de aftrap in januari met de scheurkalender, de Wapendag, het boek Sodeju!, Nationale Veteranendag, de proefsluiting met luchtballon, de Taptoe, de videoboodschap van de minister-president, de geniebieren en vele andere activiteiten. Dank aan allen die op wat voor manier dan ook bijgedragen hebben aan dit lustrum. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de projectorganisatie die al deze activiteiten bedacht en gecoördineerd heeft. Burg Valk, Jos Overman, Frank Wilsens, Frans Schiltman, Aarnout Mijling en Pim van Gulp. Naast het normale werk hebben jullie veel tijd en energie gestoken om er een gedenkwaardig lustrum van te maken en dat is zeker gelukt. Graag wil ik jullie, naast deze dankwoorden, uitnodigen voor een etentje met mij en de regimentsadjutant (de nieuwe). Dat zullen we ergens na de zomer plannen. Dan over naar de Regimentswaarderingen.

Commanders coin, mevrouw Kok

Als commandant van het Regiment Genietroepen heb ik, na consultatie van de Genieraad, besloten de Commanders coin met de bijbehorende oorkonde uit te reiken aan mevrouw Han Kok, als blijk van waardering voor de aan het Wapen der Genie bewezen uitstekende diensten. Op de oorkonde staat de volgende tekst:

Wegens: De gedurende meer dan zeven jaar getoonde tomeloze inzet voor het Regiment Genietroepen.

Overdag, in de avond en in weekeinden, op de kazerne, op een vlot of te velde, overal maakte Han als Marketentster de rol van het onmisbare thuisfront achter de militair zichtbaar. Het thuisfront dat er voor zorgt dat wij, militairen, waar ook ter wereld ons werk goed kunnen doen. Bij talloze gelegenheden zoals onder andere medaille uitreikingen, beëdigingen, herdenkingen, onthullingen, ceremonies, regimentsdiners, evenementen en, hoe moeilijk soms ook, bij uitvaarten was Han met de regimentsadjutant aanwezig om onze Tradities uit te dragen. Manschap, onderofficier, officier,

burgermedewerker, gasten of voorbijgangers; Han maakte met iedereen een praatje en wist hierbij, op geheel eigen wijze, feilloos uit te leggen wat de symboliek van onze tradities inhoud.

Han, mede dankzij jouw inzet als marketentster zijn wij militairen ons meer bewust geworden van het belang van ons thuisfront bij de uitoefening van ons mooie beroep.

Commanders coin, mevrouw Van Heertum-Nistelrooij

Als commandant van het Regiment Genietroepen heb ik, na consultatie van de Genieraad, besloten de Commanders coin met de bijbehorende oorkonde uit te reiken aan mevrouw Angelique van Heertum-Nistelrooij, als blijk van waardering voor de aan het Wapen der Genie bewezen uitstekende diensten. Op de oorkonde staat de volgende tekst:

Wegens: Van oktober 2009 tot september 2023 was mevrouw van Heertum-Nistelrooij één van de stille krachten achter het regiment. Als secretaresse van ons regiment was Angelique verantwoordelijk voor veel zaken waarvan niemand zich afvraagt wie dat eigenlijk regelt, maar op het moment dat het niet gebeurt iedereen dit merkt.

Zo was zij het eerste aanspreekpunt. Telefoontjes en mails gericht aan het regiment kwamen bij haar binnen. Soms met een simpele vraag met een simpel antwoord, maar ook met meer complexe of personeel gevoelige vragen. Hierbij werd Angelique, ook na zoveel jaren nog regelmatig uitgedaagd, zaken uit te zoeken om zo goed mogelijk antwoord te kunnen geven. Altijd tijd voor een praatje of een goed gesprek maar meehuilan met de wolven, daar doet Angelique niet aan. Als zaken niet stroken met haar eigen opvattingen of als ze denkt dat iemand onrecht aangedaan wordt dan laat ze dat overduidelijk merken. Ook echt begaan met onze regimentsleden; een half uur aan de telefoon om geduldig een ouder regimentslid uit te leggen hoe hij in moest loggen om zich in te schrijven voor het regimentsdiner. Maar ook na de feestavond van de Wapendag nog even een veteraan naar zijn huis op de Veluwe brengen omdat deze er even doorheen zat. Verder ondersteunde zij natuurlijk de regimentsadjutant op alle mogelijke manieren, organiseerde zij postume uitreikingen van medailles en talloze andere zaken waarbij soms ook haar thuisfront ingeschakeld werd.

Kortom, ook Angelique baande de weg.

Sappeursbijl, sergeant der eerste klasse van Alem

Als commandant van het Regiment Genietroepen heb ik, na consultatie van de Genieraad, besloten de Sappeursbijl met de bijbehorende oorkonde uit te reiken aan sergeant der eerste klasse Dax van Alem, als blijk van waardering voor de aan het Wapen der Genie bewezen uitstekende diensten. Op de oorkonde staat de volgende tekst:

Wegens: Sergeant 1 Dax van Alem is sinds de reorganisatie van 11 Gncie in 2019 commandant van de Explosive Detection Dog-groep (EDDgp). Dax is zowel binnen als buiten de eenheid het gezicht van de speurhonden binnen 11 Luchtmobiele Brigade. Vanuit deze rol werkt hij veel samen met de speurhondencommunity van het Commando Luchtstrijdkrachten en het Korps Commandotroepen.

Het opbouwen van de capaciteit is een klus met veel pionieren, vallen en weer opstaan. Hoogtepunten worden afgewisseld met tegenslagen, waarbij Dax er te allen tijde zijn schouders onder

is blijven zetten. Het hebben van werkhonden is letterlijk een 24/7 functie waarbij de hond(en) uiteraard ook mee gaan naar huis. Het vergt veel energie om de organisatie van het nut van de honden te overtuigen. Door de niet aflatende inspanning van sergeant 1 van Alem is de capaciteit echter niet meer weg te denken en wordt er gewerkt aan het toekomstbestendig maken van dit inzetmiddel. Dax is binnen de eenheid de kennisautoriteit voor de honden en vanuit deze rol zit hij regelmatig aan bij diverse overleggen binnen Defensie. Hij heeft in overleg met het opleidingscentrum in Woensdrecht een trainingstraject opgezet voor de luchtmobiele honden en blijft zaken najagen om de randvoorwaarden nog beter in orde te maken. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot maar Dax gooit nooit de handdoek in de ring.

Hij heeft duidelijk de weg gebaand voor de werkhonden binnen 11 Gncie en het Commando Landstrijdkrachten.

Bronzen Genist. sergeant-majoor Clerc

Als commandant van het Regiment Genietroepen heb ik, na consultatie van de Genieraad, besloten de Bronzen Genist met de bijbehorende oorkonde uit te reiken aan sergeant-majoor Kaïn Clerc, als blijk van waardering voor de aan het Wapen der Genie bewezen uitstekende diensten. Op de oorkonde staat de volgende tekst:

Wegens: Verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap, doorzettingsvermogen, organisatievermogen en pionieren typeren Kaïn.

In zijn tijd als OPC heeft hij meerdere formats ontwikkeld die te gebruiken zijn op groeps- en pelotons niveau. Denk hierbij aan formats voor commandovoering en registratie van gegevens. Deze formats worden nu nog gebruikt binnen verschillende opleidingen aan de MSS waaronder de GFO sergeant. Als instructeur VTO KMS heeft hij het 'HB 5-142 optreden pagngp' volledig herschreven. Merendeel van dit werk heeft hij in zijn eigen tijd gedaan. Hierdoor heeft hij ervoor gezorgd dat de basis van ons optreden is vastgelegd en dat alle groepscommandanten pantsergenie een goede basis hebben om op terug te vallen. In zijn functie als SGT OPN was hij veelal 'de organisator' voor de eenheid vanuit het SMOO-bureau die ook verantwoordelijk was, voor wegzetten van de BASIS-X binnen de eenheid. Als echte pionier heeft hij de totstandkoming van MSS-dependance Noord mogelijk gemaakt. Dit heeft hij op uiterst professionele wijze gedaan en hiermee de opleidingscapaciteit voor het regiment vergroot.

Kaïn is een boegbeeld voor vele onderofficieren en manschappen binnen 11 Pagnbat maar ook zeker daarbuiten. Een vakman, leider en instructeur die al jaren de weg baant voor het Wapen der Genie.

Regimentslegpenning, adjudant b.d. Slingerland

Als commandant van het Regiment Genietroepen heb ik, na consultatie van de Genieraad, besloten de Regimentslegpenning met de bijbehorende oorkonde uit te reiken aan adjudant b.d. Erik Slingerland als blijk van waardering voor de aan het Wapen der Genie bewezen uitstekende diensten. Op de oorkonde staat de volgende tekst:

Wegens: Zijn vakmanschap binnen de volle breedte van de taken bij het Regiment Genietroepen. Hij is van alle markten thuis. Zijn inzet gaat echter verder dan de reguliere werkzaamheden. Zo is hij sinds 2011 voorzitter redactie en eindredacteur van de Promotor en levert hij binnen de Stichting

Geschiedschrijving Genie zijn bijdrage aan het zo laagdrempelig mogelijk toegankelijk maken van de geschiedenis van de Genie. Erik is loyaal en als hij zich verbindt aan een team dan gaat hij ervoor. Hij steunt zijn collega's en zet zich voor 100%. Erik is een ingrediënt van het zogeheten synergetisch effect. Hij zorgt ervoor dat 1+1=3 geen losse kreet is. Hij maakt dat mogelijk en zal tijd nog moeite sparen om het maximale in het team te brengen en uit het team te halen. Erik maakt ons genie vaktechnisch beter, maakt het merk genie beter, laat collega's beter worden, ontwikkelt jonge officieren en is een uitstekend klankbord voor oudere officieren. Hij is een boegbeeld van de onderofficieren bij de genie. Erik is een uithangbord voor de genie; altijd ideeën, plannen en als er iets wijzigt 'gewoon' opnieuw beginnen. Daarbij neemt hij graag het initiatief en heeft hij vaak verfrissende (out-of-the-box) ideeën en oplossingsrichtingen. Ook naar bedrijven en andere partijen waarmee Defensie contacten.

Kortom, Erik is iemand die de weg baant en daarmee een prima ambassadeur voor het Regiment!

Geachte aanwezigen,

Tot zover de waarderingen. Tijd om over te gaan naar het laatste onderdeel van dit regimentsappel, de functiewisseling van de regimentsadjutant.

Ladyspeaker: De regimentsadjutant (RA) is de steun en toeverlaat van de regimentscommandant. De RA coördineert en stimuleert activiteiten binnen het regiment en adviseert de RC over traditiezaken. In voorkomende gevallen treedt de RA op als zijn vertegenwoordiger. Bevordering van de saamhorigheid is de belangrijkste taak van de RA. Daarnaast is de RA secretaris van de Traditieraad Genie. Bovendien treedt de RA op als vaandeldrager van het regiment.

Pim, in zes zinnen heeft de ladyspeaker zojuist samengevat wat jij de afgelopen zeven jaar hebt gedaan. Maar eigenlijk is dat niet in zes zinnen samen te vatten want als regimentsadjutant ben je de hoogste onderofficier van het regiment. En dus altijd aanwezig om de tradities uit te dragen als er binnen het regiment een activiteit is. Medaille-uitreikingen, beëdigingen, dienstverlatingen, vertrek of terugkomst van regimentsleden die op missie gaan, oefeningen van vaktechnische opleidingen, kennismakingsbivakken en ga zo maar door. Altijd en overal wordt het Mineurslied uitgedragen, ook op Schiphol en zelfs op vrijdagmiddag 14-hoog in een flatje ergens in Den Haag bij het uitreiken van een postume uitreiking van een medaille. De nabestaanden zijn nog steeds onder de indruk van jouw en mijn zangkwaliteiten. Maar zoals jij altijd zegt, iets waar je minder goed in bent kun je compenseren door inzet. Echter, jouw mindere kwaliteit, het in ontvangst nemen van complimenten, kun je niet met inzet compenseren. Ik wens je de komende minuten dan ook veel sterkte want ik heb besloten je te waarderen met de Regimentslegpenning met oorkonde.

Wegens: Het in de functie van regimentsadjutant gedurende zeven jaar - met groot enthousiasme, passie en toewijding en op geheel eigen en herkenbare wijze - bevorderen van de saamhorigheid onder regimentsleden door het uitleggen en uitdragen van de tradities van het Regiment Genietroepen.

Adjutant Pim van Gurp stond altijd met hart en ziel klaar voor zijn regiment, bij vreugdevolle en

droevige gebeurtenissen, in Nederland en daarbuiten en tijdens - maar zeer vaak ook buiten - de normale diensturen. In persoon heeft hij daarmee getoond wat binnen het regiment wordt verstaan onder de begrippen saamhorigheid, verbondenheid, kameraadschap en teamgeest.

Kortom, Pim is iemand die de weg baant en hij heeft zich de afgelopen jaren bewezen als gezicht van het regiment. Sodeju!

- functiewissel regimentsadjutant
- toespraak adjudant Van Gulp
- toespraak adjudant Patrick van den Burg, regimentsadjutant

Patrick,

Gefeliciteerd met deze mooie en eervolle functie. Je hebt het afgelopen jaar al op een paar momenten meegelopen en zelfs de regimentsadjutant waargenomen, maar vanaf nu ben jij er van en ben jij het nieuwe gezicht van het Regiment Genietroepen! Je zult ongetwijfeld op je eigen manier invulling gaan geven aan je rol als hoogste onderofficier van het regiment, en ook jij kunt deze weg banen! Ik kijk er naar uit om samen met jou het regiment te leiden.

- het Mineurslied

Dames en Heren,

Het is tijd om deze ceremonie te beëindigen. We hebben herdacht, regimentsleden gewaardeerd en we hebben een nieuwe regimentsadjutant.

Ik wens de deelnemers aan The Engineer Liberation Trail nog veel succes met de laatste dag van de sportieve battlefield tour. Ik zie jullie vanmiddag bij de prijsuitreiking weer.

En ik wens u allen een bijzonder gezellige dag toe, met veel saamhorigheid, gezonde rivaliteit en een geweldige feestavond.

Samen banen we de weg , Sodeju!